

ΤΟΥ **Γιάνη Μπασκάκη**



Αποκαλυπτικά για τον τρόπο δράσης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης είναι τα όσα διατύπωσε σε ομιλία του σε ξενοδοχείο της Λάρισας ο «Περίανδρος», κατά κόσμον Αντώνιος Ανδρουτσόπουλος.

Ο πρώην υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, συμμετέχοντας ως ομιλητής σε εκδήλωση του ακροδεξιού Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου, μιλά για τον παντοδύναμο αρχηγό της ναζιστικής οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος δίνει την εντολή των εγκληματικών ενεργειών. Η εκδήλωση αυτή του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου άργησε δύο χρόνια να γίνει, καθώς η πρώτη απόπειρα πραγματοποίησής της εμποδίστηκε από βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Αστέριος Χάμος, υποψήφιος βουλευτής της Χ.Α. το 2009, είχε παλιότερα ξαναπροσπαθήσει να καλέσει σε εκδήλωση στη Λάρισα τον Περίανδρο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει... εμφύλιο με τον Γερμενή και τον Λαγό, οι οποίοι -παρόντος του Κασιδιάρη- τον γρονθοκόπησαν κατά τη διάρκεια των περίφημων επεισοδίων στον Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου 2013, λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όπως προκύπτει από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των χρυσαυγιτών Γιώργου Τσακανίκα και Σωτήρη Δεβελέκου (όπως αποκάλυψε προ μηνών η «Καθημερινή»).

Κατ' εντολήν

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε τελικά στις 22 Μαρτίου 2015 στη Λάρισα, εν μέσω αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία, με την τοπική Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να τονίζει ότι «ο φασισμός και οι εκπρόσωποί του δεν είναι ευπρόσδεκτοι». Ο Αστέριος Χάμος κάλεσε με επευφημίες στο βήμα τον Περίανδρο, οι βολές του οποίου κατά του Μιχαλολιάκου ήταν ευθείες: «Είδαμε ξαφνικά τον Μιχαλολιάκο άμα τη αφίξει του στον Δήμο Αθηναίων να χαιρετά με δέος τον εκπρόσωπο της σφοδρής πολιτικής αρρενωπότητας εν Ελλάδι Ηλία Ψινάκη. Εναν άνθρωπο, όμως, που για μας τους παλαιότερους σήμαινε το σημείο προκλήσεως σοβαρών πλημμελημάτων και κακουργηματικών πράξεων όταν το 1997, όσοι θυμούνται, οι παλαιότεροι, μάς έστειλε ο Μιχαλολιάκος να τον ξυλοκοπήσουμε βαρέως μόνο και μόνο, διότι μας edίδασκε ότι ήτο μέρος της εχθρότητος».

Στη συνέχεια ο Ανδρουτσόπουλος εστιάζει και πάλι στις εντολές του Μιχαλολιάκου για την τέλεση εγκληματικών ενεργειών, κατηγορώντας τον αρχηγό ότι σήμερα «χαιρετά με δέος και δουλικότητα» την Ντόρα Μπακογιάννη, «κι όμως, η Μπακογιάννη ήτο, αγαπητοί, πάλι με συμβουλές και με καθοδήγηση του ιδίου [του Μιχαλολιάκου] τότε σε μας τους νεότερους, στη Χρυσή Αυγή, ο απόλυτος εχθρός στο κέντρο των Αθηνών, διότι ως δήμαρχος Αθηναίων ήτο εκείνη που έκανε τα πάντα για να παρακωλύει τις πολιτικές μας ενέργειες, όχι μόνο στέλνοντας τον δήμο για να μαζέψει τα φείγ βολάν, τις προκηρύξεις, τις αφίσες κ.λπ., αλλά να στέλνει την ίδια την αστυνομία για να μας συλλαμβάνει».

Αθώοι και ένοχοι

Ο Περίανδρος, για τους προφανείς λόγους της ιδεολογικής συγγένειας και όντας ο ίδιος καταδικασμένος για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Δ. Κουσουρή τον Ιούνιο του 1998, δηλώνει ότι οι κατηγορούμενοι χρυσαυγίτες «είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αθώοι», όμως τους κρίνει ενόχους ιδεολογικά και πολιτικά, ανάμεσα σε άλλες κατηγορίες και για «την προδοσία των αγώνων κάποιων παλαιοτέρων από

μας», αφήνοντας ουσιαστικά αιχμές για τη στάση του Μιχαλολιάκου κατά τη διάρκεια της δίκης του όπου ο αρχηγός τον άφησε «ξεκρέμαστο».

Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Περίανδρος: «Δεν γίναμε, όπως αυτοί, δηλωσίες μετάνοιας. Τουναντίον. Φορτωμένοι με δεκαετίες ποινής στην πλάτη ενώπιον ανακριτών, εισαγγελέων, δικαστών, μέσα στα κάτεργα όπου δώσαμε πραγματικές μάχες, όχι στις σουίτες της γυναικείας τιμής του Κορυδαλλού, δεν λυγίσαμε, δεν προσκυνήσαμε, αλλά δηλώσαμε, υπερήφανοι όντες, διαρκείς υπερασπιστές της αιώνιας ελληνικής ιδέας του εθνικού κοινωνισμού!». Οπου «εθνικός κοινωνισμός», βλέπε εθνικοσοσιαλισμός, δηλαδή ναζισμός...

Και συνεχίζει ο πρώην υπαρχηγός της Χ.Α.: «Για να φτάσει -ποιος;- η Παπαρήγα να πει ενώπιόν τους στη Βουλή ότι αυτοί οι άνθρωποι ντρέπονται να παραδεχτούν τις ίδιες τις ιδέες τους!». Οπως αφήνει να διαφανεί ο Περίανδρος, η απάρνηση των ιδεών της οργάνωσης είναι μια κίνηση τακτικής από πλευράς της Χρυσής Αυγής. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Λένε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο τακτικισμός, λοιπόν, ευλογεί το κόμμα. Τριάντα χρόνια άρθρα υπέρ του εθνικοσοσιαλισμού -δεν μ' ενδιαφέρει αν ήθελε να τον αποκηρύξει ο εν λόγω κύριος, δικαίωμά του, αλλά τουλάχιστον να μην αναγνωρίζει με ανδρισμό την ίδια την υπογραφή του; Και να ωρύεται, όχι μόνο ενώπιον εισαγγελέων κι ανακριτών, αλλά πολύ πρωτύτερα, ενώπιον δημοσιογράφων, ότι αυτά δεν είναι δικά του κείμενα; Όταν εμάς τους ίδιους μάς πώρωνε με αυτά;».

Ο σώζων εαυτόν...

Και βέβαια, μαζί με την αποκήρυξη των ιδεών έρχεται και η αποκήρυξη των στελεχών της οργάνωσης που συλλαμβάνονται. «Οι μόνοι παγκοσμίως που δεν αναγνωρίζουν τα μέλη τους, όταν διώκονται είναι οι μυστικές υπηρεσίες και η Χρυσή Αυγή! Οπερ Ρουπακιάς! Οποία κατάντια. Οποίος ευτελισμός του κινήματος», τονίζει ο Ανδρουτσόπουλος και παραθέτει «φωτογραφικά στιγμιότυπα» από τα οποία προκύπτει η διαφοροποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του αρχηγού:

«Ο Μιχαλολιάκος ομιλεί ως υποψήφιος θύτης με πολιτικό φανατισμό στην κομματική νεολαία του στις Θερμοπύλες. “Εσείς είστε τα τάγματα εφόδου, με τις ξιφολόγχες που θα ακονιστούν κάποτε”... Δεύτερο φωτογραφικό στιγμιότυπο: Δολοφονείται ο Παύλος Φύσσας. Σε συμπλοκή πιθανότατα... “Δεν τον ξέρουμε, δεν τον είδαμε τον Ρουπακιά, θέλουμε ειρήνη”», λέει ο Περίανδρος ερμηνεύοντας τη στάση της ηγεσίας της Χ.Α. μετά τη δολοφονία Φύσσα.

Αναφερόμενος σε άλλο στιγμιότυπο, εγκραλεί και πάλι τον Μιχαλολιάκο: «Ο αρχικός υποψήφιος θύτης στις Θερμοπύλες οδηγείται στους ανακριτές και γίνεται δηλωσίας μετάνοιας», λέει και ζητά από τον αρχηγό και την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής να αναλάβουν την ευθύνη για την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης. «Ας αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες. Και αν ακόμα υποχρεωθούν, που το απευχόμεθα, να φορτωθούν κάποιοι κάποιες βαριές ποινές, ας τις πάρουν οι ηγέτες που έπαιρναν χρήματα γι' αυτό και όχι κάποιοι άσχετοι ιδεολογικά που τους ακολούθησαν», λέει χαρακτηριστικά.

Επιβεβαίωση

Μέσα από την ομιλία του αυτή, ο Περίανδρος ουσιαστικά επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του «Ιού» στην «Εφ.Συν.» του Σαββάτου (04/04/2015, «Νικόλαος Μιχαλολιάκος; Απών!»), που περιγράφει αναλυτικά την πάγια τακτική του Μιχαλολιάκου και άλλων ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής να αποκηρύσσουν τη βία, να καταγγέλλουν την όποια επίδικη ποινική ενέργεια της οργάνωσης, να προσπαθούν να αποδώσουν ευθύνες σε άλλους και κυρίως να απαρνούνται τις ιδέες τους και τα σύμβολά τους, ακόμα κι αν αυτά βρίσκονται χαραγμένα στο σώμα τους.

Παράπλευρη απώλεια αυτής της στρατηγικής ήταν βέβαια και ο ίδιος ο Περίανδρος, ο μόνος από τη δεκαμελή φάλαγγα που επιτέθηκε εναντίον των Κουσουρή, Καραμπατσόλη και Φωτιάδη στην Ευελπίδων

το 1998 ο οποίος ταυτοποιήθηκε και τελικά καταδικάστηκε. Ο ίδιος, σε τηλεφωνική συνομιλία του (Ιός, 09/11/2014, «Περίανδρος» εναντίον «Κάτμαν»), η οποία καταγράφηκε νόμιμα και περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση, αναφέρει: «Έχω τον νόμο στα χέρια μου. Αν ανοίξω το στόμα μου, στέλνω φυλακή τον Παναγιώταρο για φυσικό αυτουργό για τα επεισόδια του '98 και ηθικό αυτουργό στέλνω φυλακή τον Μιχαλολιάκο». Προσθέτει επίσης ότι «άμα ανοίξει η υπόθεση του '98, πάει ο Ζαφειρόπουλος [πρώην υπαρχηγός της Χ.Α.] φυλακή», ενώ στρέφεται και εναντίον του Τάκη Μιχαλόλια, πρώην συνηγόρου του και αδελφού του αρχηγού: «Ο αδελφός του έχει παίξει μεγάλο ρόλο, ο Τάκης. Έχει χοντρές διασυνδέσεις. Μιλάει με υπηρεσίες από παλιά».

Τα όσα αποκάλυψε ο Περίανδρος θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα στην επικείμενη δίκη της Χρυσής Αυγής, εφόσον κληθεί από τον εισαγγελέα και προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των μαρτύρων...

Πηγή: efsyn