



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

**«Παριζιάνοι, ο αγώνας δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί από κανέναν, γιατί είναι ο αγώνας του μέλλοντος ενάντια στο παρελθόν, της Ελευθερίας ενάντια στο δεσποτισμό, της Ισότητας ενάντια στο μονοπώλιο, της Αδελφοσύνης ενάντια στην υποτέλεια, της Αλληλεγγύης των λαών ενάντια στον εγωισμό των καταπιεστών. ΣΤΑ ΟΠΛΑ!»**

**(Από το τελευταίο φύλλο της Journal Officiel de la République Française sous LA COMMUNE, 24-5-1871)**

Στις 28 Μάρτη του 1871 ανακηρύσσεται η πρώτη εργατική επαναστατική κυβέρνηση, η Παρισινή Κομμούνα, κυριαρχώντας για πενήντα περίπου ημέρες. **Η Κομμούνα αποτελεί ένα πρωτότυπο κοινωνικό εργαστήριο για την εργατική απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της επανάστασης.**

Με αφορμή τα 145 χρόνια από την Κομμούνα η Παντιέρα παρουσιάζει δύο αναρτήσεις του Μάρτη 2014.

Το άρθρο της Σοφίας Τσάδαρη [«Η Κομμούνα του Παρισιού: Το πρώτο Άλμα στον Ουρανό»](#)

και

[Τα βίντεο της εκδήλωσης του NAP και της νΚΑ](#): με τίτλο **«Στο δρόμο της Παρισινής Κομμούνας, Εργατική Δημοκρατία και Κομμουνιστική Προοπτική ως απάντηση στο σύγχρονο κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό»**,

*«Το Παρίσι των εργατών με την Κομμούνα του θα γιορτάζεται πάντα σαν δοξασμένος προάγγελος μιας νέας κοινωνίας. Τους μάρτυρές της τους έχει κλείσει μέσα στη μεγάλη της καρδιά η εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές της τους κάρφωσε κιόλας η Ιστορία στον πάσσαλο της ατίμωσης απ' όπου δεν μπορούν να τους λυτρώσουν μήτε όλες οι προσευχές των παπάδων τους» (Καρλ Μαρξ, «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία»).*