



Υπάρχει απάντηση στον πολεμικό κίνδυνο ή είναι μοιραίος ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος;

Παναγιώτης Μαυροειδής

1. Το **πρώτο παραμύθι** είναι ότι ο **Μπάιντεν** (όπως και άλλοι ΝΑΤΟϊκοί) αποφάσισαν βιαστικά, όχι απλά να επιτρέψουν, αλλά και να συντονίσουν επιτελικά τα χτυπήματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στα βάθη της Ρωσίας, για να προλάβουν δήθεν την ενθρόνιση Τραμπ που θα φέρει αυτόματα την ειρήνη μόλις αναλάβει. Αυτός που κλιμακώνει δεν είναι ο Μπάιντεν αλλά η **βαθιά πολεμική στρατηγική των ΗΠΑ**. Και αυτός που θα αποκλιμακώσει (αν αυτό συμβεί προσωρινά) δε θα είναι ο **Τραμπ**, αλλά οι **ΗΠΑ συνολικά**. Διότι πάντα ένας πόλεμος έχει κλιμακώσεις και πισωγυρίσματα. Αν πρέπει να μιλήσουμε για τα πρόσωπα που πάντα παίζουν ρόλο αλλά δευτερεύοντα, ο Μπάιντεν με τα χτυπήματα βαθιά στη Ρωσία, κάνει ένα μεγάλο δώρο στον Τραμπ και στη “διαπραγμάτευση”.

2. Το **δεύτερο παραμύθι** είναι ότι ξαφνικά ο **Πούτιν** ξύπνησε και αμόλησε ένα πύραυλο και προκάλεσε τον κίνδυνο παγκόσμιου πολέμου. Βεβαίως ήταν μια επικίνδυνη πολεμοχαρής κλιμάκωση, αλλά ακολουθεί αυτή της απόφασης του **ΝΑΤΟ για κλιμάκωση του πολέμου βαθιά στη Ρωσία**, στο πλαίσιο ενός διαρκούς σπιράλ έμμεσων και άμεσων πολεμικών βημάτων μεταξύ των δύο στρατοπέδων που υπερβαίνουν τη δεκαετία. Τα δάκρυα Τουσκ, Σολτς και σία, είναι υποκριτικά.

3. Σε ό,τι αφορά τη **Ρωσία** είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι δεν προτίθεται να “αγοράσει” κάποια δήθεν ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ. Αντίθετα, αξιοποιώντας το (αιματηρό αλλά σαφές) πλεονέκτημα επί του εδάφους των μαχών, δε συζητάει τίποτα άλλο εκτός από την **προσάρτηση της Ανατολικής Ουκρανίας** και τη **διάλυση της Δυτικής** (και φυσικά **εκτός ΝΑΤΟ**).

4. Η **Μεγάλη Βρετανία** είναι η ευρωπαϊκή χώρα που περισσότερο από όλες έχει κάνει δική της υπόθεση τον πόλεμο στο πλευρό της Ουκρανίας με άμεση επιχειρησιακή, πολυποίκιλη εμπλοκή. Ταυτόχρονα, επιδεικνύει εντυπωσιακή συνέχεια της πολεμικής κρατικής πολιτικής. Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών συνεχίζει όπως ακριβώς η προηγούμενη των Συντηρητικών!

5. Επί της Ευρώπης, ξεχωρίζει η αξιοθρήνητη **Γερμανία**. Φλερτάρει με την **ύφεση**, βαρύ τίμημα της επιλογής για **συστράτευση με τις ΗΠΑ** για να μη χάσει την **ηγεμονία στην ΕΕ**.

Μόνο η επαναστατική πάλη και ξεσηκωμός των λαών για ψωμί, ζωή,

ειρήνη, ελευθερίες, μπορεί να ανατρέψει τους πολέμους του κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο

- 6.** Σε ό,τι αφορά την Ανατολική πλευρά, ο τυχοδιωκτισμός της **Πολωνικής** ηγεσίας χτυπάει κόκκινο, καθώς επιδιώκει να αποτελέσει **αιχμή του δόρατος ενός νέου άξονα Ουάσιγκτον - Λονδίνου - Βαρσοβίας** σε αντικατάσταση του παλιού άξονα **Ουάσιγκτον - Βερολίνου - Παρίσι**.
- 7.** Για την Ελλάδα, τις κυβερνήσεις της και την αστική της τάξη, τα πράγματα είναι απλά: τρέχει πάντα προς την πλευρά που βρωμάει περισσότερο.
Από την **Ουκρανία** ως τη **Γάζα** και από το **Σαχέλ** ως την **Ερυθρά Θάλασσα**.
- 8.** Όλα τούτα όμως δεν είναι “φάσεις” ενός ψηφιακού war game όπου ο καθένας παρακολουθεί διαλέγοντας οπαδικά πλευρά μεταξύ τυριού, αχλαδιού και πολιτικής ελαφρότητας. Είναι **όψεις**, τελικά, ενός **ταξικού πολέμου**, που αλέθει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, ειδικά νέων, σπέρνει **φτώχεια, απόγνωση, μίσος και θάνατο**, για χάρη του **ανταγωνισμού καπιταλιστικών κρατών** και κέντρων. Είναι μέγιστη ανοησία, ειδικά η ανοχή απέναντι στην ευκολία με την οποία μπαίνει στο τραπέζι η **απειλή για χρήση πυρηνικών όπλων**.
- 9.** Δική μας δουλειά είναι να κόψουμε τα δόντια της δικής μας Σκύλας που μας δαγκώνει (ευρωατλαντικό στρατόπεδο), με πλήρη συνείδηση ότι από αυτή δε θα μας σώσει η Χάρυβδη που έχει απέναντί της την οποία δεν έχουμε λόγο φυσικά να συμπαθούμε.
- 10.** Άρα υπάρχει απάντηση στον πολεμικό κίνδυνο **ή είναι μοιραίος ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος;** Την απάντηση σε αυτό **την έχει δώσει ο ...Πούτιν** δύο φορές σε αντίστοιχες αναφορές σε ομιλίες του: *“Σήμερα”,* είπε, *“η Ρωσία και οι ένοπλες δυνάμεις της δεν κινδυνεύουν από πισώπλατο χτύπημα στα μετόπισθεν, όπως έγινε το 1917 με την επανάσταση που διέκοψε τη νικηφόρα πορεία του στρατού μας”*. Το ίδιο πράγμα φυσικά, δηλαδή τι γίνεται “πίσω” και “μέσα”, μετρούν και οι ΝΑΤΟϊκοί. Πρέπει να διαψεύσουμε τη σιγουριά τους ότι θα υποστηριχθεί ο πόλεμός τους! **Μόνο η επαναστατική πάλη και ξεσηκωμός των λαών για ψωμί, ζωή, ειρήνη, ελευθερίες, μπορεί να ανατρέψει τους πολέμους του κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο.**