



Το Χρονολόγιο βίας

1) Μιλώντας για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών δυνάμεων, ο υπουργός «Προστασίας του Πολίτη», απόστρατος στρατιωτικός Νίκος Τόσκας, ανακοίνωσε την «κατάργηση» της ομάδας ΔΕΛΤΑ και την ενσωμάτωση των ανδρών της κατά κύριο λόγο στα ΜΑΤ, και δευτερευόντως στις ομάδες καταπολέμησης της εγκληματικότητας, ΟΠΚΕ.

Μακράν από τις παλιότερες εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση των αστυνομικών σωμάτων καταστολής ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ, που πρωτοστάτησαν σε βιαιοπραγίες κατά διαδηλωτών, φαίνεται ότι η περιβόητη ΔΕΛΤΑ ενσωματώνεται στον κύριο κατασταλτικό μηχανισμό της «Μεταπολίτευσης», στα ΜΑΤ. Η κατάργηση φαίνεται να είναι τύποις, ή να αφορά στις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κατασταλτικά σώματα του κράτους. Πάντως απέχει πολύ από το να είναι «ένα πρώτο θετικό βήμα», όπως ανακοίνωσε η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συνιστά «βάθαιμα του εκδημοκρατισμού (που) θα πρέπει να συνεχιστεί», όπως λέει.

Το κύριο μέρος του παρόντος άρθρου είχε γραφτεί εν όψει τριών δικών που πρόκειται να εκδικαστούν τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες με εμπλεκόμενους αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ.

Είναι μια σύντομη εξιστόρηση των Έργων και των Ημερών της δράσης της ομάδας ΔΕΛΤΑ στα έξι χρόνια λειτουργίας της. Στο τέλος, θα σχολιάσουμε επίσης, τις πρόσφατες αλλαγές που εξήγγειλε ο υπουργός «Προστασίας».

Τρεις δίκες

Η πρώτη από τις τρεις δίκες εκδικάζεται την Πέμπτη 15 Οκτώβρη 2015 στο 8ο τριμελές Πλημμελειοδικείο, Κτήριο 2 της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Αφορά στην επίθεση αστυνομικών της ΔΕΛΤΑ στο Στέκι Μεταναστών, στην οδό Τσαμαδού, στα Εξάρχεια, στις 5 Μαΐου 2010. Από την εισβολή τραυματίστηκαν μέλη του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ενώ καταστράφηκαν τα πανό και διάφορα αντικείμενα...

Τα μέλη του Δικτύου προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, στην πρωτόδικη εκδίκαση οι αστυνομικοί απαλλάχθηκαν. Ήταν όμως τόσο προκλητική η απαλλαγή που ο εισαγγελέας εφετών άσκησε έφεση και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στα δικαστήρια.

Η δεύτερη δίκη στην οποία εμπλέκεται η ομάδα ΔΕΛΤΑ είναι η δίκη του σ. Κυριάκου Μουτίδη, μέλους του ΕΕΚ και του σωματίου βάσης οδηγών δικύκλου (ΣΒΕΟΔ), στις 12 Νοέμβρη, στο εφετείο κακουργημάτων (Λουκάρεως και Αλεξάνδρας). Ο Κυριάκος Μουτίδης είναι ένας από τους συλληφθέντες στις 6 Δεκεμβρίου 2009, στη διάρκεια της επίθεσης της αστυνομίας κατά του πλήθους που διαδήλωνε στην πρώτη επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της εξέγερσης του Δεκέμβρη 2008. Σε εκείνη την επίθεση, που σημειώθηκε κατά του μπλοκ του ΕΕΚ στην πλατεία Συντάγματος, μηχανές της ομάδας ΔΕΛΤΑ «ανοίγοντας σαν βεντάλια» διεμβόλισαν το μπλοκ του ΕΕΚ. Ήταν η πρώτη επιχειρησιακή δράση της νεοδημιουργημένης τότε αστυνομικής ομάδας που αριθμούσε 300 άνδρες. Πολλά μέλη του ΕΕΚ χτυπήθηκαν ανηλεώς -η διαταγή από τη μοτορόλα της αστυνομίας ήταν: «λιώστε τους»!- με βαρύτερα τραυματισμένη την Αγγελική Κουτσομπού που παρολίγο να χάσει τη ζωή της. Τώρα, ο Κυριάκος

Μουτίδης, θύμα της επίθεσης, σέρνεται στα δικαστήρια για να δικαστεί...

Στην τρίτη δίκη, στις 26 Νοεμβρίου, δικάζεται ο σ. Νίκος Κρύνσκι, δάσκαλος. Είχε την ατυχία να βρίσκεται στο μπλοκ του ΕΕΚ, την ώρα της επίθεσης της ΔΕΛΤΑ. Είναι ο σύντροφος που συγκράτησε τον παρ' ολίγον δολοφόνο αστυνομικό που επιχειρούσε να διαφύγει μετά το χτύπημα κατά της Αγγελικής Κουτσουμπού λέγοντάς του: «που πας, σκότωσες άνθρωπο;». Χτυπήθηκε βάρβαρα, το αίμα από το κεφάλι του έρρεε στην άσφαλτο, αλλά παραπέμφθηκε για να δικαστεί. Μάλιστα, για να μη φαίνεται ότι είχε σημειωθεί επίθεση σε ένα συγκεκριμένο μπλοκ διαδηλωτών, έξι συναφείς δίκες προσδιορίστηκαν να δικαστούν ξεχωριστά...

2) Το Χρονολόγιο της βίας

Πριν μιλήσουμε για την ομάδα ΔΕΛΤΑ, ας δούμε μερικά από τα πιο βίαια κρούσματα της δράσης της, στη διάρκεια των 6 περίπου χρόνων από την ίδρυσή της.

6 Δεκέμβρη 2009: Η πρώτη επίθεση, όπως προείπαμε σημειώθηκε κατά του μπλοκ του ΕΕΚ στις 6 Δεκέμβρη 2009. Ενώ το μπλοκ του ΕΕΚ ήταν σταματημένο στην πλατεία Συντάγματος, στο ύψος της Ερμού, με τις σημαίες οριζόντιοιμένες για περιφρούρηση, δεκάδες μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΕΛΤΑ, σε σχήμα «βεντάλιας» διεμβόλισαν το μπλοκ, τραυματίζοντας πολλούς συντρόφους. Συγχρόνως, το μπλοκ δέχθηκε και την επίθεση πεζοπόρου τμήματος της αστυνομίας. Στο σοβαρότερο επεισόδιο, μια μηχανή πέταξε κάτω την Αγγελική Κουτσουμπού, μέλος του ΕΕΚ και αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα, διέσχισε το σώμα της σπάζοντας όλα τα αριστερά πλευρά, και προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στο κεφάλι που παρ' ολίγον να είναι θανατηφόρο. Το σπάσιμο της αριστερής κλείδας της παθούσας δεν έγινε από τη μηχανή αλλά από το γκλοπ του συνεπιβάτη Δελτά.

Την ίδια ημέρα χτυπήθηκαν, επίσης, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου στα Χαυτεία.

15 Νοεμβρίου 2010. Σε διαδήλωση τις ημέρες της επετείου του Πολυτεχνείου, νεαρή αμερικανίδα που ακολουθούσε τους διαδηλωτές που επέστρεφαν στο Πολυτεχνείο -κατά σύμπτωση(!) κοντά στο μπλοκ του ΕΕΚ-, χτυπιέται βάρβαρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ. Η ίδια κατέθεσε μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, το θέμα πήρε διαστάσεις με παρεμβάσεις των Τσόμσκι, Βαλενστάιν και άλλων πανεπιστημιακών. Δυο ημέρες αργότερα, στην επέτειο του Πολυτεχνείου ξυλοκοπείται από την ομάδα ΔΕΛΤΑ ο φωτορεπόρτερ Άρης Μεσίνης επειδή φωτογραφίζει συλλήψεις διαδηλωτών.

17 Μαΐου 2012, η ομάδα ΔΕΛΤΑ εισβάλλει ξημερώματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕΕ), στη διάρκεια της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών. Πολλοί φοιτητές ξυλοκοποούνται και τραυματίζονται.

17 Νοεμβρίου 2013: Νυκτερινή έφοδος ανδρών της ΔΕΛΤΑ στα Εξάρχεια. Σπάνε τη τζαμαρία καφενείου, τραμπουκίζουν, απειλούν και τραυματίζουν θαμώνες. Ήταν μια επίδειξη ισχύος...

30 Ιανουαρίου 2014, απρόκλητος ξυλοδαρμός φοιτητών της Αριστερής Ενότητας (και ενός καταστηματαρχή που διαμαρτυρήθηκε) κατά τη διάρκεια ειρηνικής παράστασης διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας.

15 Αυγούστου 2014. Αναίτια, άγρια νυχτερινή επίθεση της ομάδας ΔΕΛΤΑ στην πλατεία Εξαρχείων, με δεκάδες προσαγωγές και έναν τραυματία με σπασμένο χέρι στον Ευαγγελισμό. Δυο νέοι, ένα μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και ένας της ΑΝΤΑΣΥΑ προσάγονται βιαίως.

16 Σεπτεμβρίου 2014. Απρόκλητη επίθεση της ομάδας ΔΕΛΤΑ στον κοινωνικό χώρο Λαμπηδόνα, στο Βύρωνα, μετά από αντιφασιστική πορεία. Ανάμεσα στους χτυπημένους και ο δήμαρχος Βύρωνα Κατωπόδης, που διαμαρτυρήθηκε για τη βία της αστυνομίας.

18 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της διαδήλωσης στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Άνδρες της ομάδας ΔΕΛΤΑ χτυπούν οργανωμένα μπλοκ διαδηλωτών, δείχνοντας ιδιαίτερο μένος κατά του μπλοκ του ΕΕΚ. Ένα μέλος του ΕΕΚ, ο σ. Φώντας Παπαδημητρίου τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι από χτύπημα με γκλοπ, ενώ κρατούσε το πανό του ΕΕΚ και ήταν σαφές ότι δεν μπορούσε να ενέχεται σε οποιαδήποτε επισόδεια...

15 Ιουλίου 2015, απρόκλητη επίθεση εις βάρος διαδηλωτών που συμμετείχαν στην παλλαϊκή συγκέντρωση κατά της υπογραφής του 3ου Μνημονίου, και δημόσια επίδειξη «ανδρισμού» από αστυνομικό της ομάδας ΔΕΛΤΑ, στην αρχή της Λεωφόρου Συγγρού....

17 Σεπτεμβρίου 2015, μετά μια διαδήλωση νεαρών στα Εξάρχεια, αστυνομικοί του Α.Τ. Καλλιδρομίου διασκορπίζουν τους νεαρούς με χημικά και κρότου λάμψης. Αστυνομικοί της ΔΕΛΤΑ συλλαμβάνουν τον ανήλικο Βασίλη Παλαισιτίδη, ρίχνονται πάνω του τον κλωτσάνε στα πλευρά και στα πόδια, ενώ με στοχευμένη γροθιά στο πρόσωπο ΔΕΛΤΑΣ του σπάει τα δόντια. Επιπλέον, με συνδρομή του εισαγγελέα, στέλνουν το 17χρονο παιδί να δικαστεί για κακουργηματικές πράξεις.

Αυτή είναι μια πρώτη σταχυολόγηση των ανδραγαθημάτων της ομάδας ΔΕΛΤΑ. Ο κατάλογος, σίγουρα δεν είναι πλήρης.

3) Η ίδρυση της ομάδας ΔΕΛΤΑ - Το κράτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η ομάδα ΔΕΛΤΑ δημιουργείται επί εποχής του νυν προέδρου της Δημοκρατίας Παυλόπουλου που τότε ήταν υπουργός εσωτερικών, με αναπληρωτή υπουργό, υπεύθυνο για τη «δημόσια τάξη» τον Μαρκογιαννάκη. Ήταν την επαύριο της εξέγερσης του Δεκέμβρη. Η πολιτική και αστυνομική ηγεσία, κρίνοντας ως ανεπαρκή τη δράση των ΜΑΤ δημιούργησαν μια νέα ευέλικτη ομάδα αστυνομικών, με ελαφρές μοτοσυκλέτες, ξεχωριστή από τη ΖΗΤΑ και τη ΔΙΑΣ - μια ομάδα ειδικά για την αντιμετώπιση διαδηλωτών. Ακόμη και αν γίνεται ένα έγκλημα ή μια ληστεία κοντά τους οι Δελτάδες δεν θα δράσουν. Η δική τους «δουλειά» είναι άλλη...

Είναι ένα καθαρά αντιεξεγερσιακό σώμα, που από την επιλογή, την εκπαίδευση και τη δράση, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ακροδεξιές έως καθαρά φασιστικές-ναζιστικές ιδέες και συμπεριφορές.

Επιχειρησιακός ιδρυτής και εκπαιδευτής της ήταν ο απόστρατος στρατηγός Γιώργος Σταύρακας. Σε σχετικό ρεπορτάζ [των Αντώνη Ντινιακού και Δήμου Χριστόπουλου, Τα Βίαια και οι Ημέρες της Ομάδας ΔΕΛΤΑ, στο www.vice.com/gr/read/omada-delta-via/page/2], τον Φεβρουάριο του 2015, ο κ. Γ. Σταύρακας φέρεται να λέει:

«Η ΔΕΛΤΑ συγκροτήθηκε με απόφαση της πολιτικής εξουσίας σε μια περίοδο που εκτιμήθηκε από την ίδια ότι υπήρχε μεγάλη αναγκαιότητα. Έχοντας χαθεί ο έλεγχος της δημόσιας τάξης, την περίοδο που ακολούθησε το Δεκέμβριο του '08, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας μονάδας που θα ενεργούσε αποκλειστικά και μόνο σε καταστάσεις όπου οι υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις αδυνατούσαν να ανταποκριθούν. Αυτό μου ζήτησαν να σχεδιάσω και αυτό συγκρότησα -μιλάμε για μια εποχή όπου, έπειτα από ένα αδιανόητο έγκλημα αστυνομικής αυθαιρεσίας, οι πολυήμερες συγκρούσεις είχαν εξουθενώσει τις κρατικές επιχειρησιακές υπηρεσίες. Έτσι πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης αρχίζουν και αναζητούν εντός αστυνομίας έναν αξιωματικό που να γνωρίζει πως να συγκροτεί επιχειρησιακές μονάδες. Οι στρατηγοί επιλέγουν εμένα...».

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Αττικής, κ. Βασίλης Ντούμας, στο ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να λέει: «Η ΔΕΛΤΑ συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό να περιορίσει ακραία έκνομες ενέργειες στο κέντρο των Αθηνών. Εκείνη την εποχή ήταν σε έξαρση μια σειρά καταδρομικών επιθέσεων από αγνώστους σε τράπεζες, αστυνομικά τμήματα και καταστήματα. Αποκορύφωμα ήταν οι μαζικές

καταστροφές -σε ανύποπτο χρόνο και όχι έπειτα από κάποια πορεία- στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι το 2009. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΔΕΛΤΑ βασίστηκε στη λογική της ταχείας αντίδρασης -αυτού του τύπου οι "καταδρομικές" διαρκούσαν ελάχιστο χρόνο και συγκεκριμένα δεν υπερέβαιναν τα τέσσερα με πέντε λεπτά. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί λοιπόν το φαινόμενο, η τότε πολιτική ηγεσία με Υπουργό Δημοσίας Τάξης τον Προκόπη Παυλόπουλο και Υφυπουργό τον Χρήστο Μαργκογιαννάκη, σε συνεργασία με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ αποφάσισε τη συγκρότηση μιας μονάδας άμεσης επέμβασης από 300 ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες, οι οποίοι θα κινούνταν περιμετρικά του κέντρου, σε ομάδες των δέκα ατόμων με έναν ομαδάρχη και θα είχαν την πρώτη επαφή και σύγκρουση με τους δράστες περίπου στα 3,5 λεπτά. Επελέγη μάλιστα να μετακινούνται με δίκυκλα ώστε να είναι ευέλικτοι μέσα στην πόλη, αλλά κυρίως να είναι "διαχειρίσιμα" τα μηχανάκια σε καταστάσεις άμεσης συμπλοκής και εννοώ να μπορούν να τα πετάξουν κάτω στο δρόμο, χωρίς να σβήσουν, αν η κατάσταση το επιβάλλει. Λίγο καιρό έπειτα από τη δημιουργία της ΔΕΛΤΑ και λόγω της παρουσίας της οι επιδρομές που προανέφερα σταμάτησαν».

Μόνο τον εξοπλισμό των ΔΕΛΤΑδων να δεις έχει άκρως επιθετικά χαρακτηριστικά, κοινώς αυτοί οι άνδρες δεν έχουν εκπαιδευτεί για να αμύνονται όπως τα ΜΑΤ, αλλά να επιτίθενται γρήγορα, πραγματοποιώντας σύντομες και αποτελεσματικές συμπλοκές

Ρωτώ τον πρόεδρο των Ειδικών Φρουρών Αττικής γιατί στα χρόνια που ακολούθησαν η μονάδα Δύναμης Ελέγχου Ταχείας Αντίδρασης συνδέθηκε με δεκάδες περιστατικά ακραίας αστυνομικής βίας, με θύματα πολίτες, διαδηλωτές, αλληλέγγυους, φοιτητές, συνταξιούχους. «Το βασικό είναι να καταλάβει κανείς έπειτα από ποια πολιτική αναγκαιότητα προέκυψε η ομάδα ΔΕΛΤΑ αλλά και πως ενήργησε στην πορεία κατόπιν των εντολών που δέχθηκε. Τι θέλω να πω; Ότι η ΔΕΛΤΑ δεν έχει καμία δουλειά σε πορείες, διαδηλώσεις ή να πραγματοποιεί καθημερινή αστυνόμευση στην πόλη. Η δομή, η ψυχосύνθεση των ανδρών της και η εκπαίδευση που έλαβαν είναι επιχειρησιακά ορθή μονάχα σε περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων, όπου έχει χαθεί ο έλεγχος από τις υπόλοιπες δυνάμεις και πρέπει να επέμβει κάποιος άμεσα για να περιοριστούν οι καταστροφές. Μόνο τον εξοπλισμό των ΔΕΛΤΑδων να δεις έχει άκρως επιθετικά χαρακτηριστικά, κοινώς αυτοί οι άνδρες δεν έχουν εκπαιδευτεί για να αμύνονται όπως τα ΜΑΤ που έχουν ασπίδες και χημικά, αλλά να επιτίθενται γρήγορα, πραγματοποιώντας σύντομες και αποτελεσματικές συμπλοκές. Τώρα το να τοποθετείς αυτά τα σιδερόφρακτα πληρώματα με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση δίπλα σε φοιτητές, συνταξιούχους, πολίτες και κατοίκους είναι επιχειρησιακά επικίνδυνο. Εξ ου και υπάρχουν δεκάδες ακροαματικές διαδικασίες, τουλάχιστον 20 με 30, στα ποινικά δικαστήρια για άνδρες της ΔΕΛΤΑ. Τους χρησιμοποιούν για οποιαδήποτε υπηρεσιακή "λάντζα", ενώ τους εκπαιδύσαν για άλλες καταστάσεις. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους είναι ολότελα διαφορετική. Ο ΔΕΛΤΑΣ και μόνο το χέρι του να σηκώσει με τις πλαστικές επιαγκωνίδες κάποιον θα τραυματίσει». Ρωτώ ποιες είναι οι εντολές που δέχθηκαν οι άνδρες της ΔΕΛΤΑ, τα προηγούμενα χρόνια, από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια των πορειών ή των διαμαρτυριών που επιχείρησαν. «Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι η μονάδα ενεργούσε κατόπιν πολύ συγκεκριμένων εντολών της ηγεσίας και μάλιστα σε καταστάσεις αλλότριες του επιχειρησιακού σχεδιασμού της. Για αυτά βέβαια θα πρέπει να μιλήσεις με ανώτερους αξιωματικούς...», μου λέει ο Βασίλης Ντούμας.»

4) ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ πως σε αντίθεση με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (δικαστήρια, νοσοκομεία, δήμοι, κ.λπ.), η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργεί χωρίς οργανισμό λειτουργίας. Η Δύναμη Ελέγχου Ταχείας Αντίδρασης (ΔΕΛΤΑ) φαίνεται να λειτουργεί εντελώς ανεξέλεγκτα, με βάση εντολές των επικεφαλής της και ίσως (;) των πολιτικών προϊσταμένων της. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που συγκεντρώνει τις επικρίσεις ή και την εχθρότητα ενός τμήματος των στελεχών της «κλασικής» αστυνομίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν την άνοδο του στην κυβερνητική εξουσία, το Φθινόπωρο του 2014 -όταν υπουργός «Προστασίας» ήταν ο Πανούσης-, μαζί με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είχε εξαγγείλει την κατάργηση των μισητών σωμάτων καταστολής, ΔΕΛΤΑ και ΜΑΤ. Αργότερα, όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση, τον Φεβρουάριο του 2015, είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα «καταργήσουν» την ομάδα

ΔΕΛΤΑ συγχωνεύοντάς την με την ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης Δι.ΑΣ, δηλαδή, δίνοντάς της γενικά αστυνομικά καθήκοντα.

Καθώς όμως η πορεία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στη λογική των Μνημονίων προχωρούσε, η ομάδα ΔΕΛΤΑ μάλλον φαινόταν σε κάποιους μέσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως ένα χρήσιμο σώμα. Γιατί η Μνημονιακή πολιτική χρειάζεται τα μέσα επιβολής της... Ο σκοπός απαιτεί και τα αντίστοιχα μέσα.

Έτσι, η ομάδα ΔΕΛΤΑ ζει και βασιλεύει, και υψώνεται πάνω από την κοινωνία σαν ένας απειλητικός τραμπούκος. Μερικές φορές μάλιστα καταφερόμενος και εναντίον της ίδιας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως στην περίπτωση της επίθεσης στο Δίκτυο και στο Στέκι Μεταναστών, που έβριζαν και απειλούσαν «γ-ώ το ΣΥΡΙΖΑ σας» ή ακόμη και στην καταστολή των καλοκαιρινών αντιμνημονιακών διαδηλώσεων.

Σήμερα, το κατ' ευφημισμό υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (το παλιό κακόφημο Δημόσια Τάξης) εξαγγέλει όχι ακριβώς την κατάργηση της ΔΕΛΤΑ, αλλά την συγχώνευσή της με το έτερο σώμα καταστολής, τα ΜΑΤ. Ας σημειώσουμε ότι τα ΜΑΤ είναι το δημιούργημα του Κ. Καραμανλή, του γηραιότερου, αμέσως μετά την πτώση της χούντας. Είναι ένα σώμα καταστολής στη βάση της εμπειρίας των γαλλικών CRS μετά τον Μάη του 1968. Προφανώς, ο Δεκέμβρης του 2008 απέδειξε την αναποτελεσματικότητα αυτού του... βραδυκίνητου σώματος καταστολής. Τώρα, φαίνεται πως επικουρούνται τα ΜΑΤ με ένα ευκίνητο συμπλήρωμα μηχανόβιων, που θα διενεργούν τις... συλλήψεις που δεν μπορούν να κάνουν τα ΜΑΤ.

Αντί για κατάργηση των σωμάτων καταστολής των λαϊκών διαμαρτυριών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ επιχειρεί την ενίσχυση και συγκεντρωποίηση των κατασταλτικών σωμάτων του αστικού κράτους. «Το κράτος έχει συνέχεια», όπως είπαν, και έχει και ανάπτυξη. Η «δεύτερη φορά κυβέρνηση της αριστεράς», μαζί με τους εφαρμοστικούς νόμους του 3ου Μνημονίου πρέπει έχει και τα αντίστοιχα σώματα «εφαρμογής» των εφαρμοστικών νόμων. Χρειάζεται τη βία των ΜΑΤ, των ΔΕΛΤΑ και των λοιπών κατασταλτικών μηχανισμών για να είναι... αποτελεσματική. Συγχρόνως, χρειάζεται τη συνδρομή της δικαστικής εξουσίας, για να εξασφαλίζει την ατιμωρησία των βιαιοπραγούντων αστυνομικών οργάνων - αυτός είναι ο δεύτερος όρος για την επιβολή της κατασταλτικής πολιτικής, ενός «κράτους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», παρά την κυβερνητική αλλαγή.

Πηγή: eek