

Πάλη ενάντια στο σύστημα που γεννά περιθωριοποίηση, κοινωνικά απόβλητα κι έγκλημα!



Η δολοφονία του μικρού Μάριου, έφερε στο προσκήνιο με τον χειρότερο τρόπο τα προβλήματα της περιοχής μας. Είναι όμως κρίσιμο, η οργή και η αγανάκτηση για τον άδικο χαμό του Μάριου να στραφεί ενάντια στους πραγματικούς υπεύθυνους. Αυτούς που δυναμώνουν τα δίχτυα της εγκληματικότητας σε γειτονιές ρημαγμένες από την φτώχεια και την ανεργία, διαλύοντας τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και κάνοντας κόλαση τη ζωή στην περιοχή.

Υπεύθυνοι είναι οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο που με τις περιοριστικές οικονομικές πολιτικές των μνημονίων έφεραν τη μαζική ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση σε χιλιάδες κόσμου στο Μενίδι και σε όλη την Ελλάδα. Είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων, που πετσόκοψαν μισθούς και συντάξεις, έκλεισαν εργοστάσια, διέλυσαν τις κοινωνικές υπηρεσίες, εξαφάνισαν το κράτος πρόνοιας για άνεργους, φτωχούς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι που σπρώχνουν απελπισμένους στα χέρια των συμμοριών των μεγαλεμπόρων της πρέζας και των εγκληματικών τους δικτύων με την κάλυψη ή και την συνενοχή αστυνομικών.

Το Μενίδι είναι μια περιοχή, στην οποία μένουν φτωχά λαϊκά στρώματα, που έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την παρατεταμένη ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ταυτόχρονα βιώνουμε την συνεχόμενη υποβάθμιση των γειτονιών μας, με οξυμένα προβλήματα, χωρίς καλές συγκοινωνίες, ελλιπείς δομές πολιτισμού κι άθλησης, ενώ απουσιάζουν παντελώς οι δομές υγείας και περίθαλψης τοξικομανών. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την γκετοποίηση της περιοχής μας, η οποία μαζί με τις τριγύρω περιοχές, μετατράπηκαν σε ένα «ελεύθερο πεδίο» διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, κλοπιμαίων και δράσης των ανάλογων κυκλωμάτων.

Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών, αυτή η κατάσταση συντηρείται για χρόνια, καθώς ένα μεγάλο μέρος της εγκληματικής δράσης είναι συγκεντρωμένο σε μια ολόκληρη περιοχή (Μενίδι και Δυτική Αττική), που βρίσκεται μακριά από το την «βιτρίνα» της πόλης. Δεν κάνουν τίποτα για να την καταπολεμήσουν, καθώς πίσω από διακινητές και μικροεγκληματίες, κρύβονται τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία το κράτος κι οι μηχανισμοί του δεν τολμούν να αγγίξουν. Ενδεικτικό του ότι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, δεν είναι ο κυρίαρχος ρόλος που αναθέτει το σύστημα στην αστυνομία, είναι το γεγονός, ότι τα μόνα κομμάτια της που ενισχύονται σε προσωπικό, είναι αυτά στα hotspots και οι μονάδες καταστολής του κινήματος, όπως τα ΜΑΤ.

Οι ένοχοι της δολοφονίας του Μάριου, πρέπει να βρεθούν και να πληρώσουν. Όμως, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, ΜΜΕ και ΧΑ πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, επιχειρώντας να μας πείσουν ότι ο εχθρός μας είναι μία ολόκληρη κοινωνική ομάδα όπως οι Ρομά, οι οποίοι πρέπει να εκδιωχθούν από την περιοχή, με ταυτόχρονη ένταση της αστυνόμευσης. Όσο συνεχίζεται η ακραία φτώχεια κι η εξαθλίωση, το πρόβλημα θα επανέρχεται σταθερά. Όσο δημιουργούνται περιοχές κοινωνικά αποκλεισμένων, αυτές θα γεννούν παραβατικότητα, ακόμα κι αν κλειστούν σε σιδερένια τείχη για να μην μαθαίνουμε καθημερινά τι γίνεται μέσα σ' αυτά. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν καμία προοπτική στη ζωή τους, βουτηγμένοι στην ανεργία και την ανέχεια, θα αυξάνεται η χρήση ναρκωτικών με τα ανάλογα κυκλώματα να αναπτύσσονται και να θησαυρίζουν.

Η μαζική αστυνόμευση και η αδιάκριτη στοχοποίηση κατά μιας ολόκληρης ομάδας (των Ρομά), την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει τις πολιτικές λιτότητας σπέρνοντας περισσότερη εξαθλίωση, θα έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Θα μετατρέψει μια ολόκληρη περιοχή σε απροσπέλαστο γκέτο, σε πεδίο μάχης με νεκρούς στο όνομα της τάξης και της ασφάλειας. Ο άδικος χαμός του Μάριου δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για πολιτικές οι οποίες, όπου εφαρμόστηκαν έφεραν μεγαλύτερη αποξένωση και δυστυχία για όλους, όπως έγινε στη Γαλλία στα προάστια των φτωχών και εξαθλιωμένων.

Η αγανάκτηση και η οργή χρειάζεται να βρει διέξοδο σε μαζικούς συλλογικούς αγώνες κατά του συστήματος που γεννάει την απόλυτη φτώχεια για τους πολλούς ενώ μοιράζει κέρδη για μια χούφτα πλούσιων επιχειρηματιών. Μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλη του λαού της περιοχής μπορεί να χτυπηθεί η εγκληματικότητα στη ρίζα της. Μαζί με την πάλη ενάντια στην ανεργία, την φτώχεια, τον ρατσισμό, τις εξαρτήσεις, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Φυλής-Αχαρνών