



Σε πλήρη αρμονία με το **τρίτο μνημόνιο** των **ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ΝΔ ΠΟΤΑΜΙ ΠΑΣΟΚ** είναι η πρόσκληση για το πρόγραμμα «*Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής*»(sic!!!), που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και διαχειρίζεται η **Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης**.

Η **Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.** ιδρύθηκε το 1985 λειτουργεί με τη μορφή της **ανώνυμης εταιρίας**, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον «κοινωνικό» τομέα της οικονομίας, και έχει μετόχους φορείς της *Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς του Κοινωνικού τομέα*.

Πρωθεί σε απλά ελληνικά τα αντιλαϊκά -αντεργατικά ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές του κράτους και των δήμων- βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΚΔΑΠμεΑ.

Η **Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.** και η κυβέρνηση **ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ** μετά και από μια σύντομη δήθεν «διαβούλευση» της πρόσκλησης **απέρριψε τα παρακάλια των δημοτικών αρχών** που στην πλειοψηφία τους αποδέχονται το μνημονιακό πλαίσιο (πασίγνωστη η αντιλαϊκή στήριξη της **Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)** στο ΝΑΙ του δημοψηφίσματος) και προχώρησε σε **οριζόντια μείωση** των πιστοποιημένων θέσεων των δομών των δήμων κατά **30%** καθώς και σε νέο **τρόπο καταβολής** της χρηματοδότησης που θα ξεκινήσει με καθυστέρηση 6 τουλάχιστον μηνών.

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ απαιτεί από τις δημοτικές αρχές την οριζόντια περικοπή του 30% των θέσεων της δυναμικότητας κάθε πιστοποιημένης δομής, χωρίς καμία ελαστικότητα (*δηλαδή σε κάθε 100 παιδιά να μένουν εκτός 30*).

Η ρήτρα **70-30%**, που ήταν να ισχύσει από το **2014** αποσύρθηκε, μετά τις έντονες αντιδράσεις δήμων και πολιτών. Έτσι πέρσι, από τις αρχικά 70.000 τοποθετήσεις παιδιών στις δομές, τελικά τοποθετήθηκαν περίπου **85.000 μένοντες και πάλι έξω περί τις 25.000 παιδιά**.

Με βάση τώρα τη ρήτρα 70-30% και την αναμενόμενη αύξηση των αιτήσεων πάνω από τις 120.000 (από 111.279 που ήταν πέρσι), εκτιμάται ότι πάνω από 50.000 παιδιά θα βρεθούν εκτός προγράμματος ενώ με την αλλαγή του τρόπου πληρωμής χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν απλήρωτοι και χωρίς εργασία.

Το ποσό της χρηματοδότησης **κατεβαίνει στα 185 εκ (προϋπολογισμός +ΕΣΠΑ)** ευρώ από τα 250 εκ ευρώ που είναι απαραίτητα, ενώ η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται αφού πρώτα έχει υλοποιηθεί το 30% κάθε δομής. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως **η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Ιανουάριο**, η δεύτερη τον Μάρτιο, η τρίτη τον Ιούλιο και η τέταρτη μετά το Σεπτέμβριο, ενώ σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα διαχείρισης οι αντίστοιχες πληρωμές μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάιο και μετά το Σεπτέμβριο.

Οι δήμοι ή τα Νομικά τους Πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα δεν έχουν τέτοια αποθεματικά κεφάλαια που μπορούν να υποστηρίξουν μισθοδοσίες και λειτουργικές δαπάνες, καταβάλλοντας ταυτόχρονα τις εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις εφορίες. Θα αδυνατούν να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα τον Ιανουάριο για την είσπραξη της πρώτης δόσης, μια μέχρι τότε θα οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες. Άρα οι δομές αυτόματα οδηγούνται στην χρεωκοπία.

Η μνημονιακή πολιτική οδηγεί σε αδιέξοδο χιλιάδες οικογένειες από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, σε

χρεοκοπία τις δομές, στην πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε επαναφορά των τροφείων όπου δεν υπάρχουν και σε αύξηση τους εκεί που ήδη καταβάλλονται.

Για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι την τσέπη για υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται δωρεάν, να καλύπτουν όλες και πλήρως τις ανάγκες των πολιτών. Πρέπει να προσφέρονται χωρίς προϋποθέσεις για όλους.

Επιπρόσθετα ενισχύονται οι ιδιωτικοί παιδικό σταθμοί και νηπιαγωγεία. Με τα τροφεία που θα αφορούν πλέον τους πάντες **οι δημοτικοί παιδικό σταθμοί «ιδιωτικοποιούνται»**, ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρουν θα εντάσσονται σε μια λογική απόλυτης και καθολικής **ανταποδοτικότητας**.

Στο δήμο μας την προηγούμενη χρονιά με το αντιλαϊκό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είχαν γίνει δεκτά μόνο **183 παιδιά σε σύνολο περίπου 400 που φιλοξενούν οι παιδικό σταθμοί. Με το ποσοστό της περικοπής 30%, 55 παιδιά θα μείνουν φέτος εκτός των δομών.**

Αποδεικνύεται περίτρανα από τις εξελίξεις ότι χωρίς γενναία κεντρική κρατική χρηματοδότηση δεν μπορούν να υπάρχουν δωρεάν δημοτικές υπηρεσίες. Αποδεικνύεται ακόμη ότι τα ΕΣΠΑ είναι το βασικό εργαλείο για την ιδιωτικοποίηση δομών και υπηρεσιών σε πρώτη φάση και στο κλείσιμο τους για να δοθούν στους ιδιώτες στην επόμενη. Αποτελούν τη βάση για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων.

Η μνημονιακή-αντιλαϊκή, διαχρονικά κυβερνητική ΚΕΔΕ (η πλειοψηφία της αποτελείται από δήθεν ανεξάρτητους δημάρχους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ) τα τελευταία χρόνια **αποδέχθηκε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα** και αποτέλεσε το **μακρύ χέρι όλων των πολιτικών της ΕΕ και του ΔΝΤ** αποδεχόμενη και εφαρμόζοντας πλήρως τον αντιλαϊκό- αντιδραστικό Καλλικράτη και τις μνημονιακές πολιτικές.

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει και θα πληρώνει για τις κοινωνικές δομές. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρήματα υπάρχουν αρκεί να μην πληρώνονται τα ήδη χιλιοπληρωμένα δάνεια στους ξένους και ντόπιους τοκογλύφους.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν διώξουμε την κυβέρνηση, την τρόικα και τους συνοδοιπόρους της ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΠΟΤΑΜΙ , μόνο αν βγούμε από τη φυλακή του ευρώ και της ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο στον τόπο του.

Το εργατικό- λαϊκό -γονεϊκό κίνημα με τη δράση του πρέπει να υπερασπιστεί τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, να απαιτήσει όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό (όχι πεντάμηνα, δίμηνα ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ χορηγοί) με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας-μισθούς, να μην γίνουν απολύσεις, να βελτιωθεί η σίτιση (μόνιμο προσωπικό και επαρκές) και οι χώροι, να χτιστούν νέοι παιδικό σταθμοί σε χώρους που θα απαλλοτριωθούν (όχι σε χώρους πρασίνου).

Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στη δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης που στα λόγια θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ πριν το μνημόνιο. Αριστερή ρητορεία από τη μια και αποδοχή και εξυπηρέτηση των μνημονιακών πολιτικών από την άλλη. Μέχρι τώρα η πολιτική πρακτική της ήταν η απόλυτη υποταγή στον Καλλικράτη και στις μνημονιακές πολιτικές.

Ψήφισε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, τον οποίο τηρεί μέχρι σεντ, κάνει χρήση όλων των μεσαιωνικών μορφών εργασίας, (δίμηνα, πεντάμηνα, μαύρη και τζάμπα εργασία) διεκδικεί προγράμματα ΕΣΠΑ, υφάρπαξε τα χρήματα των σχολικών επιτροπών και η παράθεση των αντιλαϊκών ευρωενωσιακών πρακτικών της δεν έχει τέλος.

Απαιτούμε:

- Κανένα παιδί έξω από τους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς

- Κάλυψη όλων των χρηματοδοτικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό
- Να μη διανοηθεί η Δημοτική Αρχή να επαναφέρει τα τροφεία για καμία κατηγορία εργαζόμενων
- Δημοτικές υπηρεσίες που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των πολιτών δωρεάν για όλους χωρίς προϋποθέσεις

