



Η καταφυγή του πολιτικού που δεν κρατάει ούτε 24ωρο το λόγο του είναι η «παραποίηση δηλώσεων». Αυτή επικαλέστηκε η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για την «κωλοτούμπα» στο θέμα της απαλλαγής μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών αμέσως μόλις οι κυβερνητικοί συντάκτοι της «αριστεροδέξιας» κυβέρνησης ένωσαν ότι ενοχλείται λίγο το τρίπτυχο «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» η επίσημη εκκλησία ύψωσε την αντιδραστική της φωνή. Το υπουργείο παιδείας καθυσύχασε μέσω του κ. Φίλη, την εκκλησία ότι δεν θα προβεί σε ουδεμία «μονομερή ενέργεια» προς όφελος των μαθητών, επιβεβαιώνοντας τη ρήση του αρχιεπισκόπου ότι “δεν είναι του υπουργείου (σημ. η ενέργεια), αλλά κάποιας κυρίας που έχει ορισμένες ιδέες στο μυαλό της”.

Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι η σύγχρονη κατήχηση μαθητών και μαθητριών σε ελληνορθόδοξα ιδεώδη, η αμφισβήτηση της ανεξίτητης μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική πράξη, η «δημοκρατική» υποκατάσταση αντιλήψεων που στο παρελθόν στήριζαν οι παρεκκλησιαστικές δράσεις όπως το κατηχητικό, η συνέχεια ενός σκοταδισμού που καταλαμβάνει ακόμα την ελληνική κοινωνία. Γι αυτό και επιβάλλεται να δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής σε μαθητές.

Η προσέγγιση των θρησκειών ιστορικά και φιλοσοφικά, με επιστημονικό τρόπο και όχι προσπαθώντας να εξηγηθεί ο κόσμος μέσα από γραφές, άγιες και άλλες, καθώς και μεταφυσικούς βίους, θα ήταν μια ουσιαστική λύση. Μαζί με άλλα μέτρα διαχωρισμού εκπαίδευσης και θρησκευτικής κατήχησης που είναι αναγκαία, όπως η κατάργηση της προσευχής και των θρησκευτικών συμβόλων εντός του σχολείου, των παρεμβάσεων της εκκλησίας κλπ αλλά και συνολικότερα μέτρα πλήρους διαχωρισμού κράτους - εκκλησίας.

Με ποιους όμως εκπαιδευτικούς να γίνει αυτό; Με αυτούς που το υπουργείο Παιδείας δεν προσλαμβάνει γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μνημονιακή μέχρι το μεδούλι και απλώς προσπαθεί να ωραιοποιήσει την καταστροφή; Ή με τους αναπληρωτές που ακόμα και αυτούς αδυνατεί να έχει στις θέσεις τους την κατάλληλη στιγμή (για να μη σχολιάσουμε ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί κυριολεκτικά εξευτελίζονται με τις φετινές διαδικασίες πρόσληψης και ταλαιπωρούνται καθημερινά); Σε ποιες σχολικές αίθουσες; Σε αυτές που τα παιδιά μειώνονται κάθε χρόνο ή σε εκείνες στις οποίες στριμώχνονται για να διδαχθούν από καθηγητές και καθηγήτριες που καλούνται να καλύψουν κενά παντού;

Πρέπει να τελειώνουμε με το θρησκευτικό προσηλυτισμό μαθητών και μαθητριών και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν πρόκειται να είναι αυτή που θα το κάνει. Άλλωστε το προσκύνημα κάθε θρησκείας, από τις θεοκρατικές μέχρι τις... νομισματικές, δεν προΐδεάζει ούτε θετικά, ούτε φυσικά αριστερά, αλλά σκοταδιστικά.

Ενάντια σε κάθε λογής ιερατεία και κατηχήσεις, να προτάξουμε την απελευθέρωση του ανθρώπου, ξεκινώντας και από τα σχολικά θρανία.

