



Για 5η χρονιά στάλθηκε στα σχολεία έγγραφο «για αίτηση και προεπιλογή» στο λεγόμενο «Πρόγραμμα σίτισης και υγιεινής διατροφής» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι νέες επιχειρήσεις «ανθρωπισμού» και φιλανθρωπίας με τα συνεχή συνέδρια περί εθελοντισμού και δωρεών για την αντιμετώπιση της κρίσης («φιλανθρωπία και βιωσιμότητα» λεγόταν το τελευταίο!) έρχονται να προστεθούν στο καθεστώς της γενίκευσης της φτώχειας και της λιτότητας που ντόπια και ξένα

αφεντικά, μνημονιακές κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να επιβάλουν στη χώρα και στα σχολεία. Με το Μνημόνια 1-2-3 επιχειρούν να επιβάλουν και συνθήκες δουλικότητας και αναξιοπρέπειας, αφώνας και υποταγής που όλοι θα πρέπει να αποδεχτούν. Το εν λόγω ίδρυμα, αλλά και άλλοι παλιοί και νέοι φορείς, εξασφαλίζουν πρώτα το αφορολόγητο για τις business ιδρυτών, δωρητών και συνεργατών. Έτσι κι αλλιώς η φορολόγηση είναι ...εθελούσια για τους μεγαλόσχημους εφοπλιστές.

Με την εισαγωγή των χορηγιών θέλουν να κρύψουν την κατάσταση πολιορκίας που έχουν επιβάλει για την παραπέρα διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλου κοινωνικού αγαθού, όπως η υγεία που τα μετατρέπουν σε εμπόρευμα. Με ισχνές χρηματοδοτήσεις, με 25.000 κενά σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ, με όλα όσα άθλια ζούμε κι όσα επίκεινται. Με νέο αντιδραστικό μισθολόγιο και νέες μειώσεις μισθών, με αξιολογήσεις και απολύσεις, με δχρονη βαθμολογική στασιμότητα και πιθανή νέα αύξηση ωραρίου, με συνέχιση όλων των καταστροφικών πολιτικών των τελευταίων χρόνων.

Θα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ, σύμφωνα με το ΥΠΟΠΑΙΘ και τους διοικούντες, για τα ψίχουλα που το κάθε ίδρυμα αποφασίζει να δωρίσει στους μαθητές μας. Ζητάνε να μην αναδείξουμε την ταξική - κοινωνική βάση του ζητήματος, το καθεστώς της ανεργίας και της ημιαπασχόλησης, της ληστρικής φορολογίας στα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Εξάλλου τα προγράμματα αυτά που είναι και προγράμματα κατάρτισης ανέργων, πολιτισμού, υποτροφιών κ.ά., είναι ενίοτε μέρος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως του «ευρωπαϊκού - οικονομικού χώρου» για απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

Δεν είμαστε ανιστόρητοι και γνωρίζουμε καλά τι έχει συμβεί! Όσα οι φορείς του πλούτου «επιστρέφουν», είναι ολίγιστα από αυτά που έχουν καταληστέψει από τον τόπο και την παραγωγική βάση της χώρας. Αλήθεια, υπό ποιο καθεστώς πτώχευσαν και κρατικοποιήθηκαν τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου το 1976 και τα Ναυπηγεία Σκαρμαγκαά το 1985; Απέδωσε ο ιδιοκτήτης τους Σταύρος Νιάρχος όσα όφειλε σε φόρους και αποζημιώσεις των εργαζομένων;

Καλούμε τους συναδέλφους να μην αποδεχθούν το εν λόγω πρόγραμμα και όποια άλλα αντίστοιχα προγράμματα φιλανθρωπισμού και εθελοδοουλίας. Να συσπειρωθούμε στο σωματείο μας για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά, με καθολικό και ανυποχώρητο αγώνα, τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που κυβερνήσεις, Ε.Ε. και ΔΝΤ έχουν φορτώσει στα σχολεία μας.

Να αξιώσουμε από το κράτος δωρεάν γεύμα για όλους τους μαθητές της χώρας μας, ξεκινώντας αμέσως από τα σχολεία των πιο φτωχών περιοχών!

Και βεβαίως η αύξηση των συσσιτίων αποδεικνύει τη ραγδαία χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης του λαού. Είναι ένας παραπάνω λόγος να αγωνιστούμε για την ανατροπή των πολιτικών και των συνθηκών που καταστρέφουν τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας!

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ -ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α' ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ [ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ]