



Το κόψιμο δεσμών της πλειοψηφίας του **Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Σύριζα από τον Σύριζα** αν και είναι ελπιδοφόρο συνοδεύτηκε από δύο πράξεις που πιστεύω, πως όλα τα μέλη του Κεντρικού συμβουλίου πρέπει να της βγάλουμε στο φως ακριβώς όπως έγιναν επειδή πρέπει να χαραχτούν στην μνήμη μας, ως μια από τις μαύρες σελίδες μικροπρέπειας και μικροπολιτικής που δεν πρέπει αφήσουμε να ξαναγίνουν .

**1)** Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της Αριστερής Κίνησης (έχουν σχέση με τον Μπουρνούς, τον Νάσο Ηλιόπουλο κτλ) σαμπόταρε την διαδικασία και δεν ήρθε.

Βέβαια να πω την αλήθεια από τους συγκεκριμένους δεν περίμενα και κάτι πολύ διαφορετικό .

Όταν σε όλον τον προσυεδριάκο τον Ιούνιο έπιναν νερό στο όνομά του Τσίπρα , όταν έβλεπα σε κάθε τοπική που παρουσίαζα το κείμενο της Ριζοσπαστικής Παρέμβασης(που έλεγε πως θα υπογράψει η κυβέρνηση μνημόνιο και πως πρέπει να κόψουμε δεσμούς με το κόμμα και να πάμε για νέο φορέα με αριστερές δυνάμεις εντός και εκτός Σύριζα) ότι είτε προσπαθούσαν να με χλευάσουν, να με συκοφαντήσουν ,είτε ακόμα και απειλήσουν, όταν δικαιολογούσαν μέλος τους που υποστήριζε πως είναι καλό να μειώσουμε τις συντάξεις για να μην τεμπελιάζουν τα εγγόνια των παππούδων που συντηρούνται από αυτές, τώρα που τελικά αποφάσισαν να παραμείνουν και να γίνουν ΠΑΣΠ Νούμερο 2 σίγουρα δεν πέφτω από τα σύννεφα.

Έχουν πλέον ξεκάθαρα περάσει στο απέναντι στρατόπεδο και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ως προδότες και εχθρούς

**2)** Τα μέλη του Αριστερού Ρεύματος που παραιτήθηκαν λίγες μέρες πιο πριν το Κεντρικό Συμβούλιο.

Ενώ τους είχε γίνει πρόταση να έρθουν και όλοι μαζί να βγάλουμε κείμενο που θα λέει πως θα κόψουμε τους δεσμούς από το κόμμα, πως δεν θα το στηρίξουμε στις εκλογές αλλά θα στηρίξουμε αντικαπιταλιστικά-αντιμνημονιακά κόμματα αυτοί παραιτήθηκαν. Γιατί;

Δυστυχώς η αλήθεια είναι άσχημη αλλά πρέπει να γίνει γνώστη ώστε να πάψουν τα μικρόβια της “πολιτικής χωρίς αρχές” να μας τυραννάνε.

Έφυγαν επειδή στο μπλογκ αυτών που θέλουν να διαχωριστούμε από τον Σύριζα δεν είχαν την πλειοψηφία εκείνοι αλλά η άλλη τάση (η Ανασύνθεση).

Επειδή θελαν να τους αποδυναμώσουν ως ανταγωνιστές στην σάπια λογική του ποιος θα έχει το “μεγαλύτερο μαγαζί” ,και το να έφευγε συντεταγμένα η νεολαία Σύριζα θα έδινε ένα “πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη πλειοψηφούσα τάση, προτίμησαν να σαμποτάρουν και αυτοί το κεντρικό συμβούλιο και να μην έχει απαρτία.

Το σοβαρότατο δημοκρατικό έλλειμμα στην Λαϊκή Ενότητα έχει άμεση σχέση με τέτοιες πρακτικές. Η ηγεσία του Αριστερό ρεύματος και της νεολαία του κουβαλούν τα μικρόβια της ήττας του Σύριζα, τουλάχιστον σίγουρα στο κομμάτι της εσωτερικής δημοκρατίας.

Επειδή όμως για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι οι μόνοι που τα κουβαλούν στην αριστερά πρέπει να κάνουμε

άμεσα μια βαθιά κριτική και αυτοκριτική για όλα αυτά(και σίγουρα όσοι συμμετείχαμε στην Νεολαία Συριζα θα έχουμε πολύ πλούσιο υλικό από σάπια γεγονότα στην μνήμα μας) .

Η ομερτά πρέπει να σπάσει. Κάθε νέο μέτωπο της αριστεράς είναι καταδικασμένο σε συντριβή εάν αναπαράγει τέτοιες πρακτικές.

Να μην βυθιστούμε στην απελπισία ότι όλα είναι σάπια κτλ άλλα να προσπαθήσουν να βάλουμε νέες αξίες και νέες λογικές στην εσωτερική ζωή των κομμάτων και οργανώσεων μας. Μπορούμε αρκεί να το πιστεύουμε, να το τολμήσουμε και να παλέψουμε για αυτό.

**Πηγή: Venceremos**