



Ένα σχόλιο με αφορμή την δήλωση του Άκη Τσελέντη

Τραγική η κατάσταση σε σχολεία & νοσοκομεία

Γράφει ο **Σπύρος Ρούμπας**, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της νΚΑ και της ΚΣΕ της ANΤΑΡΣΥΑ

«Το έχω επισημάνει παντού και εκτιμώ ότι είμαστε τυχεροί γιατί στις ώρες που έτυχε να σημειωθούν οι σεισμοί, δεν είναι μέσα μαθητές. Το ίδιο ισχύει και για κάποια νοσοκομεία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου **Άκης Τσελέντης** σε μια **δήλωση** που πέρασε σχεδόν στα ψιλά των ειδησεογραφικών δελτίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Είναι μια δήλωση παραδοχής της **τραγικής κατάστασης** που βρίσκονται τα **δημόσια κτίρια** και ιδιαίτερα τα **σχολεία** και τα **νοσοκομεία**. Κτίρια που έχουν αφηθεί στη μοίρα τους χωρίς καμία πρόβλεψη συντήρησης και ενίσχυσής τους, πόσο μάλλον αντικατάστασής τους, ζήτημα ζωτικής σημασίας ειδικά για τον γηρασμένο οικιστικό ιστό των μεγάλων πόλεων.

Η προστασία και η συντήρηση των κτιρίων κοινής ωφέλειας –προφανώς και των ιδιωτικών κατοικιών– έχει υποβαθμιστεί δραματικά την περίοδο της κρίσης όπου στο όνομα του εξορθολογισμού των δημοσίων οργανισμών δεκάδες δομές αφέθηκαν στο έλεος των καταστάσεων.

Τα κτιριακά προβλήματα και οι ελλείψεις εξαιτίας ανεπάρκειας πόρων είναι φαινόμενο που συναντάται σε όλα τα δημόσια κτίρια. Τα στοιχεία για τα κονδύλια των λειτουργικών δαπανών συντήρησης σχολείων και νοσοκομείων μαρτυρούν πως δεν επαρκούν **ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών συντήρησης**.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός της **πτώσης ασανσέρ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείων Αθηνών** στις 18/03 με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός γιατρού και η λίστα των περιστατικών είναι μεγάλη.

Η υποβάθμιση μελετών για την ενίσχυση και την συντήρηση κτιρίων, η δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων για την συντήρησή τους η γενικευμένη εργολαβική κερδοσκοπία των τεχνικών εταιρειών, η εγκληματική αμέλεια δήμων, περιφερειών και αρμόδιων οργανισμών ενισχύουν την κατάσταση αυτή και την οδηγούν σε αδιέξοδο.

Έτσι πολλές σχολικές μονάδες και νοσοκομεία είναι αρκούντως επικίνδυνα και μη λειτουργικά, πολλά σχολεία έχουν ήδη μεταφερθεί σε λυόμενες εγκαταστάσεις εξαιτίας προβλημάτων στατικότητας -χωρίς να υπάρχει καν πλάνο μετεγκατάστασής τους-, υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε βασικές υποδομές **υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών** καθώς και ανυπαρξία των απαραίτητων **στατικών και αντισεισμικών ελέγχων**.

Επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με ένα κατεξοχήν πολιτικό δίλημμα: Είτε θα ιεραρχήσουμε τη διάθεση δημόσιου χρήματος για **αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρικά έργα, πυροπροστασία** και εν γένει για έργα κοινής ωφέλειας, είτε θα συνεχίσουμε αυτό το καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης, με επιδοτήσεις στους μεγαλοκαρχαρίες (με άλλα **20 εκ. ευρώ** ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα υπογειοποίησης στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια) και με τους νέους μηχανικούς να ετοιμάζουν **διαβατήρια για το εξωτερικό**.

Η ανάγκη να ληφθούν μέτρα είναι ζήτημα ζωής η θανάτου. Η **Μάνδρα** και το **Μάτι** δυστυχώς δεν είναι μακριά.