



Μια απάντηση στο Δήμαρχο Καισαριανής
Ηλία Σταμέλο και στην Λαϊκή Συσπείρωση

2019/3/22

«Η δημοτική παράταξη της **ΑΝΤΑΡΣΥΑ**, παρά τη μικρή εκλογική της δύναμη, όλο το προηγούμενο διάστημα έπαιξε με ανάθεση το βρώμικο ρόλο του χτυπήματος της δημοτικής αρχής του ΚΚΕ, με ψέματα και συκοφαντίες που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν οι υπόλοιποι, την ίδια στιγμή που γίνεται ουρά στις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ (δημοψήφισμα)» από την [ομιλία του Δημάρχου Καισαριανής Ηλία Σταμέλου στο γήπεδο της ΝΗΑΡ ΗΣΤ 18/3/2019.](#)

Τόσα πολλά ψέματα σε μια μόνο παράγραφο! Τι να πρωτοαποκαταστήσει και τι να πρωτοαντικρούσει κανείς!

· Όντως τα εκλογικά ποσοστά της Ανυπόταχτης Καισαριανής στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ήταν **3,47%** και αυτά προήλθαν σύμφωνα με το Δήμαρχο από τη «συνεργασία» μας με το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τότε διεκδικούσε την πρωτιά στο Δήμο. Φανταζόμαστε ότι έτσι αυτοχαρακτηρίζεται και το ΚΚΕ (μικρή εκλογική δύναμη) με βάση τα ποσοστά του στις βουλευτικές εκλογές **5,55%**.

· «όλο το προηγούμενο διάστημα έπαιξε με ανάθεση το βρώμικο ρόλο του χτυπήματος της δημοτικής αρχής του ΚΚΕ». Γνωστό το παραμύθι της ανάθεσης από σκοτεινά κέντρα βγαλμένα από ιστορίες του Τζόν Λε Καρέ απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε συνωμοσιολογικής αντίληψης που θέλει να κάνει κριτήριο ανάλυσης τον ανορθολογισμό και να καταρρίψει κάθε έννοια πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα προτείναμε ενδεικτικά να διαλέξει τους παρακάτω τίτλους για την «βρώμικη ανάθεση» : «Η κληρονομιά των κατασκόπων», «Η ώρα των κατασκόπων», «Ένας προδότης στα μέτρα μας», « Ένας τέλειος κατάσκοπος». Για να είμαστε καθαροί: καθαρά «χτυπήματα» υπήρξαν μόνο στη διαχειριστική μνημονιακή πολιτική της Λαϊκής Συσπείρωσης και στους συνοδοιπόρους της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

· «με ψέματα και συκοφαντίες που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν οι υπόλοιποι». Έχουμε και λέμε λοιπόν: εντολοδόχος η Ανυπόταχτη Καισαριανή και της κυβερνητικής Συνεργασίας Πολιτών και της Κιναλνεοφιλελεύθερης Καισαριανή Τώρα και της μνημονιακής ΠΑΣΟΚοΝεοΔημοκρατικής Πρώτη φορά Καισαριανή. Υπηρέτης πολλών αφεντάδων σύμφωνα με τον κο Σταμέλο! Ποια ήταν λοιπόν τα ψέματα και οι συκοφαντίες :η αποκάλυψη ότι ο Δήμος Καισαριανής εφαρμόζει τοπικό μνημόνιο καταθέτοντας ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ότι αποδέχεται την επιτροπεία και κατ' επέκταση την τρόικα, ότι ο Δήμος κάνει πάρτι με τα προγράμματα της κοινωφελούς τζάμπα εργασίας, ότι έχει αφήσει τους δημόσιους χώρους βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα , ότι δεν εφαρμόζει την κανονιστική απόφαση, ότι έχει αποτύχει στην ανακύκλωση και στην διαχείριση των σκουπιδιών, ότι εκπονεί μελέτες 1 και πλέον εκ. ευρώ για τα σχολεία και επαίρεται ότι τα επισκευάζει τελικά με 270.000, ότι η πόλη έχει παραδοθεί στο σκοτάδι και τα δάνεια για ηλεκτροφωτισμό, ότι παντού επικρατεί εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης;

· «την ίδια στιγμή που γίνεται ουρά στις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ (δημοψήφισμα)». Είμαστε περήφανοι που ως συλλογικότητα στηρίξαμε το όχι μέχρι τέλους στο δημοψήφισμα και δώσαμε την μάχη για την θετική του έκβαση για τα λαϊκά συμφέροντα. Υποστηρίξαμε το ΟΧΙ των φτωχών, της εργατικής τάξης, της νεολαίας, των ανέργων, των αποκλεισμένων, των τσακισμένων των μνημονίων απέναντι και ενάντια στο ΝΑΙ της πλουτοκρατίας, της ευρωκρατίας, του φόβου και του ραγιαδισμού, ένα ΟΧΙ που εξέφραζε την απόφασή τους να αφήσουν πίσω τους την κόλαση των μνημονίων. Είναι το όχι που κατατρόπωσε τους υποστηριχτές του ΝΑΙ, του «Μένουμε Ευρώπη», του μονόδρομου της Ε.Ε. των πολυεθνικών και του ευρώ, της επιτροπείας, των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και του σφαγείου των κοινωνικών και δημοκρατικών

δικαιωμάτων. Ψηφίσαμε ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, ΟΧΙ σε παλιά και νέα μνημόνια, ΟΧΙ σε νέες διαπραγματεύσεις σφαγής, ΟΧΙ στην ευρωζώνη και την ΕΕ, ΟΧΙ στην πληρωμή του ληστρικού χρέους, ΟΧΙ στην επιτροπεία, την επιτήρηση, την ιμπεριαλιστική μπότα.

Το ΚΚΕ με την στάση του στο Δημοψήφισμα ήταν αυτό που για μια ακόμη φορά αρνήθηκε να βάλει το ζήτημα της εξόδου από ΕΕ και ευρώ δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στο αστικό και φιλο-ΕΕ στρατόπεδο! Για να τελειώσει αυτή η «καραμέλα» με το ΣΥΡΙΖΑ: Το ΚΚΕ ίδρυσε τον Συνασπισμό της Αριστεράς και εκπαίδευσε ένα μεγάλο δυναμικό στον κυβερνητισμό και την διακυβέρνηση μέσα από τη συμμετοχή του στις δύο αστικές κυβερνήσεις του 1989 (Ζολώτα και Οικουμενική).

· «*Η δημοτική παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ*». Να αναφέρουμε εδώ ότι η Ανυπότακτη Καισαριανή δεν είναι παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό, πολύμορφο εγχείρημα και οι συμμετέχοντες σε αυτήν ανήκουν και σε άλλες συλλογικότητες ή δεν είναι ενταγμένοι- ες σε οργανώσεις και πολιτικά κόμματα. Δεν υποστηρίζουμε ότι είμαστε δήθεν ανεξάρτητη παράταξη που γενικώς και αορίστως δρα πολιτικά και κατεβαίνει στις εκλογές.

· Η **Ανυπότακτη Καισαριανή** ανήκει στην αντικαπιταλιστική αριστερά και παρεμβαίνει στις δημοτικές εκλογές στα πλαίσια του γενικότερου αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής ΕΕ- ΔΝΤ- κεφαλαίου και της κυβέρνησης, όπως και κάθε κυβέρνησης και δημοτικής αρχής που ακολουθεί την ίδια πολιτική.

Επιτυχημένη εκδήλωση της Ανυπότακτης Καισαριανής για τη Διαχείριση των σκουπιδιών

2019/3/20

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ανυπότακτης Καισαριανής για τη «Διαχείριση των σκουπιδιών και την ανακύκλωση». Οι δύο εισηγητές **Φίλιππος Μπούρας και Μιχάλης Μιλτσακάκης** αναφέρθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο και τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια γύρω από τη διαχείριση των σκουπιδιών και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που κερδίζουν από τη μεγάλη «μπίζνα» της βιομηχανίας της ανακύκλωσης.

Επισημάνθηκε ο ρόλος ΕΕΑΑ και των εταιριών που τη στηρίζουν και τη διαχειρίζονται και έγινε κριτική στο γεγονός ότι όλη η κουβέντα για την ανακύκλωση γίνεται γύρω από τα 4 υλικά των μπλε κάδων η οποία κατευθύνεται από το κέρδος και την επιχειρηματικότητα.

Οι εισηγητές τόνισαν ότι είναι αδύνατα στα πλαίσια των κυρίαρχων πολιτικών μπορεί η ανακύκλωση από μόνη της να αποτελέσει λύση για το πρόβλημα των σκουπιδιών εάν ταυτόχρονα δεν γίνουν ριζικές αλλαγές στην παραγωγή των προϊόντων στη διάθεση τους και την κατανάλωση, αν τελικά δεν αλλάξει το μοντέλο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.

Αναφορά έγινε και στο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο κυριαρχείται από:

- Α. Λογική άκρατης κατανάλωσης σε μια απολύτως εμπορευματική κοινωνία
- Β. Τάση μείωσης του χρόνου ζωής των προϊόντων αλλά και μη επισκευής τους, συνεπώς αυξημένη και ταχεία απόρριψή τους
- Γ. Ποιότητα σκουπιδιών συσκευασίας εστιασμένη στο πετρέλαιο, που προσθέτει τεράστια προβλήματα
- Δ. Τάση αστικής συγκέντρωσης και δημιουργίας μεγα-πόλεων που κάνουν πολύ δύσκολη τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 5.5 εκατομμύρια τόνοι αστικών στερεών απορριμμάτων κάθε χρόνο.

Εξ αυτών το 40% περίπου στα 2 εκατομμύρια απορρίπτονται στην Αττική σε ένα οικιστικό ιστό 5.000.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με τους ομιλητές ως βασικό στοιχείο και προϋπόθεση για να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων τη συγκρότηση ενιαίου μαζικού λαϊκού κινήματος στο σύνολο της περιφέρειας, τόσο στους δήμους που βρίσκονται στο στόχαστρο της επίθεσης και βιώνουν ή έχουν επιλεγεί να βιώσουν άμεσα το πρόβλημα (Φυλή, Κερατέα, Γραμματικό) όσο και στους υπόλοιπους δήμους που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μέσα από τους δρόμους της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του λεκανοπεδίου, της αύξησης της οικονομικής επιβάρυνσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, της υποβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα το παρακάτω πλαίσιο στόχων πάλης που είναι σε πλήρη αντίθεση με το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο και συνδέεται με τον αγώνα για τη συνολική αντικαπιταλιστική ανατροπή, και θα συμβάλουμε στη συγκρότηση κινήματος και την υιοθέτησή του από αυτό:

- Ο ουσιαστικός δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της διαχείρισης των ΑΣΑ, με άμεση εθνικοποίηση των υπάρχοντων ιδιωτικών δομών και ενάντια και σε κάθε μορφή προωθούμενης ιδιωτικοποίησης λειτουργιών. Όχι στην επιχειρηματική αξιοποίηση/ιδιωτικοποίηση, όχι στην προσπάθεια να συγκροτήσουν με οπουδήποτε μορφή ΣΔΙΤ κ.α.. Ναι στη δημόσια κοινωνική λειτουργία-όχι στο κράτος υπηρέτη ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων.
- Η προστασία και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις πολλές υποβαθμισμένες επί δεκαετίες περιοχές της Αττικής. Η προστασία της υγείας κατοίκων περιοχών που γειτνιάζουν σε σχετικές εγκαταστάσεις.
- Η εξοικονόμηση φυσικών και ενεργειακών πόρων μέσω της μείωσης, πρόληψης απορριμμάτων διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης/κομποστοποίησης/επαναχρησιμοποίησης
- Η μεταφορά του κόστους διαχείρισης μεσοπρόθεσμα στους έχοντες, στους καπιταλιστές και το κεφάλαιο συνολικά, ως βασικούς υπεύθυνους και δημιουργούς του προβλήματος. Η κατάργηση των ανταποδοτικών τελών για την εργαζόμενη πλειοψηφία.
- Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των συλλογικοτήτων στη λήψη των αποφάσεων για τα απορρίμματα, ο δημοκρατικός κοινωνικός έλεγχος όλων των αποφάσεων από τα κινήματα, τις συλλογικότητες και τους κατοίκους κάθε τόπου.
- Η προάσπιση των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των ΑΣΑ.
- Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.

Ειδική αναφορά έγινε στην ανακύκλωση στο Δήμο Καισαριανής και στο γεγονός ότι δεν απασχόλησε καθόλου τη δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης τα τελευταία 5 χρόνια. Τα ποσοστά ανακύκλωσης στο Δήμο είναι από τα μικρότερα στην Αττική 7%. Επισημάνθηκε ότι η λεγόμενη ανακύκλωση αφορά μόνο 4 υλικά τα οποία είναι κερδοφόρα για το κεφάλαιο ενώ δεν γίνεται καμία προσπάθεια για την ανακύκλωση του υπόλοιπου 75% των απορριμμάτων.

Το «σύστημα» της ανακύκλωσης οργανώνεται και διευθύνεται από την ΕΕΑΑ που είναι τυπικά μια Ανώνυμη Εταιρεία που έχουν συστήσει οι βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με ανακυκλούμενα υλικά συσκευασίας. Κατά 65% πρόκειται για εταιρείες του πάντα δυναμικού κλάδου τροφίμων και ποτών, με βασικό μέτοχο τον όμιλο της 3Ε.

Η βασική τάση είναι η διαμόρφωση ιδιωτικών, δημόσιων ή μικτών συστημάτων διαχείρισης με κοινό χαρακτηριστικό ότι το κόστος μετακυλιέται στην κοινωνία γενικά (δηλαδή κατά βάση στην εργατική πλειοψηφία), ενώ το σχεδιασμό, έλεγχο και κέρδη καθορίζει και καρπώνεται το κεφάλαιο. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και ότι οι βασικές υποδομές δημιουργούνται με κρατική χρηματοδότηση,, δηλαδή πάλι με επιβάρυνση της λαϊκής πλειοψηφίας.

Προφανώς, τα παραπάνω είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της άρχουσας τάξης και της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος. Π.χ., η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφαρμόζεται ώστε να μεταφέρονται όλα τα οικονομικά και άλλα κόστη της διαχείρισης περιβάλλοντος (και των απορριμμάτων) στη λαϊκή πλειοψηφία.

Καταλήγοντας οι ομιλητές συνόψισαν τις προτάσεις της Ανυπόταχτης Καισαριανής που περιλαμβάνει:

A. Δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ , με ενδιάμεσες διαδημοτικές δομές, με πλήρη ανακύκλωση στην πηγή

Ένα σύστημα ουσιαστικής ανακύκλωσης, μηδενισμού υπολείμματος, με πλήρη διαλογή στην πηγή, είναι ένα βαρύ και δύσκολο σύστημα, που δεν είναι δυνατό να το επωμιστούν οικονομικά οι δήμοι, ακόμη και αν ήταν άψογοι στη λειτουργία τους. Χρειάζεται ένας συνδυασμός γενναίας χρηματοδότησης στους δήμους και ύπαρξης ισχυρής ενιαίας κρατικής δομής. Για αυτό και είναι εντελώς λάθος η γενική κατεύθυνση για τοπική διαχείριση.

B. Αποφασιστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων με ουσιαστική και πραγματική ανακύκλωση

Κρίσιμος στόχος είναι η αποφασιστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων μέσω μιας ουσιαστικής και πραγματικής αξιοποίησης της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και επιστροφής των ανακυκλωμένων υλικών στην παραγωγή.

Είναι αναγκαία η πλήρης εφαρμογή της διαλογής στην πηγή προκειμένου να υπάρξει μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), κι επομένως δραστικός περιορισμός της ανάγκης ύπαρξης ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).

Η μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων δεν είναι εύκολος στόχος αλλά δεν είναι ανέφικτος.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου και με βάση τις κατευθύνσεις μας απαιτείται κατάργηση της σύμβασης που υπάρχει και δίνει ουσιαστικά όλο τον έλεγχο της ανακύκλωσης στο κεφάλαιο, μέσω των ΣΣΕΔ (ΕΕΑΑ, Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών κλπ) και η διαμόρφωση ενός άλλου συστήματος ανακύκλωσης.