



Για άλλη μια φορά η Κρήτη αποδεικνύεται ... ανοχύρωτη μπροστά στα φυσικά φαινόμενα. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των προηγούμενων ετών σειρά είχε ο σεισμός ο οποίος είχε καταστροφικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου με ένα νεκρό, αρκετούς τραυματίες και εκατοντάδες σπίτια και υποδομές κατεστραμμένα .

Καταρχήν να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον άδικο χαμό του εργαζόμενου στο Αρκαλοχώρι και την αλληλεγγύη μας στους πληγέντες.

Δυστυχώς η νέα αυτή καταστροφή αποτελεί «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» όχι μόνο για τις προειδοποιήσεις σεισμολόγων για την περιοχή αλλά γιατί ενώ οι πάντες γνωρίζουν ότι ζούμε σε μια σειсмоγενή περιοχή οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν ποτέ λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση, του νησιού στην προκειμένη περίπτωση. Τα μηνύματα εκκένωσης και γενικά η πολιτική προστασία ούτε τις εντυπώσεις δεν μπορούν να διασκεδάσουν.

Γενικά η αντισεισμική προστασία επαφίεται στην περιβόητη «ατομική ευθύνη» κυρίως του μηχανικού και στην οικονομική δυνατότητα του ιδιώτη ο οποίος θα μπορεί να διαθέσει τα απαραίτητα χρήματα για να ενισχύσει στατικά την ιδιοκτησία του. **Ούτε τα συλλυπητήρια του Πρωθυπουργού ούτε η εκ των υστέρων κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού μπορούν να αποκρύψουν την εγκληματική όχι μόνο αδιαφορία αλλά και πολιτική όλων των κυβερνήσεων στο ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας.**

Και αυτό γιατί:

-Χιλιάδες δημόσια κτήρια με ευθύνη κυβερνήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν ελεγχθεί με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. **Υπάρχουν δηλαδή σχολεία, παιδικοί σταθμοί κτλ που δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλή ή όχι.** Η νομοθεσία μάλιστα δίνει την δυνατότητα να ελέγχονται με παλιότερους κανονισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους . Και αυτά που έχουν ελεγχθεί και είναι προβληματικά η λύση που σχεδόν πάντα προκρίνεται είναι ... τα κοντέινερ.

-με τις νομοθετικές ρυθμίσεις μόνο της τελευταίας δεκαετίας **εξαιρούνται στατικού ελέγχου χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα κατασκευασμένα πριν το 1983.**

-Προκρίθηκε η ενεργειακή αλλά όχι η στατική αναβάθμιση των κτιρίων με το κωμικοτραγικό επακόλουθο χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να συρρέουν να μονώσουν κτίρια αμφιβόλου στατικής επάρκειας.

Η εμπειρία από τις προηγούμενες καταστροφές έχει δείξει ότι ακόμα και η διεκδίκηση του αυτονόητου δηλαδή οι αποζημιώσεις πρέπει να γίνει υπόθεση αγώνα και αλληλεγγύης όλου του λαού με πρωτοβουλίες από φορείς , σωματεία, επιτροπές κατοίκων κτλ. Και αυτό πρέπει να γίνει πιο συνολικό διεκδικώντας ευρύτερα από κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση την πλήρη αντισεισμική θωράκιση που είναι και το ζητούμενο ώστε να μην ξαναζήσουμε αυτό το ... χιλιοπαιγμένο έργο θυμάτων και καταστροφών της λαϊκής περιουσίας σε συνδυασμό με την αδιαφορία της Πολιτείας .

Σημειωτέον εκτός των άλλων, χιλιάδες σπίτια στην Κρήτη, ολόκληρα χωριά αλλά και εμβληματικές περιοχές του νησιού (πχ η Παλιά Πόλη των Χανίων και του Ρεθύμνου) είναι ευάλωτα στην σεισμική

δραστηριότητα καθώς είναι πέτρινα παλιά κτίρια.

ZHTAME:

- Να ολοκληρωθεί άμεσα ο έλεγχος στατικής επάρκειας και συνεπώς καταλληλότητας όλων των δημοσιών κτιρίων με προτεραιότητα τα σχολικά κτίρια. Να γίνει έλεγχος και καταγραφή των ζημιών σε όλα τα κτίρια της περιοχής και να παρθούν μέτρα για την αντισεισμική θωράκισή τους .

- Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων, πλήρεις αποζημιώσεις για όσους έχουν υποστεί υλικές ζημιές, άμεση κάλυψη των στεγαστικών αναγκών όλων των άστεγων. Να δοθούν οικονομικές διευκολύνσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν αξιοπρεπώς .

- Γενναία χρηματοδότηση προγραμμάτων στατικής ενίσχυσης των κτιρίων στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου αντισεισμικού σχεδιασμού που έχει ανάγκη ο τόπος.

Για την Ανυπότακτη Κρήτη

ο περιφερειακός σύμβουλος Πιαγκαλάκης Γεώργιος