



Τη φωνή των περιφερειακών συμβούλων της Χρυσής Αυγής στο περιφερειακό συμβούλιο της Θεσσαλίας την έχουμε ακούσει ελάχιστες έως και μηδαμινές φορές. Μετά από ένα και πλέον χρόνο από την εκλογή τους δεν έχουν φέρει για συζήτηση ούτε ένα θέμα που να αφορά τη λαϊκή πλειοψηφία. Ούτε μια φορά δεν επιχειρήσαν να εκφράσουν τον «αντισυστημικό» τους χαρακτήρα στην πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου που υλοποιεί την κυρίαρχη πολιτική κατά γράμμα. Εκεί που επέλεξαν να «χύσουν» το δηλητήριο τους ήταν όταν την Παρασκευή 30/10 το

περιφερειακό συμβούλιο συζητούσε για την «Περιφερειακή Στρατηγική για την ένταξη των Ρομά». Εκεί η Χρυσή Αυγή «ανακάλυψε» τον μεγάλο «εθνικό κίνδυνο», τους «ξένους που θα μας αφελληνίσουν», τα «υγειονομικά προβλήματα», την «ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα» και γενικότερα την κοιτίδα όλων των κακών που μαστίζουν το λαό μας.

Η αλήθεια είναι πως δεν τους πειράζουν οι «ξένοι». Αν ήταν έτσι γιατί δεν βρήκαν να πουν κουβέντα για τον περσινό προϋπολογισμό που ψήφισε η περιφέρεια καθ' υπόδειξη των κατευθύνσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και ουσιαστικά της ΕΕ; Γιατί δεν βγάζουν άχνα όταν περνάνε το ένα πίσω από το άλλο τα ευρωπαϊκά προγράμματα που κάνουν «επάγγελμα» την εκμετάλλευση της ανεργίας και την επιχορήγηση των πλουσίων; Γιατί «χώνονται» στις τρύπες τους, όταν έρχονται τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικα και η γραβατωμένη αλητεία της ΕΕ ζητώντας «γη και ύδωρ» από τον κοινωνικό πλούτο που παράγουν καθημερινά ντόπιοι και ξένοι εργαζόμενοι σε τούτο τον τόπο και εμφανίζονται μόνο στις νύχτας τα σκοτάδια για να κυνηγήσουν κανέναν πεινασμένο μετανάστη; **Πολύ απλά γιατί τους πειράζουν οι φτωχοί «ξένοι» και τελικά όλοι οι φτωχοί ανεξάρτητα φύλου, εθνικότητας και χώρας καταγωγής.** Γιατί γνωρίζουν πως όσο πιο πολύ εξαθλιώνεται ένας άνθρωπος, όσο περισσότερο καταργούνται τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μετατρέπεται σε προϊόν εκμετάλλευσης. Για αυτό και το «σωματείο» Αγ. Νικόλαος που συγκρότησαν στο Πέραμα «γλύφει» τους εφοπλιστές, μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε στρατό υπεράσπισης των συμφερόντων των πλουσίων.

Την ίδια στιγμή η Χρυσή Αυγή αρνήθηκε και στο περιφερειακό συμβούλιο να πει πια είναι η πρόταση της για τους τόσο «ανεπιθύμητους» για την ίδια Ρομά. **Ως γνήσιοι θρασύδειλοι δεν τόλμησαν να παραδεχτούν πως η πρόταση τους δεν είναι άλλη από μία «σύγχρονη» εκδοχή της αντιμετώπισης που έλαβαν οι Ρόμα από τους ομοϊδεάτες τους ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.** Ο περιβόητος «ζωτικός χώρος» ή με άλλα λόγια επέκταση της κυριαρχίας του γερμανικού κεφαλαίου ήταν η κινητήριος δύναμη τότε, που χρησιμοποιούσε τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά τους ανθρώπους σαν καύσιμη ύλη. Η κρίση της κερδοφορίας του καπιταλισμού είναι εκείνη που και σήμερα προϋποθέτει την περιθωριοποίηση τεράστιων κοινωνικών κομματιών (ντόπιων και μη) προκειμένου να γίνουν το νέο υπό εκμετάλλευση υποκείμενο. **Ο σύγχρονος καπιταλισμός απειλή να εντάξει όλη την εργαζόμενη πλειοψηφία σε ένα μεγάλο κοινωνικό «hotspot» επιλογής δούλων και η Χρυσή Αυγή με έναν ρατσισμό καλυμμένο με το απαραίτητο «πατριωτικό» πέπλο, γίνεται ο καλύτερος σύμμαχος.**

Για όλα τα παραπάνω η αλληλεγγύη μας στους μετανάστες και τα κοινωνικά δικαιώματα που διεκδικούμε για κάθε τμήμα της εργαζόμενης πλειοψηφίας αυτής της κοινωνίας και ιδιαίτερα για τα πιο περιθωριοποιημένα, όπως είναι οι Ρομά, δεν αποτελεί για εμάς απλά ζήτημα ανθρωπισμού. Αποτελεί την αποτύπωση μιας πραγματικότητας που λέει πως αν η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι να κερδίσουν κάτι στη σύγκρουση τους με την εργοδοσία και το κεφάλαιο, θα το κερδίσουν ενωμένοι υπό το πρίσμα των κοινών αναγκών. Θα το κερδίσουν σε αντιπαράθεση με το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, τους πολιτικούς και οικονομικούς του εκφραστές, τους μηχανισμούς καταστολής του και τα φασιστικά κατακάθια του.

Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή