



Στην αρχή της νέας χρονιάς παρατηρείται μια απόλυτη ταύτιση των δυο πλευρών του νομίσματος της συστημικής ψέκας: η καθεστωτική ψέκα κυβέρνησης - Καθηγητών πρωθυπουργικής Αυλής - μεγάλων ΜΜΕ και η ακροδεξιά alt-right ψέκα εκπέμπουν την ίδια ακριβώς προπαγάνδα. Πως δήθεν η επέλαση της παραλλαγής Omicron είναι ένα «φαινόμενο» όχι απλά «ήπιο» αλλά τελείως ασήμαντο γιατί «ο ιός εκφυλίζεται εξελικτικά από μόνος του».

Αυτή η αντιεπιστημονική αρλουμπολογία προφανώς στοχεύει να εξυπηρετήσει την παραπέρα περικοπή κοινωνικών δαπανών για την περίθαλψη και την πρόληψη καθώς και την καταγίδα πλήρους ιδιωτικοποίησης των πάντων.

Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα έχουμε αισθητή αύξηση του αριθμού εισαγωγών προς νοσηλεία την τελευταία εβδομάδα ενώ χώρες που είναι από επιδημιολογική άποψη μερικές μέρες «μπροστά» από την Ελλάδα σε διασπορά (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) ήδη αναφέρουν τεράστια προβλήματα στα νοσοκομεία λόγω αθρόας προσέλευσης περιστατικών και λόγω ταυτόχρονης απουσίας πολλών υγειονομικών λόγω νόσησης.

Όλοι οι δούλοι του συστήματος θέλουν να πείσουν την κοινωνία να αποστρέψει το βλέμμα της από την πραγματικότητα, να αδιαφορεί για τις εγκληματικές ευθύνες των κυβερνώντων που βαρύνονται με πολλές χιλιάδες θανάτους δυνητικά αποτρέψιμους, να αδιαφορεί για την επαγγελματική - επιστημονική - μισθολογική εξαθλίωση των υγειονομικών, να χαζεύει παθητικά τα καθεστωτικά κανάλια όπως π.χ. χθες την γνωστή πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ με τον Πορτοσάλτε και τον Οικονόμου να σκούζουν πως πρέπει να κλείσουν τα μισά νοσοκομεία της χώρας και την θλιβερή πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ να κάνει όπως συνήθως τον μαϊντανό και να μην αντιδρά - να την χαίρονται οι συνδικαλιστικές παρατάξεις των ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που την ψηφίζουν.

Ποτέ δεν ήταν πιο επίκαιρη η ζωτική αναγκαιότητα για δυναμικό και μαζικό απεργιακό ξεσηκωμό των υγειονομικών και όλης της κοινωνίας για την υπεράσπιση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν περίθαλψης και την αποτροπή χιλιάδων νέων άδικων θανάτων. Ποτέ άλλοτε τις τελευταίες δεκαετίες δεν ήταν τόσο κραυγαλέο το ταξικό χάσμα μεταξύ του μέγιστου δικαιώματος - αυτού της ζωής και της υγείας - ανάμεσα στην συντριπτική πλειοψηφία του λαού από την μία και σε ένα αισχρό σύμπλεγμα ιδιοτελών συμφερόντων (κυβέρνηση, ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες και γενικά μεγαλοεργοδότες, ιδιοτελείς αρχικαθηγητές, ακροδεξιά ψέκα, καθεστωτικά ΜΜΕ) από την άλλη. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο γελοία η αστική κοινοβουλευτική λογική της παθητικής προεκλογικής αποχαύνωσης για αστικές κυβερνητικές εναλλαγές και της εμμοιικής κομματικής περιχαράκωσης.

Για να σώσουμε ζωές και για να υπερασπιστούμε τα πιο στοιχειώδη δικαιώματά μας πρέπει αδίστακτα να ξεσηκωθούμε και να συγκρουστούμε. Για μόνιμες προσλήψεις, για μισθούς, για ωράρια, για αύξηση της χρηματοδότησης, για το μέλλον των νέων γιατρών και λοιπών υγειονομικών. Για όλα. Και να συγκρουστούμε αδίστακτα με όλους τους δούλους του συστήματος αλλά τους «χρήσιμους ηλίθιους» που ψελλίζουν να είμαστε «υπεύθυνοι» και να μην «διαταράξουμε την υγεία του λαού» την ίδια στιγμή που το σύστημα και η κυβέρνηση αδίστακτα πετάνε την υγεία του λαού στον Καιάδα. Από κοινοβουλευτική θεσμολαγνεία, θεσμική «υπευθυνότητα» και γλείψιμο στους κυρίους κυρίους αρχικαθηγητές χορτάσαμε - 10000 άδικους θανάτους και καταστροφή στις ζωές των υγειονομικών και της μεγάλης λαϊκής

πλειοψηφίας μας έχει κοστίσει.

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Τέρμα στην υποταγή, στην θεσμολαγνεία, στα «θα λογαριαστούμε μετά» (πότε ;), στην άρνηση της πραγματικότητας, Η καταστροφή δεν «ΘΑ έλθει» σαν μακρινός κομήτης, ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ.