



Καλή μας “κυρία” τον ακούσατε;

«Δεν είναι απόφαση του υπουργείου, αλλά κάποιας κυρίας που έχει ορισμένες ιδέες στο μυαλό της»,

δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος (σχετικά με τη χομεϊνικού τύπου διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό στην ουσία προσηλυτισμό δια των Θρησκευτικών στα σχολεία).

Η “κάποια κυρία” είναι η Σία Αναγνωστοπούλου, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ε και;

Ο ανώτατος θρησκευτικός άρχοντας συνεχίζει:

«Πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σοβαρευτούμε και να μην ακούμε τις ανοησίες του ενός και του άλλου”

Καί ανόητη λοιπόν η “κάποια κυρία”.

Αλλά και με τεράστιο στομάχι και χωρίς λαλιά.

Τσιμουδιά...

Δεν επιτρέπεται άλλωστε:

“Έγινε μία μικρή συζήτηση, τέλειωσε, έκλεισε αυτό το θέμα»,

ανέφερε ο κ. Ιερώνυμος.

Η “ανόητη” αυτή “κάποια κυρία” είχε τολμήσει να πει ότι θα δει θετικά το αυτονόητο και ελάχιστο αίτημα της ΟΛΜΕ για κατάργηση του αίσχους της υπεύθυνης δήλωσης θρησκευτικών φρονημάτων από μαθητές.

Αυτό είναι!

Ο **κοινωνικός κανιβαλισμός** της μνημονιακής πολιτικής την οποία προσκύνησε και εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει το δίδυμο αδερφό του: **πνευματικός σκοταδισμός** και επίθεση σε στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Ειδικά στο χώρο των σχολείων ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να ρίχνει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό, με την τοποθέτηση του “πνευματικού ανθρώπου”, που ακούει στο όνομα Νίκος Φίλης.

Που είσαι νιότη που έλεγες πως θα γινόμουν άλλος!

Εντάξει Νικολάκη;

Μπροστά στην κυβερνητική καρέκλα και ολίγον χομείνισμός δε βλάπτει λοιπόν

Π.Μ.