

Η **Μαχόμενη Ηλιούπολη** σας προσκαλεί την **Παρασκευή 9/7** στις **20:30** στο **πάρκο Αγίου Νικολάου** (είσοδος από **Ηρώς Κωνσταντοπούλου**) στην εκδήλωση με θέμα

“Η επανάκτηση του δημόσιου χώρου από τα κάτω”

με ομιλητές τους:

Σταύρο Σταυρίδη καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ

Θάνο Ανδρίτσο Πολεοδόμο και μέλος της Αριστερής κίνησης Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων

Πέτρο Μανιάτη Δημοτικό Σύμβουλο Ηλιούπολης και μέλος της Μαχόμενης Ηλιούπολης

Εδώ και ενάμιση χρόνο βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με αφορμή την υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID19. Η κυβέρνηση της ΝΔ με την αμέριστη συμπαράσταση από τα κρατικά και ιδιωτικά ΜΜΕ ποινικοποιεί κάθε κοινωνική- κινηματική δραστηριότητα ανασύροντας ένα θεσμικό οπλοστάσιο που μόνο σε συνθήκες πολέμου θα μπορούσε να δικαιολογηθεί.

Όσο εμείς ήμασταν υποχρεωτικά κλεισμένοι στους τέσσερις τοίχους αποδεχόμενοι το “μένουμε σπίτι”, η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη να νομοθετεί τα πιο αντιλαϊκά, αντεργατικά νομοσχέδια και να διευθετεί με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου θέματα όπως το ξαναμοίρασμα του Υμηττού και του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, την ΠΥΡΚΑΛ, μέχρι τις μικρότερες δημοτικές ιδιοκτησίες. Παράλληλα η αστυνομία εξαπέλυσε ένα ανθρωποκυνηγητό σε όσους έβγαιναν στους δρόμους και τις πλατείες της γειτονιάς ή του κέντρου για να διαμαρτυρηθούν, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να βρουν καταφύγιο στο βουνό ή τις ακτές. Το εργασιακό νομοθετικό έκτρωμα που πρόσφατα ψηφίστηκε αποτελεί την κορωνίδα των μέχρι τα τώρα επιδιώξεών τους.

Εδώ και καιρό έχουμε καταλάβει πως τα κίνητρα τους δεν έχουν να κάνουν με τη δική μας σωτηρία, αντιθέτως είμαστε εμπόδιο στα σχέδιά τους, πως “αν δεν αντισταθούμε σε όλες τις γειτονιές οι πόλεις μας θα γίνουν μοντέρνες φυλακές”. Επειδή η “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” φαίνεται να παγιώνεται, σηκώνουμε το γάντι και αναλαμβάνουμε, όχι την ατομική αλλά την κοινωνική ευθύνη, να αντισταθούμε στον πόλεμο που μας κήρυξαν.

Η αντίσταση και ο αγώνας για μας είναι χαρά. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι που θα αναλάβουν επάξια οι συμπολίτες μας **Ηλίας Καραχάλιος, Γιάννης Σφακιανάκης, Έφη Παχή, Δημήτρης Μανωλόπουλος και Φίλιππος Πασσαλίδης.**