

Προβολή ταινίας “Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ”, Παρασκευή , 28/12/22 στις 7 μμ

Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία

Την ερχόμενη Παρασκευή, 28/1/22, στις 7 μμ, θα γίνει στο χώρο της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’, στην οδό Αιθαλίδου 11 (Αγ. Ιωάννης Λεωφ. Βουλιαγμένης), η προβολή της γνωστής και πολυβραβευμένης ταινίας του Κεν Λόουτς «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ».

Αφορμή για το άνοιγμα μιας συζήτησης (που θ’ ακολουθήσει την προβολή) πάνω στην σχεδιασμένη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους που ζούμε στις μέρες μας και στην άσκηση μιας αντι-κοινωνικής πολιτικής που λειτουργεί στη γραμμή της απόρριψης των αιτημάτων για κοινωνική προστασία και που καταλήγει, συχνά κυριολεκτικά, να «σκοτώνει» αντί να παρέχει στήριξη, προστασία και ουσιαστική κοινωνική ένταξη.

Στην ταινία, ο Ντάνιελ Μπλέικ είναι ένας χήρος ξυλουργός που, όταν παθαίνει έμφραγμα στη διάρκεια της δουλειάς του και ο γιατρός του κρίνει πως είναι ακατάλληλος για εργασία, το αντίστοιχο βρετανικό ΚΕΠΑ κρίνει πως μπορεί να εργαστεί και δεν του παρέχει επίδομα. Ο Ντάνιελ αποφασίζει να κάνει έφεση, πώς, όμως, που, όπως πολλοί και πολλές, δεν ξέρει να χειρίζεται υπολογιστή.

Βιώνοντας τη ματαίωση από τις πολλές προσπάθειες για το επίδομα, ο Ντάνιελ βγαίνει μια μέρα έξω από την Υπηρεσία Ευρέσεως Εργασίας και γράφει με σπρέι: “Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ, απαιτώ τον ορισμό της έφεσής μου πριν λιμοκτονήσω και να αλλάξετε την κωλομουσική στον τηλεφωνητή”. Με συνέπεια την σύλληψη από την αστυνομία, που τον αφήνει ελεύθερο με σχετική προειδοποίηση.

Μετά από όλα αυτά αναγκάζεται να πουλήσει τα περισσότερα από τα πράγματά του και ν’ αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο (Είχε προηγηθεί η φιλική σχέση του με την Κέιτι, μian άστεγη ανύπαντρη μητέρα δυο παιδιών που έμενε σε ξενώνα αστέγων και που ο Ντάνιελ βοήθησε με τις επισκευές του σπιτιού της).

Την ημέρα της έφεσης, με την Κέιτι να βρίσκεται μαζί του για συμπαράσταση, και με τον δικηγόρο του να τον βρίσκει υπερβολικά αισιόδοξο για την έκβαση, ο Ντάνιελ, πηγαίνοντας, με έντονο άγχος στην τουαλέτα, πεθαίνει από έμφραγμα.

Στην κηδεία του η Κέιτι διαβάζει ως επικήδειο τα λόγια που θα έλεγε ο Ντάνιελ την ημέρα της έφεσης.

Πολλά από αυτά τα βιώνει και τα υφίσταται η πλειονότητα των αιτούντων ένα επίδομα και την όποια κοινωνική προστασία για σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχικής υγείας που έχει, όταν έρχεται αντιμέτωπη με την επίσημη πολιτική γραμμή που συγκροτεί τη λειτουργία των επιτροπών για όσο γίνεται περισσότερες απορρίψεις.

