

Κάλεσμα σε ανοιχτή συνέλευση για τη συνδιοργάνωση οδοιπορικού στα ιστορικά μνημεία και στους τόπους τους

Οι συλλογικότητες που υπογράφουμε το κάλεσμα αυτό διαπιστώνουμε ότι σταδιακά οι κυβερνήσεις και το κράτος επιχειρούν στον συντομότερο δυνατό χρόνο και με ένταση της καταστολής να μετατρέπουν τα κοινά αγαθά οποιουδήποτε πεδίου σε εμπορεύματα• μοναδικό τους κριτήριο και έγνοια είναι οι ανάγκες καπιταλιστικού κέρδους και της αγοράς. Κυρίαρχο αφήγημα στη ρητορική με την οποία υποστηρίζουν τους πραγματικούς στόχους τους παραμένει η «προσέλκυση επενδύσεων» και η «αύξηση των θέσεων εργασίας». Προφανώς ένα τέτοιο αφήγημα για να γίνει εύπεπτο ή ελκυστικό έχει ανάγκη από μεγαλοστομίες περί «προόδου», «ευημερίας» και «ανάπτυξης» – πράσινης ή όποιου άλλου χρώματος τους βολεύει ανάλογα με τις συγκυρίες. Και προφανώς για την επιβολή αυτής της πολιτικής αξιοποιούν ακόμα και την υγειονομική κρίση, που βιώνουμε, ψηφίζοντας αντεργατικούς και περιβαλλοντοκτόνους νόμους, επιβάλλοντας περιορισμούς στις ελευθερίες και στα δικαιώματα των πολιτών.

Μέσα στην παραπάνω τοξική συνθήκη είναι πια ορατές οι στοχεύσεις τους και στο πεδίο που μας αφορά. Στην Αττική μεγάλα θύματα αυτής της πολιτικής είναι σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα, όπως ο Υμηττός, ελεύθεροι δημόσιοι χώροι αλλά και ιστορικά μνημεία-χώροι ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσα στο φυσικό περιβάλλον τους (Ακρόπολη, Ακαδημία Πλάτωνος, Λόφος Φιλοπάπου, Λόφος του Στρέφη, Εθνικός Κήπος κ.ά.). Αυτοί οι χώροι ζώσας μνήμης, ενταγμένοι μέχρι πρότινος στην καθημερινότητα των ανθρώπων ως μέρη όπου ξετυλίγονται οι κοινωνικές τους σχέσεις, παραδίνονται στην κερδοσκοπική εκμετάλλευση.

Το ίδιο συμβαίνει και στον Πειραιά καθώς και σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού. Πρόκειται για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο μεγαλεπήβολο «αναπτυξιακό» σχέδιο για τη δημιουργία της ελληνικής «Ριβιέρας». Για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπιμοτήτων όλες οι κυβερνήσεις ψηφίζουν νόμους, ακόμη και αντίθετους με το Σύνταγμα, προκειμένου να προσελκύσουν το «επενδυτικό ενδιαφέρον» μεγάλων ομίλων και πολυεθνικών εταιρειών – η φυσιογνωμία και οι πρακτικές τους, ας μην ξεχνάμε, συχνά προσομοιάζουν με εκείνες οργανωμένων συμμοριών, πραγματικής μαφίας. Στο σίριαλ αυτό πρωταγωνιστούν τρανταχτά ονόματα, όπως η *Cosco* για τις επενδύσεις στον Πειραιά, η *Lamda Development* για τις επενδύσεις στο Ελληνικό, η *Jermyn Real Estate* για τις επενδύσεις στη Βουλιαγμένη και άλλες εταιρείες για άλλες παραλιακές περιοχές. Η στήριξη του πολιτικού προσωπικού του ελληνικού κράτους προς αυτές είναι συνήθως εφευρετική, αμέριστη και συχνά απροσχημάτιστη.

Από την άλλη μεριά, βέβαια, πολλά κινήματα αντιστέκονται με σκοπό όχι μόνο να υπερασπιστούν αλλά και για να διαχειριστούν οι ίδιοι οι πολίτες τους τόπους που κατοικούν• με άλλα λόγια, για να συνεχίζουν οι άνθρωποι να τους ζουν αδιαχώριστα από την καθημερινότητά τους, να ακουμπάν εκεί μνήμες και βιώματα, να χτίζουν μια πραγματική σχέση με το παρελθόν και το παρόν τους. Γιατί οι χώροι αυτοί δεν είναι «θεματικά πάρκα», μαυσωλεία, τουριστικές ατραξιόν έναντι αντιτίμου ή ειδυλλιακό φόντο για εμπορικές δραστηριότητες. Για να παραμείνουν, λοιπόν, πεδία της πραγματικής ζωής που αρθρώνεται μέσα στον αστικό ιστό και όχι εικονική πραγματικότητα στον κύκλο αγορά-κατανάλωση-κέρδος, εδώ και χρόνια οργανώνονται αγώνες. Οι άνθρωποι δίνουν τις δικές τους μάχες σε όλες τις περιοχές που έχουν μπει στο στόχαστρο των κάθε είδους κερδοσκόπων «επενδυτών» (στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο λόφο Φιλοπάπου, στον Υμηττό, στο Ελληνικό, στον Πειραιά, στη Βουλιαγμένη και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, όπως και σε άλλα σημεία).

Σκοπός της συνέλευσης, στην οποία καλούμε, είναι η υπεράσπιση των μνημείων και του τόπου τους μέσα από την οπτική που περιγράψαμε, ως τόπων ζωντανών ανθρώπων, αφού στο έδαφός τους ριζώνουν κοινωνικοί δεσμοί, υφάινεται το συλλογικό, δημιουργείται ο πολιτισμός των από κάτω. Σκεφτήκαμε πως θα ήταν ενδιαφέρον και δημιουργικό μέσα από τη συνδιοργάνωση οδοιπορικών σε αυτούς τους χώρους και οι ίδιοι να βιωθούν με τέτοιους όρους και οι αγώνες να πλουτίσουν, να πολλαπλασιαστούν και να καρπίσουν.

Έτσι, καλούμε συλλογικότητες, λαϊκές συνελεύσεις, τοπικές κινήσεις αλλά και πρόσωπα που (θέλουν να) αγωνίζονται με τους δικούς τους πολύχρωμους επινοητικούς και σθεναρούς τρόπους σε ανοιχτή συνέλευση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Νοέμβρη στις 8.30 μ.μ. στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός στου Ψυρρή.

Αγωνιστική Πρωτοβουλία “SOS Πειραιάς”

Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού

Ελευθεριακή Πορεία

Ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής

Καλειδοσκόπιο

Κενό Δίκτυο

Κίνηση πολιτών για το λόφο του Φιλοπάππου

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακαδημίας Πλάτωνα - Σεπολίων

Σύμπραξη για τα Ιστορικά Μνημεία