

Εκδήλωση - συζήτηση διοργανώνει το **NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η ν.Κ.Α.** την **Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019** στο **αμφιθέατρο Τρίτση** του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθήνας (Ακαδημίας 50, είσοδος από Σόλωνος) στις 6.30 μ.μ.

Η εκδήλωση έχει θέμα:

Ο ανταγωνισμός Ελλάδας-Τουρκίας: Εξορύξεις-ΑΟΖ-γεωπολιτικός ρόλος.

Η σφαγή στη Συρία, οι συμμαχίες θανάτου με ΗΠΑ-NATO-ΕΕ και ο κίνδυνος πολέμου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή την έκδοση του Κείμενου της ομάδας εργασίας του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση σχετικά με τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες - ΑΟΖ, τις υφαλοκρηπίδες και τα χωρικά ύδατα, στην οποία παρουσιάζονται βασικές πλευρές των θέσεων του NAP για τα ζητήματα αυτά.

Ομιλητές:

Βουρεκάς Κώστας, Αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, μέλος ΔΣ του τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

Μαυροειδής Παναγιώτης, μέλος ΠΕ NAP

Μιχαηλίδης Γιώργος, Ιστορικός

Χαιρετισμός από τον **Σεΐτ Αλντογάν**, ανταποκριτή της αριστερής τουρκικής εφημερίδας Εβρενσελ

Η έκδοση και το κείμενο είναι αποτέλεσμα **συλλογικής επεξεργασίας από ομάδα εργασίας**. Στο σύγχρονο ολοκληρωτικό καπιταλισμό κεφάλαιο και πολυεθνικά μονοπώλια ιδιοποιούνται άμεσα ό,τι από τα «κοινά αγαθά» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση κέρδους και την ιδιοποίηση ξένης απλήρωτης εργασίας: παραγωγικές μονάδες και φυσικούς πόρους, καινοτόμες ανακαλύψεις και παραδοσιακές γνώσεις, νέες εκτάσεις και διαδίκτυο, πληροφόρηση και επικοινωνίες, μεταφορές και γονιδίωμα, διάστημα και θαλάσσιο βυθό, καλλιτεχνική δημιουργία.

Στη βάση αυτή αναλύεται στο κείμενο και η εξέλιξη του λεγόμενου «**Δίκαιου της Θάλασσας**» και οι **διεθνείς συνθήκες** που απορρέουν από αυτό στο πλαίσιο της εξέλιξης των καπιταλιστικών ανταγωνισμών, ώστε να φωτιστούν πλευρές και να καταγραφούν τα όσα ισχύουν σήμερα και από νομικής πλευράς, αλλά και στο πολιτικό πεδίο, εκκινώντας από την εκτίμηση που έχουμε ότι «**ο ανταγωνισμός -βασικός διαχρονικός "νόμος" του καπιταλισμού- είναι "πανταχού και πάντοτε παρών"** και αφορά συγκρούσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του κεφαλαίου εντός κάθε καπιταλιστικού σχηματισμού, ανάμεσα στα αστικά κράτη, ανάμεσα στα διεθνή καπιταλιστικά κέντρα αλλά και εντός κάθε κέντρου, κάθε καπιταλιστικής ολοκλήρωσης».

Η ανάγκη μελέτης ζητημάτων όπως οι **ΑΟΖ, τα χωρικά ύδατα και οι διαμάχες πάνω σε αυτά** προκύπτουν από τις ίδιες τις σημαντικές -και επικίνδυνες- εξελίξεις στο διεθνές πλέγμα του κεφαλαίου, με την ένταση των ανταγωνισμών. **Ειδικά στην περιοχή μας, στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το τοπίο βαραίνει σημαντικά** με όλες τις πρόσφατες εξελίξεις. **Πολυεθνικές του πετρελαίου, πολεμικά πλοία, γεωτρύπανα, στρατιωτικές επεμβάσεις, πόλεμοι, κύματα προσφύγων, ένταση και απειλές, νέες δυσβάσταχτες στρατιωτικές δαπάνες.**

Πίσω από τη διαρκή και έντονη παρουσία πολεμικών συρράξεων, που μπορεί να μην έχει πάρει παγκόσμια μορφή ως τώρα, έχει όμως παγκόσμιες διαστάσεις, βρίσκονται η έκρηξη των ενδοκαπιταλιστικών

ανταγωνισμών, που πλέον εκδηλώνονται σε πλήθος πεδίων, οι διεργασίες αναμόρφωσης του συσχετισμού δυνάμεων, η διαπάλη για το ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής, των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πόρων, των ενεργειακών δρόμων. Βρίσκεται ο σύγχρονος επιχειρηματικός γαλαξίας που κερδίζει από τον πόλεμο, την προπαρασκευή του και τη μεταπολεμική κατάσταση.

Στο κείμενο διατυπώνεται και μια πρώτη προσέγγιση για το θέμα της **οικονομίας των ορυκτών καυσίμων**, στο φόντο τόσο των εξελίξεων με τις ΑΟΖ, τις εξορύξεις και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή, όσο και στη βάση της **αναγκαίας αντίθεσης μιας σύγχρονης αντικαπιταλιστικής αντίληψης από το συγκεκριμένο καταστροφικό** -για το περιβάλλον, τον πλανήτη και τον άνθρωπο- **μοντέλο οικονομίας**. Θέση μας είναι ότι ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός καταστρέφει όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία το φυσικό περιβάλλον, απειλεί τους όρους ύπαρξης της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο του, το κεφάλαιο λεηλατεί άνευ προηγουμένου τη φύση. Την αντιμετωπίζει (όπως και τον άνθρωπο) ως καύσιμη ύλη για την κερδοφορία του, την εκμεταλλεύεται (όπως και αυτόν) απομυζώντας μέχρις εξαντλήσεως τους -πάντως πεπερασμένους- φυσικούς πόρους. Έτσι, η άγρια εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί την άλλη όψη της εκμετάλλευσης του εργαζόμενου ανθρώπου.

Η έκδοση είναι μια πρώτη απόπειρα να φωτιστούν πλευρές των ζητημάτων αυτών. Τίθεται στην διαδικασία της **δημόσιας συζήτησης, στην δοκιμασία της κριτικής και δημιουργικής σύνθεσης**. Μέσα από εκδηλώσεις και διαδικασίες, το NAP επιδιώκει **να εμπλουτιστεί, να βαθύνει και να αναπτυχθεί από τον κόσμο του αγώνα**, τους αγωνιστές και αγωνίστριες της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς, από το δυναμικό της σύγχρονης κομμουνιστικής αναζήτησης και πάλης.