

## Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Η κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης για έρευνα-εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε δυτικά & νοτιο-δυτικά Κρήτης, Ιόνιο και Κυπαρισσιακό σηματοδοτούν την πιο πρόσφατη πράξη στο στρατηγικό εταιρικό και κρατικό σχέδιο για την μετατροπή άνω του 1/3 – ως τώρα – της χώρας σε ένα μεγάλο εργοτάξιο παραγωγής ενέργειας και κερδών για τους από πάνω με όλους εμάς που ζούμε σε αυτό τον τόπο να πρέπει να διαχειριστούμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες των σχεδίων τους. Ειδικά στην περίπτωση των παραχωρήσεων στο λιβυκό πέλαγος οι σχεδιασμοί αυτοί συνδέονται άμεσα με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις του ελληνικού κράτους, ΕΕ και ΗΠΑ στη ΝΑ Μεσόγειο όπως συχνά εκφράζεται μέσω του αφηγήματος για την μετατροπή της Ελλάδας σε «ενεργειακή μπαταρία» της Ευρώπης.

Την κύρωση των συμβάσεων σε δυτικά & νοτιο-δυτικά Κρήτης, ακολουθεί η οικοπεδοποίηση του λιβυκού πελάγους σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οι νέες παραχωρήσεις για τις οποίες η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) έχει δημοσιεύσει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι προπομπός για τον επόμενο σταθμό αυτών των σχεδιασμών τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά και νοτιο-ανατολικά της Κρήτης με όλα όσα αυτό συνεπάγεται ως προς τη διαμάχη ελληνικού και τουρκικού κράτους για τις ΑΟΖ για τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών ομίλων και την εμπλοκή ελληνικού και τουρκικού λαού σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές τους ανάγκες.

Η ΣΜΠΕ για την περιοχή «Νότια της Κρήτης» ενώ βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 23/10 δεν ακολουθεί ούτε την «τυπική» – και ιδιαίτερα προβληματική – διαδικασία διαβούλευσης. Δεν υπάρχει διεύθυνση επικοινωνίας ή αποστολής σχολιασμού, ενώ η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ...Ναυτεμπορική και Φιλελεύθερος για να καλυφθεί η «τυπική» δέσμευση της δημοσιοποίησης του γεγονότος. Τα μεγάλα ΜΜΕ και ο ειδικός τύπος για τα ενεργειακά φαίνεται να μην ενδιαφέρονται για την παραχώρηση μιας θαλάσσιας έκτασης σχεδόν 34.000 (!) τετραγωνικών km, ενώ οι αρμόδιες αρχές με τον τρόπο που διαχειρίζονται την δημόσια διαβούλευση δείχνουν πως θέλουν να προωθήσουν άλλον ένα επιχειρηματικό πλάνο με τεράστιες επιπτώσεις για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα, μακριά από την ζωντανή κοινωνία και χωρίς να αυτή να έχει ούτε τη στοιχειώδη δυνατότητα παρέμβασης στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο.

Ως προς τα περιβαλλοντικά η νέα παραχώρηση βρίσκεται πλησίον 18 περιοχών Natura και πολλών θαλάσσιων υγρότοπων μεταξύ τους και αυτοί στις νήσους της Γαύδου, Γαυδοπούλας, Χρυσής και Κουφονησίου. Ας αναλογιστούμε τι θα σημαίνει για αυτές τις περιοχές η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων – με τον αντίστοιχο κίνδυνο ατυχήματος – σε βάθη για τα οποία ακόμη και η τεχνογνωσία εξόρυξης είναι ανεπαρκής. Ας αναλογιστούμε επίσης τι θα σημαίνουν για παράκτιες περιοχές της νότιας Κρήτης όπως η Πρέβελη, η Άρβη και η Ιεράπετρα η δημιουργία των αντίστοιχων λιμενικών εγκαταστάσεων για την υποστήριξη της άντλησης και μεταφοράς των προϊόντων υδρογονανθράκων αλλά και των (τοξικών) αποβλήτων από την εξορυκτική διαδικασία.

Κι όμως ενώ κανείς στην Κρήτη δεν έχει ρωτηθεί για καμία από τις συνέπειες αυτές το κράτος και οι εταιρείες τις επιβάλουν στην τοπική κοινωνία του νησιού – εν κρυπτώ μάλιστα! Αυτή είναι η πραγματικότητα των εξορύξεων υδρογονανθράκων – σχεδιασμοί χωρίς τη γνώση της κοινωνίας και καταστολή όταν αυτή αντιδρά. Μπορούμε και πρέπει να τους σταματήσουμε!!

Ως Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων καλούμε σε κινητοποίηση στις 22/10 18:30 στο υπ. Ανάπτυξης (Ερμού & Νίκης, Σύνταγμα) ενάντια στο νέο γύρο παραχωρήσεων με στόχο να κάνουμε άλλο ένα βήμα μπροστά στην ενημέρωση και οργάνωση όλων μας απέναντι σε όλους όσους σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς εμάς και ενάντια στις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες.