

Δευτέρα 01/04/2019 και ώρα 7:30 μμ.

Δ. Θέατρο Α. Σαμαράκης (Μ.Ασίας & Παπαναστασίου-Κερατσίνι)

Με την προεκλογική εκστρατεία να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι προθέσεις, οι στόχοι και οι προτεραιότητες των παρατάξεων που θα πάρουν μέρος στις εκλογές αποκαλύπτονται και γίνονται πολιτικά προγράμματα, προτάσεις, θέσεις και συνθήματα. Η «πίστα» έχει στηθεί κυρίως από τις κομματικές «αντένες» των κοινοβουλευτικών κομμάτων που επιδιώκουν εκτός των άλλων να δώσουν το δικό τους χρώμα στην παλέτα που θα σχηματιστεί το βράδυ των εκλογών στα τηλεοπτικά πλάνα. Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει το αφήγημα της «επιτυχημένης εξόδου από τα μνημόνια», όπου τάχα η κοινωνία κρατήθηκε όρθια και η αντιπολίτευση αντίστοιχα να αποτυπώσει εκλογικά το δημοσκοπικό της προβάδισμα για να προσθέσει μονάδες στην διαδρομή προς τις εθνικές εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά του να επιβιώσει κοινοβουλευτικά και να συντηρήσει τον ρόλο του στο πολιτικό σύστημα εξουσίας, επιχειρεί να αναστήσει τον ψόφιο ριζοσπαστισμό της δεκαετίας του '80 και να διαγκωνιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογική πίττα του χώρου.

Σε αυτήν την τακτική στοιχίζονται πρόθυμα στην πόλη τόσο η διοικούσα παράταξη, όσο και αντίστοιχα οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις. Κανένας δεν θα μπορέσει να κρύψει επικαλούμενος την ανεξαρτησία του, την πολιτική και ιδεολογική του εξάρτηση από τον κομματικό του φορέα, ούτε από τα επιχειρηματικά συμφέροντα που εκπροσωπεί.

Επιπλέον, η ακροδεξιά και η υπόδικη ναζιστική συμμορία, επιχειρούν να πατήσουν στην κοινωνική εξαθλίωση για να χαρίσουν στα αφεντικά τους τη διχαστική και ευνουχισμένη αγανάκτηση που θέλουν να ενισχύσουν, για να την στρέψουν επιθετικά ενάντια στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους αδύναμους. Το «ρεσάλτο» που επιχειρήσαν να κάνουν στην πόλη μέσω του τσαρλατάνου Βελόπουλου, αποτράπηκε από αγωνιστές και αντιφασίστες, προκαλώντας την απολογητική θέση του δημάρχου απέναντι στον ακροδεξιό τηλε-απατεώνα και την προσβλητική του στάση απέναντι στους αγωνιστές που υπερασπίστηκαν το χώρο από τους γραβατομένους φασίστες. Και αυτή θα είναι η τύχη όσων επιδιώξουν αντίστοιχα εγχειρήματα.

Είναι φανερό ότι ο δημόσιος λόγος θα περιστραφεί γύρω από τον τάδε «ικανό» και τον δείνα «ανίκανο» ως το πιο ισχυρό επιχείρημα ανάμεσα στους διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου. Επιχείρημα, που επιδιώκει να κρύψει την ουσιαστική συμφωνία και την αποδοχή στο πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι και οι κανόνες του κεντρικού κράτους και της Ε.Ε, όπου περιορίζουν στο ελάχιστο τη δυνατότητα άσκησης εναλλακτικής πολιτικής για την κοινωνική πλειοψηφία.

Και όλα αυτά «για το καλό της πόλης» όπως θα ακουστεί απ' όλους. Έτσι, λές και δεν υπάρχουν συμφέροντα, λές και η ζωή μας ορίζεται έξω από το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που ζούμε, δεν την κλέβουν πολιτικές και ταξικές επιλογές που μας υποχρεώνουν να ζούμε με ψίχουλα και να επιβιώνουμε σε μία πόλη άσχημη και εχθρική για τις ανάγκες μας.

Εμείς επιχειρούμε να αναδείξουμε αυτές τις ανάγκες, να καταδείξουμε συμφέροντα και πολιτικές που στερούν τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη ζωή μας και το περιβάλλον που ζούμε. Γιατί είμαστε πεισμένοι ότι χωρίς τη σύγκρουση με συμφέροντα και με ταξικές πολιτικές που τα υπερασπίζονται, θα είμαστε καταδικασμένοι να μοιραζόμαστε τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Οι εκλογές δεν θα αλλάξουν τίποτε ουσιαστικό. Θα ανακυκλώσουν την πολιτική ισχύ, θα ενισχύσουν την επίφαση της δημοκρατίας και θα εκτονώσουν τη δυσαρέσκεια σε πρόσωπα, πολιτικές και κόμματα.

Σε αυτή τη διαδικασία, όμως και έξω από το πλαίσιο που ορίζουν νόμοι και θεσμοί, αναζητούμε τους τρόπους και τις μορφές, για να ενισχύσουμε τους όρους της ανατροπής των σχεδίων και των πολιτικών που υπάρχουν για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Τα σχέδια της COSCO και η διεκδίκηση του συνόλου της έκτασης των Λιπασμάτων χωρίς αποζημίωση στις τράπεζες, η υπεράσπιση των κοινωνικών δομών της πόλης και η αποτροπή των εκχωρήσεων τους σε ιδιώτες, χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα, η διεκδίκηση ανθρώπινων εργασιακών σχέσεων και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αξιοπρεπείς μισθούς, η απαλλοτρίωση εκτάσεων για ελεύθερους χώρους και πράσινο, είναι μερικά από τα κοινωνικά προτάγματα που θεωρούμε ότι πρέπει να «πέσουν» στο προεκλογικό τραπέζι και να δώσουν όλοι απαντήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται να ανοίξει η συζήτηση με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις και τους αγωνιστές, που βρίσκονται απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, έτσι όπως αποτυπώνεται στην πόλη. Αυτές τις δυνάμεις και τους αγωνιστές καλούμε για να συζητήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασής μας στις ερχόμενες εκλογές, καθώς και τον τρόπο που θα εκφραστεί το συλλογικά διαμορφωμένο περιεχόμενο αυτής της παρέμβασης.