

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στον ξενώνα της Μακρυνίτσας, πέρασαν για πρώτη φορά την πύλη του Γυμνασίου Ιωλκού για να επανακτήσουν το δικαίωμα τους στην εκπαίδευση, που τόσο βίαια τους το έκλεψε μαζί με πολλά άλλα ο πόλεμος και οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Ένα δικαίωμα, που δεν κουτσουρεύεται μόνο στην κατεστραμμένη τους πατρίδα, αλλά αμφισβητείται και από τον **“πολιτισμένο δυτικό κόσμο”**, τόσο μέσω των κυβερνητικών μεθοδεύσεων εγκλεισμού, γκετοποίησης και περιθωριοποίησης μεταναστών και προσφύγων, όσο και από τη ρατσιστική ρητορική που βάζει στο στόχαστρο τους φτωχούς και αδύνατους.

Η γενική αποδοχή των προσφυγόπουλων από τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους, σκιάζεται από αντίδραση ομάδας γονέων, που καθοδηγούμενη από γνωστό ακροδεξιό της περιοχής (υποψήφιο σε ακροδεξιά-φασιστικά ψηφοδέλτια τα προηγούμενα χρόνια), και καλυπτόμενη πίσω από υποτιθέμενες **“ευαισθησίες”** για την υγεία, την ασφάλεια και τις ηλικιακές διαφορές των παιδιών, εξαπολύουν τόνους ρατσιστικού δηλητηρίου. Η σιωπή και η ανοχή, να μην γίνουν εργαλείο στα χέρια των ρατσιστών. Κανένας γονιός ή φορέας δεν μπορεί να φράξει το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση. Καλούμε κάθε γονιό, να σπάσει τη ρητορεία του μίσους προς τα προσφυγόπουλα και να περιθωριοποιήσει τις φασιστικές φωνές. Το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, θρησκείας και χρώματος είναι κεκτημένο και ως τέτοιο το υπερασπιζόμαστε απέναντι σε κάθε μορφής ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές.

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε τους νέους μαθητές - προσφυγόπουλα της φτώχειας, της ανέχειας και του πολέμου που φοιτούν στο Γυμνασίου Ιωλκού.

Όλοι εμείς που παλεύουμε κάθε μέρα για να ζήσουμε και ξέρουμε πως για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να ενωθούν οι αδύναμοι ενάντια στους δυνατούς, πως δεν είναι «μαγκιά» να αρνείσαι δικαιώματα σε αυτούς που δεν έχουν, αλλά το να στερείς πλούτη από εκείνους που τους ξεχειλίζουν, θα είμαστε εκεί πλάι στα παιδιά που μπορεί να γεννηθήκαν σε άλλους τόπους και να πιστεύουν σε άλλους θεούς, αλλά οδηγήθηκαν στην προσφυγιά από την πολιτική της οικονομικής ελίτ που κάνει και εμάς άνεργους και φτωχούς.

Όλοι εμείς που από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο πλευρό των ανθρώπων που θαλασσοπνίγονταν για να σωθούν από τις φλόγες του πολέμου, αλλά και στο πλευρό κάθε ανέργου, κάθε αγωνιζόμενου που δε σκύβει το κεφάλι στη σύγχρονη τυραννία και δεν κοιτάζει την βόλεψή του.

Εμείς που ξέρουμε πως η αλληλεγγύη δεν έχει εθνικότητα και θρησκεία, θα είμαστε εκεί τόσο για να δώσουμε, όσο και για να πάρουμε, λίγη ελπίδα από το μέλλον αυτού του κόσμου, που είναι τα παιδιά. Αυτό το μέλλον και τα παιδιά που το κυφορούν οφείλουμε να προστατεύσουμε από το δηλητήριο του μίσους, που αφειδώς σπέρνει το ίδιο το σύστημα μεταξύ των εργαζομένων, των φτωχών, των ανέργων κ.α.

Όλοι εμείς που ζούμε στο τεράστιο γκέτο των μνημονίων, που βλέπουμε μέσα στις ίδιες μας τις πόλεις την πλειοψηφία της ανείπωτης φτώχειας, αλλά και τη μειοψηφία του σκανδαλώδους πλούτου, ξέρουμε πως τα γκέτο δεν τα κάνουν οι πρόσφυγες, αλλά η ολιγαρχία για να κλείνει μέσα όλους τους εκμεταλλευόμενους.

Εμείς θέλουμε ελευθερία, να σπάσουμε τα δεσμά των φυλακών που χτίζουν και όχι να χτίσουμε δικές μας φυλακές. Ελεύθερη πρόσβαση και κάλυψη όλων των αναγκών σε όλες τις κοινωνικές δομές της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης. Ελευθερία να συνυπάρχουμε και να συμβιώνουμε με αλληλεγγύη.

**Όλα τα προσφυγόπουλα να ενταχθούν στο πρωινό ημερήσιο πρόγραμμα των σχολείων.
Να σταματήσει η γκετοποίηση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όλων των προσφύγων.**

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε συμβολικά και καλωσορίζουμε τα προσφυγόπουλα στο Γυμνάσιο Ιωλκού στις 12:00 μμ, δείχνοντας την στάση που κάθε κοινωνία θα έπρεπε να έχει.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πηγή: [Λέσχη Εργαζομένων & Νεολαίας Βόλου](#)