

## ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

### Επανάσταση και αντεπανάσταση στη Συρία

#### Λαϊκός ξεσηκωμός και καταστολή από το καθεστώς Άσαντ Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και η βαρβαρότητα του πολέμου

Θα μιλήσει ο **Ζόζεφ Ντάχερ**

Σύριος αγωνιστής, πανεπιστημιακός και συγγραφέας

**ΑΣΟΕΕ Πέμπτη 26 Απριλίου, 19:00**

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στο συριακό εμφύλιο, η κατάληψη του Αφρίν από τον τουρκικό στρατό και από ομάδες του FSA αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα για τη “Δημοκρατική Ομοσπονδία της Βόρειας Συρίας” (Ροζάβα).

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι επιθέσεις των καθεστωτικών δυνάμεων εναντίον θυλάκων στο συριακό έδαφος που βρίσκονται ακόμα υπό τον έλεγχο διαφόρων ομάδων ανταρτών. Η Συρία εξακολουθεί να είναι πεδίο πολέμου, στο οποίο σήμερα εμπλέκονται στρατιωτικά οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (ΗΠΑ και Ρωσία) καθώς και περιφερειακές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (Ιράν, Τουρκία, μοναρχίες του Κόλπου), άλλοτε σε ανταγωνισμό μεταξύ τους και άλλοτε σε επί μέρους συνεργασίες.

Οι κυρίαρχες “γεωστρατηγικές” προσεγγίσεις για τον συριακό εμφύλιο τον αναπαριστούν σαν ένα “μεγάλο παιχνίδι των ιμπεριαλιστών και των πληρεξουσίων τους”.

Συσκοτίζουν και εξαφανίζουν την πραγματική ιστορία μιας επανάστασης που ξέσπασε το 2011, ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς του Άσαντ. Τις διεκδικήσεις για ελευθερία, αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία, τις μορφές αυτοοργάνωσης που αναπτύχθηκαν από τα κάτω, τα εκλεγμένα τοπικά συμβούλια και τις συντονιστικές επιτροπές που προσπάθησαν να οργανώσουν τη ζωή των περιοχών απ’ τις οποίες εκδιώκονταν οι καθεστωτικές δυνάμεις, τους αγώνες των γυναικών και των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων για ισότητα και ελευθερία, τις συγκρούσεις των αυτοοργανωμένων λαϊκών μαζών με τις ένοπλες τζιχαντιστικές ομάδες που προσπαθούσαν να επιβάλουν σκοταδιστικούς νόμους στις περιοχές που έλεγχαν.

Συσκοτίζουν και εξαφανίζουν το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, υπάρχει ένας επαναστατημένος λαός που αγωνίστηκε, ηττήθηκε και συνεχίζει να αγωνίζεται και να ηττάται, αντιμετωπίζοντας την αντεπαναστατική καταστολή από πολλές ταυτόχρονα πλευρές: από το καθεστώς του Άσαντ και τους συμμάχους του (τον ρώσικο ιμπεριαλισμό, τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, τις πολιτοφυλακές της Χεζμπολλάχ και τις ιρακινές σιιτικές πολιτοφυλακές), από τη συμμαχία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ισλαμικού κράτους (ΗΠΑ, Βρετανία, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα...), από την τουρκική αστική τάξη, η οποία αντιμετωπίζει ως υπαρξιακή απειλή κάθε διεκδίκηση του κουρδικού λαού, από τις διάφορες τζιχαντιστικές δυνάμεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο έδαφος των αδυναμιών και των ηττών της επανάστασης.

Υποτιμούν και αγνοούν ότι από αυτή ακριβώς την πολυεπίπεδη και εκτεταμένη επαναστατική δραστηριότητα των λαϊκών μαζών της Συρίας, αναδείχτηκε και η επαναστατική εμπειρία της Ροζάβα, συμπυκνώνοντας ταυτόχρονα την πολύχρονη ιστορία καταπίεσης και αντίστασης των Κούρδων της Συρίας. Μια εμπειρία η οποία κινδυνεύει να συντριβεί μαζί με τη Συριακή Επανάσταση, από τη δυναμική της οποίας δημιουργήθηκε.

Το βασικό κλειδί για την κατανόηση της πολυπλοκότητας του συριακού εμφυλίου είναι η δράση των λαϊκών μαζών της Συρίας, ο ηρωισμός της αντίστασής τους, η αυτοοργάνωσή τους, αλλά και η αδυναμία των πιο πρωτοπόρων τμημάτων τους να συγκροτήσουν μια ενιαία πολιτική προοπτική. Οι αδυναμίες και τα

λάθη δεν μειώνουν ούτε στο ελάχιστο τη σημασία της Συριακής Επανάστασης, για την οποία, η αλληλεγγύη μας και η συμπαράστασή μας θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Δυστυχώς, για ένα μεγάλο τμήμα της παγκόσμιας αριστεράς, οι αδυναμίες και τα λάθη της συριακής επανάστασης, ήταν η αφορμή για ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον επαναστατημένο λαό και στον σφαγέα Άσαντ ή ακόμα χειρότερα, για απροκάλυπτη συμπαράταξη με το δολοφονικό συριακό καθεστώς, ως δήθεν αντιιμπεριαλιστικό.

Σας καλούμε στην εκδήλωση-συζήτηση για την επανάσταση και την αντεπανάσταση στη Συρία.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ελβετο-Σύριος επαναστάτης μαρξιστής **Ζόζεφ Ντάχερ**, συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων για τις αραβικές επαναστάσεις και τη Μέση Ανατολή.

راليهاأبدأ بتغيير أخطاء الثورة... فإن لم تستطع... فأش...

...فإن لم تستطع... فلا تقف في وحه من غيرها

”أحرار بنش“

“Ξεκίνα διορθώνοντας τα λάθη της επανάστασης... Αν δεν μπορείς, δείξε ποια είναι αυτά... Κι αν δεν μπορείς... μην εμποδίζεις τους άλλους να το κάνουν”

**(Σύνθημα από το «Ελεύθερο Μπινίς»)**

● Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε ● Ανασύνθεση ΟΝΡΑ  
● Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας ● Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα ●  
Δικτύωση για τη Ριζοσπαστική Αριστερά ● [site elalibertà.gr](http://site.elalibertà.gr)