

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παίρνει την πρωτοβουλία και καλεί τη
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ το Σάββατο 28 Γενάρη 2017, 3:30μμ, στην ΕΔΟΘ (Προξ.
Κορομηλά 51)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προς τα σωματεία των εργαζόμενων και των συνταξιούχων,
τις συνελεύσεις γειτονιάς, τοπικές κινήσεις και επιτροπές αγώνα,
τους φοιτητικούς συλλόγους, τις κοινωνικοπολιτικές συλλογικότητες
και τους συντονισμούς τους

Διανύοντας τον ένατο χρόνο της οικονομικής κρίσης και τον έβδομο των μνημονίων, για την κοινωνική πλειοψηφία αυτού του τόπου κάθε μέρα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Οι χιλιάδες απολύσεις και η ανεργία, η ελαστική και η απλήρωτη εργασία, οι συνεχείς περικοπές μισθών και συντάξεων, οι αυξήσεις και η επιβολή νέων φόρων και χαρατσιών έχουν καταβαραθρώσει το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας που με το ζόρι πια εξασφαλίζει “τα προς το ζην” και έχουν οδηγήσει έναν ολόκληρο λαό στα όρια της εξαθλίωσης. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακολουθώντας πιστά (όπως και οι προηγούμενες) τις εντολές της Ε.Ε. και των “θεσμών”, με τα μνημόνια και την αντιλαϊκή πολιτική τους οδήγησαν στη φτωχοποίηση την κοινωνική πλειοψηφία για να διασφαλίσουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, έρχονται με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις να αρπάξουν ό,τι απέμεινε από τη λαϊκή περιουσία αλλά και να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία και τα αγαθά. Κι όλα αυτά τα παρουσιάζουν ως μονόδρομο...

Όμως κανένας δεν είναι δυνατότερος από τον οργανωμένο κι αποφασισμένο λαό! Απέναντι στην κοινωνική βαρβαρότητα που έχουν επιβάλλει στη ζωή μας, είναι ανάγκη των καιρών τα σωματεία, οι τοπικές και κοινωνικοπολιτικές συλλογικότητες της πόλης να σχεδιάσουμε την κοινή μας δράση και να οργανώσουμε τον ανυποχώρητο αγώνα για την ανατροπή της!

Γιατί είτε μιλήσουμε για τους πλειστηριασμούς και τις διακοπές ρεύματος και νερού, είτε για τα σχολεία και τα νοσοκομεία που διαλύονται, είτε για τα λιμάνια, τις παραλίες και τα στρατόπεδα, τη δημόσια γη και τα αγαθά που ξεπουλιούνται και το περιβάλλον που καταστρέφεται, είτε μιλήσουμε για τις απολύσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας...

για την κοινωνική πλειοψηφία δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση παρά ο συντονισμένος, αποφασιστικός, αδιαπραγμάτευτος, ανυποχώρητος αγώνας για κάθε ζήτημα, σε κάθε χώρο δουλειάς, κάθε γειτονιά, για την κατοχύρωση για όλους όσους ζουν σ’ αυτήν τη χώρα του δικαιώματος στη στέγη, την ενέργεια, το νερό, τα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες και την οριστική απαλλαγή από την κοινωνική βαρβαρότητα που επιβάλλουν στη ζωή μας η κυβέρνηση (και όλο το μνημονιακό πολιτικό μπλοκ), η Ε.Ε. και το κεφάλαιο, από τα μνημόνια, το χρέος, την Ε.Ε. και το ευρώ τους!