

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ

Τα τελευταία χρόνια όλοι/όλες βιώνουμε τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Η φρίκη της ανεργίας, της φτώχειας, του κοινωνικού κανιβαλισμού και του εκφασισμού της κοινωνίας ορθώνεται ως πραγματικότητα απέναντι σε όλους εμάς που θεωρούμε τους εαυτούς μας ως κομμάτι των από τα κάτω ή αλλιώς των καταπιεσμένων αυτής της κοινωνίας.

Εδώ στη μικρή μας πόλη, που μαστίζεται απ' την ολοένα και πιο αυξανόμενη φτώχεια και τη διαρκή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των νέων ανθρώπων, που έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εξ' αυτών να αναγκάζονται να μεταναστεύουν κάπου αλλού στο εσωτερικό της χώρας ή ακόμη χειρότερα στο Εξωτερικό, οι αρχές του τόπου περί άλλων τυρβάζουν. Έπεσαν όλες μαζί να στηρίξουν τον μέχρι πρότινος πρόεδρο (βλ. Γιαννακόπουλο) της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, που αποφάσισε να μας εγκαταλείψει και τον εκλιπαρούν να γυρίσει πίσω ως Μεσσίας, για να μας βάλει στη ρότα της "Ανάπτυξης". Για ποια ανάπτυξη μιλάνε όμως και για ποιόν το όφελος?? Σίγουρα όχι για το δικό μας, αλλά ούτε και των φτωχών, των ανέργων, των νεολαίων, των παιδιών, των μεταναστών/προσφύγων, που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτή την πόλη...

Παράλληλα τούτες τις "άγιες" μέρες προσφέρουν

απλόχερα "ΑΡΤΟΝ(?) ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ" .

Καλούν συνάμα για βοήθεια σε άπορους συμπολίτες μας, χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη, την ώρα που προικοδότησαν την ΠΑΕ Σπάρτης με 250.000€ για την ανακαίνιση των υποδομών του Δημοτικού Σταδίου, χωρίς όμως η όποια υποτυπώδης αναβάθμιση του να' ναι προσβάσιμη στους κατοίκους που αθλούνται εκεί σε καθημερινή βάση. Φυσικά αυτά τα χρήματα τα στερήθηκαν άλλες βασικές υποδομές, που τόσο ανάγκη έχει η πόλη και τα περιφερειακά δημοτικά διαμερίσματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι εξαιτίας της ανύπαρκτης στήριξης του Δήμου, το **Κοινωνικό Φαρμακείο** έκλεισε τελικά, ενώ και το **Κοινωνικό Παντοπωλείο** υπολειτουργεί, στηριζόμενο κυρίως σε προσφορές συμπολιτών και φορέων.

Εμείς στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το υποκριτικό σκηνικό που στήνεται τέτοιες μέρες. Εναντιωνόμαστε στην τεχνητή κατάνυξη και την «αγάπη προς τον πλησίον» που διακατέχει τους πάντες, εθιμικά, μόνο αυτές τις μέρες του χρόνου. Απεχθανόμαστε τις "φιλανθρωπικές" δράσεις, καθώς η "φιλανθρωπία" προϋποθέτει ανωτερότητα του δότη προς τον δέκτη. Απέναντι σε αυτή τη φιλανθρωπία των άνωθεν, προτάσσουμε την Αλληλεγγύη των ίσων. Προτάσσουμε την Αλληλεγγύη των "από τα κάτω", σαν μόνο τρόπο δράσης, σήμερα, αλλά και κάθε μέρα του χρόνου.

Η ώρα έχει έρθει από καιρό και ο χρόνος είναι τώρα, για να πάρουμε επιτέλους τις ζωές μας στα χέρια μας, χωρίς να περιμένουμε τίποτα από καμιά τοπική αρχή, αλλά ούτε και από την όποια κεντρική εξουσία (βλ. κυβέρνηση, είτε "αριστερής" είτε οποιασδήποτε άλλης προελεύσεως).

Όλοι και όλες εμείς πρέπει άμεσα (στο παρόν) να δημιουργήσουμε τις δομές εκείνες που θα μας βοηθήσουν να σκεπτόμαστε και να δρούμε συλλογικά, αλλά και να δώσουμε απαντήσεις/λύσεις σε απτά/καθημερινά προβλήματα της ζωής όλων μας. Για να δημιουργήσουμε (στο εγγύς μέλλον) μια κοινωνία πραγματικής Ισότητας, Αλληλεγγύης και Ελευθερίας.

Προβολή ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα της κρίσης και τις αντιστάσεις

των "από τα κάτω" στο Εργατικό Κέντρο (οδός Αγ.Νίκωνος - 124, Σπάρτη)

Παρασκευή 30 Δεκέμβρη 2016, στις 8 το βράδυ

Ο χώρος θα' ναι ανοικτός για τη συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής από τις 5 το απόγευμα, τα οποία θα διατεθούν σε κατοίκους της πόλης, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Πρωτοβουλία Αντίστασης κ Αλληλεγγύης Σπάρτης