

Πέμπτη, 28 Γενάρη 2016,

17.00-24.00 μ.μ.

στο «Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός»,

Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή

Με το 1ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης για το «Το Σπίτι των Γυναικών» που θα γίνει την Πέμπτη, στις 28 Γενάρη στο «Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός» θέλουμε να δώσουμε συνέχεια και αίσιο τέλος στην καμπάνια για ένα «Σπίτι των Γυναικών, που άρχισε πέρυσι!

Την ιδέα για ένα «Σπίτι» την εμπνευστήκαμε στις αρχές του καλοκαιριού του 2014 στο πεζοδρόμιο έξω από την είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών, στη διάρκεια της δράσης αλληλεγγύης στον αγώνα των 595 καθαριστριών από το Υπουργείο Οικονομικών ενάντια στην απόλυσή τους.

Το αίτημα για δωρεάν παραχώρηση ενός χώρου μαζί με τις 2.300 υπογραφές που μάζεψε η καμπάνια υποστήριξης του «Σπιτιού των Γυναικών» το απευθύναμε πριν από ένα σχεδόν χρόνο στην πολιτεία, και πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής. Θα νόμιζε κανείς πως η αναγκαιότητα αυτού του Σπιτιού των Γυναικών είναι αυτονόητη! Όμως, την ώρα που σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στο κόσμο όλο, οι γυναίκες έχουν ήδη κατακτήσει «Σπίτια των Γυναικών» από την δεκαετία του 1970, την ώρα μάλιστα που λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης και της διάλυσης του κοινωνικού ιστού, οι γυναίκες χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε αυτό το σπίτι, η μόνη απάντηση που πήραμε ήταν μια εκκωφαντική σιωπή! Δεν έκαναν τον κόπο ούτε καν να μας απαντήσουν, δείχνοντας έτσι πόσο νοιάζονται για τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους!

Εμείς όμως δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω! Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε μόνες μας, με φτερά την αλληλεγγύη των κινημάτων και καλώντας τον κόσμο να μας στηρίξει. Γιατί; Μα, επειδή το «Σπίτι των Γυναικών» είναι απαραίτητο να γίνει για να βγάλει τις γυναίκες και τις -κάθε λογής- συλλογικότητές τους από την απομόνωση και να τους δώσει τη δυνατότητα να συναντιούνται, να γνωρίζονται, να ανταλλάσσουν αγωνιστικές και άλλες εμπειρίες, να συντονίζονται, να αντιστέκονται και φυσικά, να διεκδικούν τα δικά τους! Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Φεστιβάλ Αλληλεγγύης...

Το Φεστιβάλ, (που δεν έχει είσοδο) στήθηκε με πρωτότυπο τρόπο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ήδη σκιαγραφεί κάπως τη λειτουργία του «Σπιτιού» που ονειρευόμαστε. Το πρώτο μέρος, αποτελείται από μικρά βίντεο που κάνουν ορατό... τον αόρατο κόσμο της βίας κατά των γυναικών με αναπηρία, των βιασμών στην Ινδία, της μοναξιάς της εγκατάλειψης, την εμπειρία μιας γυναίκας του «Χώρου Αλληλεγγύης των Γυναικών», του σπιτιού γυναικών που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη με αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση. Επίσης, περιλαμβάνει τρεις εισηγήσεις και συζητήσεις, πάνω σε θέματα όπως Δικαιοσύνη και Γυναίκα, LGBTQI κοινότητα, η αναγκαιότητα ενός «Σπιτιού των Γυναικών».

Στο δεύτερο μέρος κυριαρχούν τα καλλιτεχνικά δρώμενα, που έχουν έντονα πειραματικό χαρακτήρα. Εγκαινιάζονται με έκθεση φωτογραφίας που τιτλοφορείται «Η γυναίκα στα χρόνια της κρίσης» και είναι αποτέλεσμα αυθόρμητης ανταπόκρισης πολλών φωτογράφων στο δικό μας κάλεσμα. Ακολουθούν ένα ιδιαίτερο και θεραπευτικό αυτοσχεδιαστικό θέατρο, που ονομάζεται Play Back Theater, όπως και μια Performance αυτοσχεδιασμού.

Όσο για το φαγητό, το μαγειρεύει «Ο Άλλος Άνθρωπος» με την κοινωνική Κουζίνα του»...

Πρωτοβουλία για ένα «Σπίτι των Γυναικών», Επαφή: spiti.gynaikon@gmail.com

[facebook.com](https://www.facebook.com)