

ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ - ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 7μμ ΚΑΜΑΡΑ

-ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 3Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, βροντοφωνάζουμε:

Δεν μπορείτε εσείς; Μπορούμε ΕΜΕΙΣ !

Το ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΓΩΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, μία αμεσοδημοκρατική, ακηδεμόνευτη και συνεχώς διευρυνόμενη συσπείρωση εργατικών και κοινωνικών δυνάμεων από πληττόμενους κλάδους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πέρα κι έξω από τις συστημικές λογικές της διαπραγμάτευσης των εργατικών και κοινωνικών μας αναγκών, ενώνει τη φωνή του με τις μαχόμενες δυνάμεις της χώρας που επιμένουν να λένε **ΟΧΙ στην ομηρία των τραπεζιτών και των πολιτικών τους υπαλλήλων.**

Το μεγαλύτερο ψέμα των τελευταίων ετών είναι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επιβίωσης του λαού έξω από τα μνημόνια του καπιταλισμού. Ο σύγχρονος Καιάδας που επιχειρούν να μας ρίξουν, είναι φτιαγμένος με τα ίδια υλικά που δημιούργησε την κρίση τους. Το τραγικό είναι ότι στην Ελλάδα, αυτή τη φορά, **μια υποτιθέμενη «αριστερή» κυβέρνηση επιχειρεί να ολοκληρώσει το καταστροφικό για την κοινωνία σχέδιο** που ξεκίνησαν οι προηγούμενες νεοφιλελεύθερες τεχνοκρατικές κυβερνήσεις, υποκύπτοντας στις απαιτήσεις των διεθνών οικονομικών πολιτικών εκβιαστών-δολοφόνων και των οργανισμών τους.

Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πείσουν ότι το νέο μνημόνιο που μας μετατρέπει σε σκλάβους των ηγεμόνων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, ήταν το «λιγότερο κακό» σενάριο. Η «πατρίδα», το «έθνος» και οι «έκτακτες συνθήκες» χρησιμοποιούνται ξανά για να «ενώσουν» τις πιο ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να διασώσουν, όχι τον λαό, αλλά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα κέρδη των αφεντικών και την εξουσία της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Από κοντά και πολλά **παπαγαλάκια των ιδιωτικών Μέσων Ενημέρωσης** που έδωσαν τα ρέστα τους προκειμένου να προωθήσουν το **«ΝΑΙ» στην υποδούλωσή μας, «πάση θυσία».**

Οι καρχαρίες που στρογγυλοκάθονται στο νέο κτίριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη (που κόστισε 1,2 δισεκατομύρια ευρώ) επιχειρήσαν να μας **ταπεινώσουν** οδηγώντας εκατομμύρια πολίτες της χώρας στις ουρές των ΑΤΜ, τους πατεράδες και τις μητέρες μας συνταξιούχους να βγάζουν με το σταγονόμετρο τα λιγοστά χρήματά τους από τις τράπεζες. Οι ζάμπλουτοι τραπεζίτες, το ΔΝΤ, ο αντιδραστικός θεσμικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, **οδήγησαν με τις πολιτικές τους τον κόσμο να ψάχνει να φάει στα σκουπίδια, να μαζεύει σάπια λαχανικά από τις λαϊκές, να «αυτοκτονεί» απελπισμένος από την ανέχεια, να απολύεται, να μειώνονται οι μισθοί του, να χτυπιέται ανελέητα στις διαδηλώσεις, να καταστρέφεται η ίδια η ζωή του και κάθε προοπτική για να ορθοποδήσει.** Κάποιοι μάλιστα, με περισσή θρασύτητα, επιχειρήσαν εμμέσως να εξομοιώσουν την «ταλαιπωρία» μιας πολύωρης «σκληρής διαπραγμάτευσης» στις Βρυξέλλες, με τον πολύχρονο συστηματικό οικονομικό βασανισμό του λαού! Η αλήθεια είναι ότι αυτοί δεν κουράζονται ποτέ! **Όσο παραμένει ακόρεστη η δίψα τους για κέρδη και ισχύ τόσο θα βαθαίνει η ανισότητα,** τόσο θα πληθαίνουν οι ουρές των ανέργων και των υποαπασχολούμενων σε συνθήκες «γαλέρας», τόσο θα πυκνώνουν οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες, τόσο πιο πολύ θα χτυπιούνται οι εργατικές/κοινωνικές κατακτήσεις και τα δικαιώματα, τόσο πιο πολύ θα υποθηκεύεται και θα ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία και θα εμπορευματοποιούνται τα δημόσια αγαθά.

Θα δεχτούμε να ζήσουμε «σε λιγότερο ουρανό»; Θα υποκύψουμε; Θα υποταχτούμε σε αυτή την ανθρωποβόρα καπιταλιστική μηχανή που επιχειρεί να μας κομματιάσει; **Και τι θα πρέπει να κάνουμε;** Να εναποθέσουμε τις τύχες μας σε επαγγελματίες γραφειοκράτες συνδικαλιστές και σε εργατοπατέρες Εργατικών Κέντρων που προσαρμόζονται με εκπληκτική ευκολία στις νέες καταστάσεις υπηρετώντας με πάθος τα «ΝΑΙ» της ξεφτίλας προδίδοντας τα οράματα, τους αγώνες και τις πραγματικές αγωνίες του λαού και της εργατικής τάξης; Ή θα προσδεθούμε στο άρμα της πολιτικής/συνδικαλιστικής ανάθεσης (κόκκινης, μπλε, ροζ ή πράσινης) περιμένοντας ως παθητικοί θεατές την ανάληψη της εξουσίας από τους «πάτρωνες» μας για να μας «σώσουν» εργολαβικά;

Να αυτενεργήσουμε! Να οργανωθούμε! Να ενωθούμε στη βάση των αδιαπραγμάτευτων εργατικών και κοινωνικών μας αναγκών! Αυτό μας πρέπει! Αυτό μας αξίζει! Να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας! Με άμεση δημοκρατία, με αυτοοργάνωση, με αυτοδιεύθυνση των αγώνων μας, με δημιουργία οριζόντιων δομών αλληλοβοήθειας, με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια να βαδίσουμε όρθιοι!

Έτσι μόνο θα νικήσουμε ως άτομα, ως κοινωνία, ως καταπιεζόμενη τάξη

Να μη ζήσουμε σαν δούλοι. Ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας!

Μπες στο «ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Βάδισε μαζί μας!

Η φωνή μας δυναμώνει! Να μη τους αφήσουμε να μας ταπεινώσουν!

ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ – ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΓΩΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

www.karavaniagona.blogspot.gr