

## Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας

Δεν είμαστε από αυτούς που αρκούνται στο να εκφράζουν γνώμη κάθε 4 ή 5 χρόνια. Ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θεωρούμε ότι ο κόσμος της εργασίας και η νεολαία καθορίζουν με τους αγώνες τους (ή με την αδράνειά τους) τις εξελίξεις. Αρνούμαστε να σταυρώσουμε τα χέρια όσο έχουμε Κωνσταντάτο στο τοπικό κράτος και παραμένουν Σαμαράς- Βενιζέλος στο κεντρικό. Αρνούμαστε επίσης να εναποθέσουμε όλες μας τις ελπίδες στον επόμενο “αριστερό δήμαρχο” ή στην επόμενη “αριστερή κυβέρνηση” που μπορεί να έρθουν (μπορεί και όχι), μπορεί να έχουν καλές προθέσεις (μπορεί και όχι), ήδη όμως εγκλωβίζονται στις αντιφάσεις τους και υποτάσσονται στον “ρεαλισμό” των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, του ευρώ και της Ε.Ε.. Γι’ αυτό και παίρνουμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε τη συζήτηση για τη δημιουργία μιας νέας συλλογικότητας στην περιοχή. Μια νέα συλλογικότητα με εντελώς άλλα χαρακτηριστικά απ’ όσα έχουμε συνηθίσει στο δήμο μας για να αναμετρηθεί με τα πραγματικά ερωτήματα που αφορούν τις ζωές μας.

Υπάρχει μια καθοριστική γραμμή που συνδέει τα μνημόνια, την πολιτική της κυβέρνησης και Ε.Ε. με τα όσα συμβαίνουν στο τοπικό επίπεδο. Χρειάζεται να εξετάσουμε βαθύτερα αυτή τη σύνδεση όχι για να αποφύγουμε την αναμέτρηση με τα τοπικά ζητήματα αλλά για να εξοπλιστούν καλύτερα οι αγώνες ενάντια στην κατάρρευση των κοινωνικών υποδομών, στην καταστροφή του πρασίνου και στο ξεπούλημα του πρώην αεροδρομίου. Για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι επιμέρους αγώνες να ενωθούν με τα επόμενα μεγάλα γεγονότα, που σίγουρα θα συμβούν.

Αυτοί που συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην φοροληστεία του λαού, μας έχουν ζαλίσει με τα διάφορα κοινωνικά παντοπωλεία, τους χορηγούς, τη φιλανθρωπία και το ‘όλοι μαζί μπορούμε’ .. Μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε για το πως μπορεί να αναπτυχθεί πραγματική ταξική αλληλεγγύη από τα κάτω, η οποία δεν θα αναπαραγάγει την υποταγή αλλά θα συμβάλλει σε συλλογική αγωνιστική συνείδηση. Επιπλέον πως μπορεί αυτή η αλληλεγγύη να σταθεί στο πλευρό του εργατικού κινήματος και να δώσει μια νέα ώθηση στους εργατικούς αγώνες. Παράλληλα πως μπορεί να βοηθήσει τους ανέργους και τους ελαστικά εργαζόμενους να οργανωθούν πιο αποτελεσματικά.

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το τοπικό κίνημα, ευτυχώς έχει και εμπειρία και δομές. Τι κρατάμε, τι αφήνουμε, τι νέο πρέπει να υπάρξει; Πως μπορούν αυτές να βοηθήσουν στην συνύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων και να επιβάλουν την κοινή δράση όλων των αγωνιστών.

Παίρνουμε μέρος στον πλούσιο προβληματισμό για το αντιφασιστικό κίνημα, για το σύγχρονο ολοκληρωτισμό, την κρατική καταστολή και τη ραγδαία μείωση των δημοκρατικών ελευθεριών.

Ανοίγουμε τέλος, με θάρρος τον διάλογο για το τί σημαίνει δημοκρατική λειτουργία σε μια συλλογικότητα. Κόντρα στην αποθέωση του επικεφαλής και την άμεση υποταγή κομματικών σχεδιασμών αναζητάμε τρόπους για την παραγωγή πολιτικής από τα “κάτω”, από την ισότιμη συμμετοχή κάθε μέλους στις συλλογικές διαδικασίες.

Με το ένα μάτι λοιπόν στη γειτονιά μας και το άλλο στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό θέλουμε να συμβάλλουμε με την αυτοτέλεια μας σε ένα τρίτο ρεύμα στην αριστερά με ξεκάθαρο αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα. Γιατί η βασική αντίθεση της εποχής κεφάλαιο-εργασία διαπερνάει την πόλη και τη γειτονιά. Τασσόμαστε ξεκάθαρα στη μεριά των εργατικών, λαϊκών συμφερόντων. Δεν υποτασσόμαστε στους μονόδρομους του χρέους του ευρώ και της ΕΕ. Δε μπορούμε να δεχτούμε ότι η καπιταλιστική βαρβαρότητα θα είναι το παρόν και το μέλλον μας. Παλεύουμε για το νικηφόρο κίνημα που απαιτεί η εποχή, για το σύγχρονο επαναστατικό ρεαλισμό που θα ανοίξει το δρόμο για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και διακρίσεις. Όσοι λοιπόν έχουν συμφέρον από τα μνημόνια και την κυρίαρχη πολιτική αποκλείονται εξ ορισμού. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλεσμένοι...

...στην ιδρυτική μας συνέλευση, το Σάββατο 8/11, στις 18:00, στο Α΄ΚΑΠΗ Αργυρούπολης (Αλεξίουπόλεως 27)

**ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**