



Τους θέλουμε πίσω ζωντανούς!

Κινητοποίηση στο προξενείο του Μεξικού στη Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 29/10

Στις 26 του Σεπτέμβρη, στην πόλη Ιγουάλα της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, αστυνομικές δυνάμεις που συνεργάζονται με δολοφόνους των τοπικών καρτέλ, άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών φοιτητών της αγροτικής παιδαγωγικής σχολής (Νορμάλ) "Raúl Isidro Burgos" της Αγιοτσινάπα. Ο τραγικός απολογισμός της αστυνομικής βαρβαρότητας: 6 νεκροί (φοιτητές και κάτοικοι της περιοχής) και 43 αγνοούμενοι φοιτητές που είχαν συλληφθεί/απαχθεί από την αστυνομία και το στρατό κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι 43 φοιτητές δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα και κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται, παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις γονιών, συγγενών, καθηγητών και μεγάλου αριθμού αλληλέγγυων ώστε να βρεθούν ζωντανοί, καθώς και τις υποτιθέμενες αντίστοιχες ενέργειες των δημοτικών αρχών της Πολιτείας του Guerrero.

Η αστυνομική βία έχει υπερβεί κάθε όριο! Η οργή και η αγανάκτησή μας ξεσπάει μπροστά στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα ενάντια στον μεξικανικό λαό. Τα συνεχή εγκλήματα, τώρα προς τους φοιτητές (νορμαλίστας) της Αγιοτσινάπα, με σειρά επιθέσεων και δολοφονιών ενάντια σε πολλούς από εμάς, μπορούν να γίνουν κατανοητά μέσα στο πλαίσιο της όξυνσης του αυταρχισμού, ελέγχου, υποταγής που προσδιορίζεται από το τρίπτυχο: μαφιόζικο κράτος - κεφάλαιο - ναρκοβιομηχανία. Οι πρόσφατες θηριωδίες της κρατικής καταστολής δείχνουν ξεκάθαρα ότι μέσα στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο της καπιταλιστικής αγοράς δεν υπάρχει χώρος για κανέναν εκτός από την υποταγμένη εργατική δύναμη!

Γνωρίζουμε πως οι επιθέσεις ενάντια στον μεξικανικό λαό, την Λατινική Αμερική και τον υπόλοιπο τον κόσμο, ανταποκρίνονται στην επιτακτική ανάγκη του κεφαλαίου να αναδιαρθρωθεί και να βρει λύσεις στην κρίση αναπαραγωγής του. Η εμπορευματοποίηση των ζωτικών μας χώρων, η σύνδεση της βιομηχανίας-αγοράς των ναρκωτικών με τις πολυεθνικές, η εξαφάνιση ολόκληρων χωριών από

αναπτυξιακά έργα τεράστιας εμβέλειας, η στρατιωτικοποίηση, οι κρατικές μεταρρυθμίσεις για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας, της εκπαίδευσης κλπ. είναι μέρος της προσπάθειας αναδιάρθρωσης που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή όλων μας.

Άλλωστε και στη χώρα μας είναι ακριβώς αυτές οι αναδιρθρώσεις που επιχειρούν κράτος και κεφάλαιο, να πλήξουν κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Ζούμε τόσο την καταστολή όσο και την υποβάθμιση της ζωής μας, από τις ίδιες δυνάμεις που στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δολοφονούν φοιτητές, φυλακίζουν και βασανίζουν αγωνιστές. Είναι τα ίδια συμφέροντα που προσπαθούν να διατηρήσουν τα υπερκέρδη τους αδιαφορώντας για τις ανάγκες της κοινωνίας, τόσο στο Μεξικό, όσο και στην Ελλάδα.

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να ενώσουμε τις φωνές μας, με τις φωνές των εξεγερμένων στο Μεξικό, με τις φωνές των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, των εργατών και των ακτημόνων που αγωνίζονται για την ανατροπή της κοινωνικής αδικίας και της κρατικής βίας. Συμμετέχουμε στον αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και για την οργάνωση διαφορετικών μορφών αναπαραγωγής της ζωής. Παλεύουμε να βάλουμε φρένο στην εμπορευματοποίηση της ζωής μας και τη δολοφονική βία του κράτους.

Ενώνουμε τις φωνές μας για να ακουστεί και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αγιοσινάπα και τους εξεγερμένους της Chiapas αλλά και σε όλον τον κόσμο, πως κι αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητο!

**ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ**

**ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10/14 11πμ
26ης Οκτωβρίου 38 - 40**

Αλληλέγγυες Συλλογικότητες Θεσσαλονίκης προς τους αγωνιστές του Μεξικό