

«Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε εποχής «μαθαίνει» τους μαθητές να ζουν με τις αξίες και τη συμπεριφορά που ταιριάζουν στο σύστημα.

Διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας κοινωνίας που βασίζεται στο κέρδος και τον ανταγωνισμό. Να «παράγει» εργαζόμενους που ξέρουν μόνο τόσα και αυτά που χρειάζονται τα αφεντικά τους.

Όλα αυτά για να μας υποτάξουν, να αποδεχόμαστε και να μην αμφισβητούμε την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί και το «νέο λύκειο» στην εποχή των μνημονίων, της λιτότητας, της τεράστιας ανεργίας και φτώχειας, της έλλειψης δημοκρατίας και ελευθερίας.

Στο «νέο» σχολείο δεν θα έχουν όλοι οι μαθητές προοπτική.

Ένα μικρό κομμάτι θα συνεχίζει στο Γενικό Λύκειο. Εκεί δεν θα αποκτά ουσιαστική γενική παιδεία. Πλέον ο μαθητής θα σπουδάζει σε ένα σχολείο που θα είναι κάτεργο συνεχών πανελλαδικών εξετάσεων, θα έχει λιγότερους και κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς και υπεράριθμα τμήματα και θα αναζητά χορηγούς για να καλύψει τα έξοδά του.

Γι' αυτό συγχωνεύουν σχολεία, μειώνουν τις δαπάνες για την παιδεία, κλείνουν τμήματα των ΕΠΑΛ και απολύουν καθηγητές. Όσοι καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, μέσα από εξοντωτικές τρίχρονες πανελλήνιες εξετάσεις, θα παίρνουν κι από εκεί ένα πτυχίο με πολύ αμφίβολη προοπτική, με την ανεργία των νέων να φτάνει στο 60%.

Η μεγάλη πλειοψηφία, όμως, ωθείται στην «τεχνική» εκπαίδευση, στα ΣΕΚ, τα ΙΕΚ και τη «μαθητεία» στις επιχειρήσεις. Μέσα από εκεί θα αποφοιτούν εργαζόμενοι βίδας, κατέχουν ένα ελάχιστο κομμάτι τεχνικής γνώσης, είναι αναλώσιμοι (η τεχνολογία εξελίσσεται και γρήγορα ξεπερνιέται η ειδίκευσή τους), δεν θα έχουν σταθερή εργασία και θα αμείβονται με ψίχουλα. Δεν θέλουν έναν τεχνίτη με πλατιά μόρφωση, εργασιακά προσόντα και ανοιχτούς ορίζοντες, θέλουν έναν τεχνίτη, που δεν θα έχει δικαιώματα και θα πιστεύει ότι για όλα αυτά φταίει ο ίδιος και όχι το σύστημα.

Τι σχολείο θέλουμε

Πρέπει να είναι ενιαίο 12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλους.

Να είναι έξω από αυτό οι εταιρίες, οι εργοδότες, οι ιδιώτες και «μέσα» σε αυτό η γνώση, η δημιουργική σκέψη, το ελεύθερο πνεύμα, οι ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Να συνδυάζει τη γνώση με την πράξη, έτσι που ο κάθε μαθητής να είναι ένας τεχνίτης-επιστήμονας.

Να διαπαιδαγωγούμαστε στις αξίες της πραγματικής, λαϊκής δημοκρατίας, της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων, κόντρα στο φασισμό, και το ρατσισμό.

Ένα τέτοιο σχολείο:

Θα έχει επαρκή χρηματοδότηση, πολύ περισσότερους και καλά αμειβόμενους καθηγητές και τμήματα με 15-20 μαθητές.

Θα παρέχει γνώση με κριτικό και απελευθερωτικό χαρακτήρα, μακριά από την παπαγαλία και τη γνώση κονσέρβα.

Θα είναι κύτταρο ελευθερίας και ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, χωρίς τη θηλιά των συνεχών εξετάσεων.

Για να μπορούμε όλοι να μορφωθούμε, να εργαστούμε και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια πρέπει να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο.

Πριν αρχίσουν τα σχολεία στέλνουμε προειδοποιητική «βολή».

Κατεβαίνουμε σε διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη 10/9 στα Προπύλαια (στάση μετρό πανεπιστήμιο) στις 12.00 με βασικά αιτήματα να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων και το νομοσχέδιο για το νέο λύκειο.

Η συνέχεια θα δοθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι την νίκη!

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 10/9 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΣΤΙΣ 12.00»