



### **ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Τρίτη 9 Σεπτέμβρη, 7:30 μ.μ.**

Πολυτεχνείο (Πατησίων, κτίριο Γκίνη)

Μετά τη **συγκέντρωση της Τετάρτης** έξω από το ίδρυμα Κακογιάννη για τον τερματισμό της συνεργασίας του ιδρύματος με το εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, η διοίκηση του ιδρύματος στέκεται ανένδοτη. Προκλητικά διαμηνύει σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να διακόψουν καμία πολιτιστική συνεργασία με το Ισραήλ. Ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον.

Θέλουν, όπως οι ίδιοι λένε χαρακτηριστικά, να «ανοίξουν γέφυρες πολιτισμού» με τους σιωναζιστές του Ισραήλ, αδιαφορώντας για τα φρικιαστικά εγκλήματα της σιωνιστικής κατοχής. Αδιαφορούν ακόμη και για το γεγονός ότι η σιωνιστική πρεσβεία, το βασικό άντρο των σιωναζιστών στην Ελλάδα υποστηρίζει την εκδήλωση συνεργασίας με το ίδρυμα. «Είναι συνηθισμένο», λένε, να στηρίζουν οι πρεσβείες τις εκδηλώσεις. Ακόμη και στην υπενθύμιση ότι ο Κακογιάννης ήταν φιλοπαλαιστίνιος, ότι θα τρίζουν τα κόκαλά του με αυτά που κάνουν όσοι διαφυλάττουν το έργο του, αυτοί επιμένουν ότι «γεωστρατηγικά έχουν μεταβληθεί τα πράγματα, δεν πρέπει τα βλέπουμε μονοσήμαντα»! Σαν ντουντούκες της κυβέρνησης διαφημίζουν τη στρατηγική συνεργασίας που θέλει να μας επιβάλλει το μαύρο μέτωπο του μνημονίου με τους μακελάρηδες της Μέσης Ανατολής.

Μετά τα θεατρικά σεμινάρια που ξεκίνησαν την Τετάρτη στο ίδρυμα από καθηγητές του εβραϊκού πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, ακολουθεί ανέβασμα διασκευής έργου της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό θίασο του ίδιου πανεπιστημίου. Μετά την παγκόσμια κατακραυγή που προκάλεσε η νέα σφαγή αμάχων στη Γάζα από τα αεροπλάνα του Ισραήλ, οι σιωνιστές θέλουν να αξιοποιήσουν έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας με παγκόσμια εμβέλεια υπέρ της ειρήνης, φορώντας αυτή τη φορά το προσωπίο του ειρηνιστή, μπας και μπορέσουν να ξεγελάσουν για λίγο την κοινή γνώμη. Ο πολιτισμός είναι ένα πρόσφορο πεδίο δράσης των σιωνιστών για τον εξωραϊσμό της κατοχής και την εγκληματών της.

Όμως, όπως λένε οι Παλαιστίνιοι που αντιστέκονται χρόνια τώρα, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Η ειρήνη του Ισραήλ, είναι η ειρήνη του δήμιου σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη μπούκοτάρει τον έρωτα για να σταματήσει έναν άδικο πόλεμο. Η Λυσιστράτη της

Παλαιστίνης στέλνει με περηφάνια στο μέτωπο τα παιδιά της για να σώσει τη πατρίδα της από τον όλεθρο της κατοχής, σε έναν δίκαιο εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο. Ενίοτε σηκώνει κι αυτή τα όπλα, γίνεται αεροπειρατίνα για να θυμίσει σε μας τους ανθρώπους της Δύσης ότι υπάρχει ακόμη ο λαός της Παλαιστίνης που αντιστέκεται, δεν απεβίωσε το 67. Μπαίνει στη πρώτη γραμμή του μετώπου για να σταματήσει τους φασίστες φαλαγγίτες που προελαύνουν στην Ανατολική Βηρυτό το 76, χρηματοδοτούμενοι και εξοπλιζόμενοι από το Ισραήλ.

Επειδή θεωρούμε ότι η υπόθεση τερματισμού κάθε συνεργασίας της χώρας μας σε κάθε τομέα (οικονομικό, πολιτιστικό, στρατιωτικό) με το Ισραήλ πρέπει να γίνει υπόθεση ολόκληρου του κινήματος αλληλεγγύης, καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση στο Πολυτεχνείο (Πατησίων, κτίριο Γκίνη) τη Τρίτη στις 7:30 μμ.

**ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ**