



Μια ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια στο χώρο της ενημέρωσης και της προβολής των θέσεων του ρεύματος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην Ελλάδα, ξεκίνησε πρόσφατα από τον ιστότοπο [elaliberta](http://elaliberta).

Με στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια να εκφραστεί η έκταση και ο πλούτος της συζήτησης που διεξάγεται στην αντικαπιταλιστική αριστερά, αλλά και στην εμβάθυνση πλευρών της αντικαπιταλιστικής πολιτικής και θεωρίας, το elaliberta αναδεικνύει με την αρθογραφία του την ενότητα της εργατικής τάξης, την ανάγκη αυτό-οργάνωσης στην προοπτική της κοινωνικής χειραφέτησης, τα δικαιώματα των μεταναστών, την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, την ανάδειξη των αιτημάτων του φεμινιστικού κινήματος και του LGBTQ κινήματος.

Ζητήσαμε από την ομάδα του elaliberta ένα σύντομο κείμενο παρουσίασης.

Το δημοσιεύουμε, μαζί με τις αυτονόητες ευχές μας να είναι “καλοτάξιδο” στο διαδίκτυο.

### **Για το σάιτ elaliberta**

Η αντικαπιταλιστική αριστερά στην Ελλάδα είναι ένα πολιτικό ρεύμα που έχει τον δικό του διακριτό ρόλο την δική του ιδιαίτερη συμβολή στην εξέλιξη του εργατικού κινήματος και των κοινωνικών κινημάτων. Η ίδια η ίδρυση της ANΤΑΡΣΥΑ το 2009 μέσα από την ώθηση της νεολαιίστικης εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008, έδωσε σχήμα φωνή και πανελλαδική οργανωτική δικτύωση στο ρεύμα του αντικαπιταλισμού. Όλα αυτά μεταφράζονται αναγκαστικά σε μεγαλύτερες ανάγκες πολιτικής και θεωρητικής συζήτησης ανάλυσης και κινηματικής ενημέρωσης.

Σε αυτήν την ανάγκη έρχεται να ανταποκριθεί το e la liberta συμβάλλοντας στην προσπάθεια που ήδη κάνουν μια σειρά από άλλα σάιτ με σαφές στίγμα αντικαπιταλιστικής αριστεράς, ενισχύοντας την και αριθμητικά – ούτε ο αριθμός τους αντιστοιχεί στα πραγματικά μεγέθη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς- και πολιτικά, αφού, οπωσδήποτε δεν καλύπτονται οι ανάγκες παρουσίασης και προβολής των πολυάριθμων δράσεων των μελών της στους πολλούς τομείς και χώρους.

Παράλληλα το e la liberta θέλει να συμβάλει στην προσπάθεια να εκφραστεί η έκταση και ο πλούτος της συζήτησης που διεξάγεται μέσα στην ή γύρω από την αντικαπιταλιστική αριστερά και κυρίως θα προσπαθήσει να αναδείξει ζητήματα και μέτωπα πάλης που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της συζήτησης.

Θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και στην εμβάθυνση εκείνων των πλευρών της αντικαπιταλιστικής πολιτικής και θεωρίας, οι οποίες αν και αποτελούν τα δομικά συστατικά της, συχνά υποβαθμίζονται μπροστά στις ανάγκες της άμεσης πολιτικής παρέμβασης:

- A)** Στη συζήτηση για την ανατροπή του καπιταλισμού και τη σοσιαλιστική προοπτική.
- B)** Για την αυτο-οργάνωση της εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων, ως βασική προϋπόθεση για την χειραφέτησή τους και για την δημιουργία μιας άλλης κοινωνίας.
- Γ)** Για την ενότητα της εργατικής τάξης, των οργανώσεών της και των κινημάτων αντίστασης.
- Δ)** Για την ενότητα ντόπιων και μεταναστών εργατών, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

**Ε)** Για την ανάδειξη των αιτημάτων του φεμινιστικού κινήματος και του LGBTQ κινήματος, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, τη σύγκρουση με την ιδεολογία και τις πρακτικές του σεξισμού, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών και όλων των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

**Στ)** Για το πρόβλημα του φασιστικού φαινομένου, την ερμηνεία του και την αντιμετώπισή του.

**Ζ)** Για τον διεθνισμό ως βασική προϋπόθεση για την οργάνωση των καθημερινών αγώνων της εργατικής τάξης και αναπόσπαστο στοιχείο της προοπτικής τους (“στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός”, οι εργάτες και οι καταπιεσμένοι των άλλων χωρών είναι τα ταξικά μας αδέρφια, αλληλεγγύη στους αγώνες των άλλων λαών). Γι’ αυτό και το ...e la libertà επιχειρεί να καλύψει (έστω και με μερικό και αποσπασματικό τρόπο) την ανάγκη της πληροφόρησης για τα κινήματα που εκδηλώνονται στον υπόλοιπο κόσμο, και να συμβάλει στη συζήτηση για τον ιμπεριαλισμό στην εποχή μας.

Μέσα στις συνθήκες που δημιουργεί η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, η κλιμάκωση της καπιταλιστικής επίθεσης με το τρίτο μνημόνιο που φέρνει η κυβέρνηση Τσίπρα, και η συνέχιση της παγκόσμιας κρίσης του συστήματος που ξέσπασε το 2007, η συζήτηση πρέπει να βαθυνθεί προσφέροντας σε όλους μας πλούσια γκάμα πληροφόρησης και εργαλείων για την κατανόηση του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να τον αλλάξουμε.

Και όσο για το όνομα, είναι από τον τελευταίο στίχο του **Bandiera rossa**, «**Eviva il comunismo e la libertà**», και το επιλέξαμε για να τονίσουμε ότι κομμουνισμός και ελευθερία συνδέονται απόλυτα.

**Η ομάδα του elaliberta**

elaliberta.gr