



Με την επιστολή μου αυτή απευθύνομαι σε όλες/όλους τις/τους Μαρουσιώτισσες/Μαρουσιώτες, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, τους γείτονές μου, τους μαθητές μου, τις Δημοτικές Αρχές της πόλης, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, τα εργατικά σωματεία και τους Συλλόγους και κάθε είδους συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι, όλους τους δημοκρατικούς συμπολίτες και συντοπίτες μου, θέλοντας να υψώσω φωνή αγωνίας και αγανάκτησης για όσα συμβαίνουν και βιώνουμε στην πόλη μας, εξαιτίας της δράσης των φασιστών της Χ.Α., ιδιαίτερα από την ημέρα που εγκαταστάθηκαν τα γραφεία της φασιστικής - εγκληματικής αυτής οργάνωσης στο Μαρούσι (Λ. Κηφισιάς & Μαραθωνοδρόμου), μόλις 50 μέτρα από το σπίτι μου.

Του **Δημήτρη Πολυχρονιάδη***

Στις 11 Ιουλίου 2014, αιφνιδιαστικά και κάτω από πέπλο σιωπής, φοβούμενοι τις λαϊκές - αντιφασιστικές αντιδράσεις, οι φασίστες της Χ.Α. μετέφεραν τα γραφεία τους από το Ηράκλειο Αττικής στο Μαρούσι.

Από την πρώτη ημέρα της εγκατάστασης των γραφείων της Χ.Α. στην πόλη μας ουσιαστικά το κέντρο της πόλης και όλη η γειτονιά που βρίσκεται κάτω από το Δημαρχείο Αμαρουσίου και περικλείεται από τις οδούς Δ. Γούναρη - Διονύσου - Αγ. Κωνσταντίνου - Λεωφόρο Κηφισιάς τελεί υπό αστυνομική «κατοχή» και επιτήρηση για να προστατευθεί - διευκολυνθεί η λειτουργία των γραφείων της Χ.Α. Το περίεργο είναι ότι η συνεχής παρουσία της αστυνομίας όχι μόνο δεν έχει φέρει την «ησυχία» στην πόλη και στη γειτονιά, αλλά αντίθετα έχει αποθρασύνει τους φασίστες - μέλη της Χ.Α. και έχει απογειώσει τη δράση τους.

Όταν λειτουργούν τα γραφεία της Χ.Α. και γίνονται εκδηλώσεις στον χώρο τους η οδός Μαραθωνοδρόμου αποκλείεται για τα οχήματα, ενώ ακόμα και οι διαβάτες - περίοικοι ελέγχονται από την αστυνομία ακόμα και για να πάμε στα σπίτια μας.

Αποκορύφωμα της δράσης της φασιστικής συμμορίας της Χ.Α. ήταν η επίθεση σε Μαρουσιώτη συμπολίτη μας, από μέλη της Χ.Α., (23 - 7 - 2014) που μοίραζε αντιφασιστικό υλικό κοντά στα γραφεία της οργάνωσης, καθώς και η εκδήλωση της 30 - 7 - 2014 στα ομώνυμα γραφεία, όπου αναστατώθηκε όλη η πόλη του Αμαρουσίου, αφού αποκλείστηκε ακόμα και η Λεωφόρος Κηφισιάς (στο ύψος των γραφείων της Χ.Α.) δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην πόλη, αλλά και η πρόσφατη (1 - 8 - 2014), σχεδόν δολοφονική, επίθεση μελών της Χ. Α., που ήρθαν με μοτοπορεία από το Ηράκλειο στο Μαρούσι, στους νεαρούς Μαρουσιώτες της κατάληψης της επαύλεως ΚΟΥΒΕΛΟΥ.

Αλήθεια το περιπολικό και οι δυνάμεις της αστυνομίας που ακολουθούσαν τη μοτοπορεία των φασιστών το απόγευμα της Παρασκευής 1 - 8 - 2014 και είδαν ότι οι φασίστες (μέλη της Χ.Α.) επιτίθενται με μπουκάλια, πέτρες και καθρόνια στα νεαρά παιδιά της κατάληψης της επαύλεως ΚΟΥΒΕΛΟΥ γιατί δεν επενέβησαν άμεσα;

Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα από την επίθεση των φασιστών της Χ.Α. (περίοικο ή μέλος της κατάληψης ΚΟΥΒΕΛΟΥ) και χάρη στην αλληλεγγύη των περίοικων προς τους καταληψίες και την άμεση αντίδραση του αντιφασιστικού κινήματος αποχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει την έπαυλη ΚΟΥΒΕΛΟΥ, με στόχο να εισβάλουν και να τερματίσουν την κατάληψη του χώρου, συλλαμβάνοντας (προσαγωγές) αθώους διαβάτες για «εξακρίβωση στοιχείων» (οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι ύστερα από τις διαμαρτυρίες μας), ενώ άφησαν ανενόχλητους του φασίστες της Χ.Α. να συνεχίσουν τη μοτοπορεία τους και να φτάσουν ως την άλλη άκρη της Αττικής (Αρτέμιδα), χωρίς να συλλάβουν κανέναν από τα μέλη της Χ.Α. που είχαν προβεί στην επίθεση στην έπαυλη ΚΟΥΒΕΛΟΥ.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΕΓΕΙΡΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Χ.Α. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ; ΠΡΕΠΕΙ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΙ ΑΛΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Χ.Α. ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (Π. ΦΥΣΣΑΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ;

Ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια συντονισμένη και προσχεδιασμένη επιχείρηση κυβέρνησης - αστυνομικών αρχών - Δημοτικών Αρχών με βραχίονα τη «Χρυσή Αυγή», που στόχο έχει να ενσπείρει τον φόβο και να τρομοκρατήσει όλους όσους αντιστέκονται στη βάρβαρη - ανάλγητη - αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας υπό την επίνευση της τρόικα (Ε.Ε. - ΔΝΤ - ΕΚΤ) των δανειστών, σκοπεύοντας στην περιστολή δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζόμενων για να σωθεί ο ελληνικός & διεθνής καπιταλισμός και να μη χάσει τα προνόμια της η άρχουσα τάξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη στιγμή που θέσαμε το θέμα της απομάκρυνσης των γραφείων της Χ.Α. από την πόλη, στο Δ.Σ. Αμαρουσίου (συνεδρίαση της 15 - 7 - 2014) εισπράξαμε από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου φραστικές επιθέσεις και ανάπτυξη θεωριών περί των δύο άκρων, εξισώνοντας τη δράση των φασιστών της Χ.Α. με τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και της αυτονομίας, ουσιαστικά παρέχοντας αποκάλυπτα στήριξη στη δράση και παρουσία της Χ.Α. στην πόλη του Αμαρουσίου, ίσως για να ξεπληρώσει επιταγές προς τη Χ.Α., η οποία δεν κατέβασε υποψήφιο Δήμαρχο στην πόλη του Αμαρουσίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη «θριαμβευτική» εκλογή του κου **Πατούλη**.

Η σύσταση και λειτουργία του αντιφασιστικού συντονισμού (συλλογικότητων, φορέων, εργατικών σωματείων, δημοτικών κινήσεων, πολιτών κ.λπ.), αλλά και η μαζικότερη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε από αυτό και άλλους φορείς στις 24 - 7 - 2014 έδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι η πόλη του Αμαρουσίου και οι Μαρουσιώτες/-σες δε θα ανεχθούμε τη λειτουργία των γραφείων της Χ.Α. και τη δράση των φασιστών στην πόλη μας.

Το θέμα της αντίδρασης και κινητοποίησης όλων μας ενάντια στη δράση των φασιστών της Χ.Α. δεν επιδέχεται κομματικών - παραταξιακών σκοπιμοτήτων και εκμετάλλευσης και επειδή σε αυτή την πόλη γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ζούμε εμείς και τα παιδιά μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε υπό

καθεστώς δημοκρατίας - ανεκτικότητας απέναντι στο διαφορετικό - ισονομίας και ισοπολιτείας - ελευθερίας και δικαιοσύνης, χωρίς την παρουσία σιδηρόφρακτων αστυνομικών δυνάμεων και επειδή απέναντι και ενάντια σε όλα τα παραπάνω κατοχυρωμένα δημοκρατικά δικαιώματα μας δρουν οι φασίστες - μέλη της Χ.Α. καλούμε όλους/όλες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να απομονώσουν τους φασίστες της Χ.Α., περιθωριοποιώντας τη δράση τους και παλεύοντας με ενότητα για το κλείσιμο και την απομάκρυνση των γραφείων της Χ.Α. από το Μαρούσι.

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ - ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Συγκεκριμένα απευθυνόμαστε:

Στη Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου και στον Δήμαρχο κο Πατούλη, ώστε να πάψει να ανέχεται και να καλύπτει τη δράση των φασιστών της Χ.Α. και να πάρει ανοιχτά θέση, ώστε να απομακρυνθούν τα γραφεία της Χ.Α. από την πόλη μας και ακόμα να σταματήσει να επιτίθεται (πολιτικά) στους νεαρούς καταληψίες της επαύλεως ΚΟΥΒΕΛΟΥ (τους οποίους στηρίζει και αγκαλιάζει η γειτονιά και η πόλη του Αμαρουσίου -αλλά και όλοι εμείς ως πολιτικός χώρος- αφού με τη στάση και το παράδειγμά τους δείχνουν έναν άλλο δρόμο και στάση ζωής - σίγουρα διαφορετικό από αυτόν που επιλέγει και υπερασπίζεται η Δημοτική Αρχή), χωρίς να ενοχλούν κανέναν, καθώς και (να σταματήσει να επιτίθεται ο κος Δήμαρχος) στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, χρησιμοποιώντας τη θεωρία των δύο άκρων, διότι με τη στάση του αυτή ρίχνει νερό στο μύλο των φασιστών, τον καθιστούμε απόλυτα υπεύθυνο για την εκτράχυνση και την απογείωση της δράσης των φασιστών στην πόλη μας, με ότι αυτό συνεπάγεται και ότι επιφέρει σε βάρος των πολιτών - κατοίκων του Αμαρουσίου (τρομοκρατία - επιθέσεις σε πολίτες από τους φασίστες),

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και στην πλειοψηφία των Δημοτικών Παρατάξεων που δεν έχουν αρθρώσει λέξη ενάντια στους φασίστες της Χ.Α. και δεν έχουν πάρει θέση για το ζήτημα του κλεισίματος των γραφείων της Χ.Α. στο Μαρούσι.

Στα εργατικά σωματεία και τους συλλογικούς φορείς της πόλης που δεν έχουν πάρει θέση για το ζήτημα και δε συμμετέχουν στον αντιφασιστικό συντονισμό (φορέων, συλλόγων, σωματείων, συλλογικοτήτων, πολιτών), ώστε να πάρουν θέση και να συμμετάσχουν σε αυτόν.

Στους μαθητές μου (πρώην και νυν, αφού από το 2001 διδάσκω σε Δημοτικά Σχολεία της Πόλης του Αμαρουσίου) και σε όλους τους νέους της πόλης του Αμαρουσίου, τους οποίους καλώ να κλείσουν τα αυτιά τους στην προπαγάνδα - το φασιστικό δηλητήριο της Χ.Α. που αποτελεί το μακρύ χέρι της εξουσίας και δρα στην υπηρεσία των μεγάλων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων της άρχουσας τάξης, ενάντια στα συμφέροντα των εργαζόμενων και να θυμηθούν όσα μάθανε στο σχολείο τους, δηλ. ότι αυτός ο λαός πολέμησε τον φασισμό και τον ναζισμό με ένα μεγαλειώδες λαϊκό κίνημα αντίστασης (ΕΑΜ - ΕΛΑΣ), χύνοντας ποταμούς αίματος στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ότι όλοι εμείς είμαστε παιδιά και εγγόνια αυτών των ανθρώπων που βίωσαν την προσφυγιά, πολέμησαν τον φασισμό και έζησαν ως μετανάστες σε ξένες χώρες και δε μας ταιριάζει με τέτοια ιστορία να ανεχόμαστε τους φασίστες και τη δράση τους,

Στον ιδιοκτήτη των γραφείων της Χ.Α. στο Μαρούσι και μέλος της οικογένειας **Γονατά** (των γειτόνων και φίλων μου), ώστε να αναλογιστεί τον εξευτελισμό που δέχεται το όνομα και η ιστορία της οικογένειάς του, εξαιτίας «των τριάκοντα αργυρίων» του ενοικίου, για την οποία (οικογένεια) μόνο καλά λόγια είχαμε και έχουμε να πούμε όλοι μας στην πόλη του Αμαρουσίου, και να εκβάλει από το ακίνητό του τους φασίστες της Χ.Α.

Στη γενιά μου, σε όλους τους φίλους και συμμαθητές μου, τους συγγενείς μου, αλλά και όλους όσους είναι κοντά στην ηλικία μου που ζούμε στην πόλη του Αμαρουσίου και μεγαλώνουμε παιδιά, να αναλογιστούμε

ότι η ευθύνη μας είναι βαριά απέναντι στα παιδιά μας, γιατί οι δικοί μας γονείς μας μεγάλωσαν στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, με ασφάλεια, ανοχή και στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Εμείς αλήθεια σε ποια κοινωνία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τι θα τους παραδώσουμε, ανεχόμενοι τη δράση και την τρομοκρατία των φασιστών της Χ.Α.; Φανταστείτε αλήθεια τι θα συνέβαινε αν την Παρασκευή το απόγευμα της 1 - 8 - 2014, κατά τη διάρκεια της επίθεσης των φασιστών στην κατάληψη της έπαυλης ΚΟΥΒΕΛΟΥ, τυχαία περνούσε από την οδό Διονύσου η παρέα του δεκαπεντάχρονου γιου μου ή κάθε παρέα νεαρών παιδιών της πόλης μας, για να πάει στην πλατεία του ΗΣΑΠ και γινόταν κανένα κακό;

Τέλος, επειδή ύστερα από κάθε δράση των φασιστών της Χ.Α., εξαιτίας της γειννίασης της κατοικίας μου με τα γραφεία της ομώνυμης οργάνωσης, ίσως και στοχευμένα, η είσοδος του σπιτιού μου και η αυλή μου γεμίζει από φασιστικά φυλλάδια τους πληροφορώ, για να ξέρουν, ότι: «σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει...», δεν τους φοβόμαστε, δε μας τρομοκρατούν, ας κρύβονται πίσω από τους προστάτες τους αστυνομικούς, αλλά να ξέρουν ότι στο Μαρούσι δεν πρόκειται να σταθούν, διότι δε θα ησυχάσουμε αν δεν κλείσουν τα γραφεία τους στο Μαρούσι και δεν εξαφανιστούν από τη χώρα!

Κλείνοντας παραθέτω τις καταστατικές διατάξεις (σύνταγμα) της Ελεύθερης Ελλάδας, αναφορικά με τον φασισμό, όπως δημοσιεύθηκαν από τα δημοσιογραφικά όργανα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (1947) για να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλαιότεροι:

« Άρθρο 5ο: Στην Ελεύθερη Δημοκρατική Ελλάδα θεωρείται σαν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τιμωρείται σαν τέτοιο κάθε ενέργεια που αποβλέπει στο να διωχτούν πρόσωπα ή ομάδες προσώπων για τη θρησκεία, την εθνικότητά τους ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Διώκεται σαν έγκλημα κάθε φασιστική θεωρία, όργανο και πράξη».

ΛΑΕ ΘΥΜΗΣΟΥ - ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΠΑΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΩΣΕ Ο ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ

** Δάσκαλος 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου - Μέλος του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αμαρουσίου, δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου (επικεφαλής της Αριστερής Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ), μέλος του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (εκπρόσωπος των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε.), συντονιστής της Κίνησης Ενωμένοι Εναντίον στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), μέλος της Αντικαπιταλιστικής Αριστερής Συνεργασίας για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ), υποψήφιος Διδάκτωρ Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.*

Πηγή: enypografa.gr