



Μώραλης, Μαρινάκης, Αρβανιτόπουλος, Π.
Κόκκαλης: “Τα ...παιδιά του Πειραιά”!

Γράφει ο **Μάκης Γεωργιάδης**

Τελικά ο Πειραιάς αποδεικνύεται το λιμάνι των... «στεναγμών» για τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι θυμούνται άραγε τις φιέστες και τα πανηγύρια του Σαμαρά όταν έστησε ολόκληρη επικοινωνιακή εξόρμηση προκειμένου να δώσει το επίσημο «χρίσμα» στο νυν δήμαρχο Βασίλη Μιχαλολιάκο; Μέχρι την περασμένη Τρίτη η Λεωφ. Συγγρού θεωρούσε σχεδόν βέβαιη τη νίκη της στον Πειραιά η οποία πιθανότατα θα διασκέδαζε τις εντυπώσεις από την ήττα ή τον εξοβελισμό της σε όλους τους μεγάλους δήμους της χώρας. Τα χαμόγελα όμως πάγωσαν μόλις ανακοινώθηκε η κάθοδος ως υποψηφίου δημάρχου στην πόλη του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού Γ. Μώραλη.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα με την παρουσία του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου καθώς και πλήθους παραγόντων, στελεχών και πρώην δημάρχων της πόλης οι οποίοι είχαν ή εξακολουθούν να έχουν σχέσεις με το κυβερνών κόμμα, στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του συνδυασμού. Ανάμεσά τους οι Ανδ. Ανδριανόπουλος, Χρ. Αγραπίδης, Π. Μαντούβαλος κ.α. Δίπλα δίπλα με τη «ντρίμ τιμ» της διαπλοκής όπου ξεχώριζαν εκτός από το Σ. Κόκκαλη ο νυν πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΣΦΠ Β. Μαρινάκης και ο Π. Κόκκαλης οι οποίοι αμφότεροι είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με το συνδυασμό **«Ο Πειραιάς νικητής»**.

Στη ΝΔ μετά την εμφάνιση Αρβανιτόπουλου επικρατεί παγωμάρα και... φαγωμάρα και όλοι οι απ' έξω γελάνε με τον τραγέλαφο. Ημι - επίσημοι δικτυακοί τόποι που αναφέρονται στη ΝΔ και στο Σαμαρά κάνουν ήδη λόγο για «Πέμπτη φάλαγγα» εντός της ΝΔ και στα παρασκήνια ακούγονται βαριές εκφράσεις καθώς δεν είναι μοναδική περίπτωση ο Πειραιάς όπου οι «γαλάζιοι» διχάζονται καθώς συμβαίνει στις περισσότερες περιφέρειες και μεγάλους δήμους. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει την ευκαιρία και έχει πάρει στο... «ψιλό» τη Συγγρού ρωτώντας ρητορικά και περιπαικτικά «πόσες συνιστώσες έχει η ΝΔ» και άλλα παρόμοια βγαλμένα από τη φαρέτρα των κατηγοριών της ΝΔ σε παλιότερες περιπτώσεις όπου εγκαλούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από το εύθυμο του πράγματος αποδεικνύεται πως πλέον ο Σαμαράς έχει χάσει κάθε έλεγχο μέσα στο κόμμα, όταν βρίσκεται ένας «σκληρός κομματικός» αν και πρώην «καραμανλικός» υπουργός σαν τον Κ. Αρβανιτόπουλο, που κάνει του κεφαλιού του.

Από την άλλη κυκλοφορούν σενάρια τα οποία θέλουν τον υπουργό να βρήκε την ευκαιρία να πάρει τη «ρεβάνς» για την εσωκομματική του ήττα στη διαμάχη με το Β. Μιχαλολιάκο καθώς είχε βλέψεις να διεκδικήσει ο ίδιος το δήμο καθώς εκλέγεται στην Α΄ Πειραιά. Πέραν όμως των σεναρίων και των φημών ο υπουργός Παιδείας απέδειξε το μόνιμο και ισχυρό του φλερτ με ποικιλώνυμα επιχειρηματικά συμφέροντα. Άλλωστε μόνο τυχαία δεν ήταν η παρουσία του σε εκδήλωση ιδιωτικού ΙΕΚ το οποίο διαθέτει «όνομα» σε τεχνικές ειδικότητες τις οποίες μόλις ο ίδιος είχε καταργήσει από τα ΕΠΑΛ πετώντας στο

δρόμο χιλιάδες καθηγητές και στέλνοντας όσους μαθητές είχαν τη δυνατότητα στην αγκαλιά των σχολαρχών! Αυτή κι αν είναι «φωτισμένη Δεξιά», καθώς ας μην ξεχνάμε ότι ο Κ. Αρβανιτόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Ιδρύματος Κ. Καραμανλής.

Πάντως αυτό που είναι ακόμη πιο εμφανές είναι ότι το παρόν πολιτικό σύστημα και οι κυρίαρχοι πυλώνες του όπως ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πνέουν τα λοίσθια. Οπότε έχουμε πολλά ακόμη να δούμε και η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και ο νέος «μπερλουσκονισμός» είναι σίγουρο ότι θα ψωνίσουν από την «κομματική σαβούρα» που έχει απομείνει και αποσκοπεί να σώσει τα προνόμιά της στις νέες συνθήκες. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο αυτό πάντως κινδυνεύουν να βουλιάξουν όλοι και ειδικά οι υποψήφιοι της ΝΔ, στα βουρκόνερα του λιμανιού. Γεγονός που μάλλον δε θα λυπήσει κανέναν...