



Μάκης Γεωργιάδης

Με πρόταση δέκα σημείων για το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα προσήλθε στο Προεδρικό Μέγαρο ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης. Το ζήτημα αναγορεύθηκε εκατέρωθεν σε «εθνικό» και είναι χαρακτηριστικό πως ολόκληρη η βεντάλια του μεταρρυθμιστικού, αλλά στην πραγματικότητα ακραίου κέντρου και της νεοφιλελεύθερης δεξιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο, όχι απλώς να πλήξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ενεργοποιήσουν τα πιο αντιδραστικά ανακλαστικά των πολιτών οι οποίοι ασφαλώς τσακίζονται από την πρωτοφανή μνημονιακή λιτότητα και επιπλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή, εδώ και περίπου έναν αιώνα, ανθρωπιστική - προσφυγική κρίση. Στην ουσία του ζητήματος, όλοι ασφαλώς γνωρίζουν πως οι θέσεις του Ποταμιού για το μεταναστευτικό μόνο «μεταρρυθμιστικές» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, αλλά συγκλίνουν με τις πιο ακραίες ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις και επιπλέον, δεν κάνουν καμία κριτική ούτε στην ΕΕ ούτε στις αιτίες που γεννούν τα μεταναστευτικά ρεύματα και τις προσφυγικές ροές.

Η ουσία είναι πως ο Στ. Θεοδωράκης και όλα τα εξαπτέρυγα του ακραίου κέντρου έχουν οσμιστεί το αίμα το οποίο στάζουν οι δολοφονικές πολιτικές της ΕΕ και φέρνουν εξ αντικειμένου σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία είναι πρακτικά αδύνατο να διαχειριστεί μόνη της βραδυφλεγείς βόμβες όπως το Ασφαλιστικό, τα νέα μέτρα λιτότητας και το προσφυγικό. Η λύση που προκρίνει και επανειλημμένα διατύπωσε μέσα στην εβδομάδα ο επικεφαλής του Ποταμιού, είναι κυβέρνηση επαϊόντων και τεχνοκρατών σε ένα πεδίο συναίνεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων σε πέντε βασικά ζητήματα με «εθνικό» περιεχόμενο, ώστε να δρομολογηθούν λύσεις.

Παρόλα αυτά η θέση του ίδιου του Στ. Θεοδωράκη εντός του κόμματός του είναι δεινή, όπως και η προοπτική του Ποταμιού το οποίο βρίσκεται σε βαθιά κρίση και έτοιμο να διαμελιστεί με ένα μεγάλο τμήμα να αλληθωρίζει προς την καθαρή νεοφιλελεύθερη εκδοχή της Δεξιάς υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη και ένα άλλο κομμάτι φλερτάρει με την ιδέα ενός μεγάλου συμμαχικού σχήματος της, εξίσου νεοφιλελεύθερης, σοσιαλδημοκρατίας.

Είναι τόσο χαρακτηριστική η ένδεια επιχειρημάτων πάντως του Ποταμιού, ώστε στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για το ασφαλιστικό, ο Στ. Θεοδωράκης εμφανίστηκε ως προάγγελος του μέλλοντος και της ριζικής μεταρρύθμισης πλέκοντας το εγκώμιο και εκθειάζοντας τον.... Τάσο Γιαννίτση!

Ήταν δε τόσο αλγεινή η εντύπωση που προκάλεσε η ομιλία του, καθώς η μοναδική πρότασή του, εκτός της υιοθέτησης της σημαντικής εκσυγχρονιστικής αντίληψης, ήταν η λειτουργία του τρίτου - ιδιωτικού πυλώνα της ασφάλισης ενώ επιπλέον τόνισε πως και αυτός, τι πρωτότυπο, θα μιλάει με τη γλώσσα της ελικρίνειας.

Μικρή λεπτομέρεια: τα ίδια ακριβώς με άλλα λόγια, είχε απευθύνει στην εθνική αντιπροσωπεία ο Κυρ. Μητσοτάκης!

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή να αντέγραψε ο Σταύρος τον Κυριάκο ή ένα κοινό κέντρο εκπόνησε τις ομιλίες! Στοιχήματα πάντως γίνονται δεκτά!!!

Δημοσιεύθηκε στο ΠΡΙΝ, 31.1.2016