

Στις 8 Οκτωβρίου ψηφίζουμε-στηρίζουμε
μαχητικά



Στον Δήμο της Αθήνας **Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα** – Υποψήφιος δήμαρχος **Κώστας Παπαδάκης**

Στην Περιφέρεια Αττικής **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική** – Υποψήφιος περιφερειάρχης **Κώστας Τουλαγαρίδης**

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα

Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, οι δρόμοι, οι στάσεις και οι εισοδοί των πολυκατοικιών έχουν γεμίσει με ιλουστρασιόν προεκλογικά φυλλάδια και αφίσες. Χαμογελαστά πρόσωπα υποψήφιων δημάρχων και συμβούλων υπόσχονται ότι θα κάνουν την πόλη καλύτερη, ιδιαίτερα αν ψηφίσουμε τον υποψήφιο του κάθε φυλλαδιού. Ποιος/α τους πιστεύει; Τι σχέση έχουν οι ζωές μας, οι ανάγκες μας και η πραγματικότητα στην πόλη με όσα έχουν ήδη κάνει και όσα λένε προεκλογικά πως θα κάνουν π.χ. η παράταξη Μπακογιάννη-ΝΔ, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ (Ανοιχτή Πόλη – Κ. Ζαχαριάδης) και του ΠΑΣΟΚ (Αθήνα Τώρα – Χ. Δούκας) ή κάποιο από τα σχήματα της ακροδεξιάς και του φασισμού;

Ψηφίζουμε με κριτήριο τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη τους

Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο εκλεκτός της Κ. Μπακογιάννης (αλλά και οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ) θέλουν να πάμε στην κάλπη ξεχνώντας την ακρίβεια, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, την ανεργία, το έγκλημα στα Τέμπη, την εργασία-λάστιχο, τη φοροληλασία, την εξαθλίωση υγείας και παιδείας και τόσα άλλα που μαυρίζουν τη ζωή μας. Να αποδεχτούμε ότι είναι μονόδρομος η πολιτική τους, η φυλακή της ΕΕ, το να μπαίνουν τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους.

Θέλουν να αποδεχτούμε τις δήθεν «αναπλάσεις» και τους «Μεγάλους Περιπάτους», που στερούν την πόλη από πράσινο, τσιμεντώνουν, οδηγούν τα ενοίκια στα ύψη και μετατρέπουν μεγάλο τμήμα της πόλης σε ντεκόρ για τους τουρίστες, σύμφωνα με τα σχέδια των μεγαλοξενοδόχων, των μεγαλοεργολάβων και του real estate.

Θέλουν να ξεχάσουμε ότι το 66% των τακτικών εσόδων του δήμου προέρχεται από τους πολίτες, αλλά σε αυτούς, για τις κοινωνικές ανάγκες, την οδοποιία, το πράσινο και την αποχέτευση επιστρέφει μόνο 11,5%. Ότι οι κάτοικοι σε πολλές γειτονιές ζουν με τον φόβο ότι στην επόμενη νεροποντή εκεί μπορεί να γίνει της... Θεσσαλίας ή ότι οι σοβάδες στο σχολείο των παιδιών τους μπορεί να πέσουν. Θέλουν να ξεχάσουμε ότι, εν έτει 2023, κοντέινερ χρησιμοποιούνται ως σχολικές τάξεις, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι ελάχιστα και επί πληρωμή, οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου είναι εξαθλιωμένες.

Κυρίως θέλουν να μη συζητηθεί ότι όλα αυτά δεν είναι «μοιραία και πρωτοφανή». Αντιθέτως είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει ως υπέρτατο θεό τα κέρδη των εταιρειών, το πλαίσιο της ΕΕ και τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Μιας πολιτικής που, ακριβώς επειδή βρίσκεται απέναντι στις ανάγκες των πολλών, για να επιβληθεί έχει ανάγκη την αστυνομοκρατία, τη συμμαχία μπουλντόζας και ΜΑΤ.

Φτάνει πια! Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τέλος στην πολιτική που λεηλατεί τις ζωές και την πόλη μας και να μαυρίσουμε τους εκπροσώπους των αστικών κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) που την προωθούν. Να

υψώσουμε ένα ισχυρό φράγμα αγώνα και αλληλεγγύης απέναντι στους κάθε λογής ακροδεξιούς και φασίστες, που θέλουν να μας πείσουν ότι τα προβλήματα θα λυθούν με εμφύλιο ανάμεσα στους φτωχούς, με κανιβαλισμό και βία απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Με τις ανάγκες και τους αγώνες μας, στον δρόμο της ρήξης και της ανατροπής

Η ζωή που μας αξίζει, οι λύσεις στα προβλήματά μας, η πόλη που έχουμε ανάγκη απαιτούν σύγκρουση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν η πολιτική κυβέρνηση ΝΔ και δήμου, ΕΕ και κεφαλαίου, ανατροπή της πολιτικής που έχει στο τιμόνι το κέρδος. Αντίθετα, καμιά ουσιαστική βελτίωση, κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν μπορούν να φέρουν οι πολιτικές και οι δυνάμεις που αυταπατώνται πως μπορεί τα προβλήματα να λυθούν με διαχειριστικές λογικές, ότι δήθεν υπάρχουν win-win, αμοιβαία επωφελείς λύσεις μεταξύ επιχειρηματικών και λαϊκών συμφερόντων, λύσεις «χωρίς ρήξη» με το πλαίσιο της ΕΕ.

Η **Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα**, με τη συμμετοχή τις στις εκλογές, φέρνει αυτό ακριβώς το μήνυμα. Την αποτελούν και την πλασιώνουν αγωνιστές που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες στις γειτονιές ενάντια στη δημαρχία Μπακογιάννη και την κυβερνητική πολιτική, που ζουν στην πίσω αυλή της πόλης, μαζί με τους κατοίκους της και που θα είναι μαχητικά παρόντες/ούσες αύριο στους συλλογικούς αγώνες στις γειτονιές, στα σχολεία, παντού.

Η δύναμή της είναι το ανατρεπτικό-αντιδιαχειριστικό πολιτικό της πλαίσιο και η συλλογική-δημοκρατική της λειτουργία. Είναι το «μαζί» με τους κατοίκους που αγωνίζονται και όχι η ανάθεση, η προσωποκεντρική λογική και οι ηγέτες βιτρίνας, που δήθεν θα είναι «μαζί μας» και θα λύσουν τα προβλήματα για εμάς αλλά χωρίς εμάς. Η δύναμή της, η δύναμη των κατοίκων, βρίσκεται στη συλλογικότητα.

Η **Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα** δεν αρκείται σε απλές καταγγελίες της πολιτικής δήμου, κυβέρνησης, κεφαλαίου και ΕΕ, όπως κάνει η Λαϊκή Συσπείρωση (Ν. Σοφιανός), που εξαντλείται σε συμβολικές κινητοποιήσεις χαμηλής πτήσης των δικών της και μόνο δυνάμεων χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, αυτό την οδήγησε σε διαχειριστικές πρακτικές (π.χ. αποδοχή των κοντέινερ στα νηπιαγωγεία) και σε άρνηση της κοινής δράσης. Ο δικός μας δρόμος στηρίζεται στην ενότητα των κατοίκων στη δράση και επιδιώκει μια μάχιμη συμπόρευση που θα βάζει φραγμό και θα σπάει την κυρίαρχη πολιτική, θα έχει νίκες και κατακτήσεις από σήμερα.

Ο δρόμος της **Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα** δεν συναντιέται με εκείνον του ΜΕΡΑ25. Η πολιτική φυσιογνωμία, η συλλογικότητα, η δημοκρατική λειτουργία, η παρουσία και η γείωση στους αγώνες στις γειτονιές, η λογική της ρήξης και της ανατροπής με την πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και της ΕΕ, που χαρακτηρίζουν την Ανατρεπτική Συμμαχία, είναι άγνωστες λέξεις για την ηγεσία και την προσωποκεντρική δομή του ΜΕΡΑ25. Γι' αυτό και η «στήριξη» που της παρέχει, που σε άλλες περιπτώσεις δίνεται σε υποψηφίους/ες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ, μαζί με «υποδείξεις» για το πώς να λειτουργεί η Ανατρεπτική Συμμαχία, δεν είναι πολιτικά ανιδιοτελής. Σχετίζεται με την επιδίωξή του να αντλήσει μικροκομματικά οφέλη και να παρέμβει στο μετεκλογικό τοπίο, ενισχύοντας μια αριστερά του εφικτού και της διαχείρισης με προκάλυμμα ριζοσπαστισμού και αντικαπιταλισμού.

Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας

Ως **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα**, καλούμε τους/ς εργαζόμενοι/ες, νέοι/ες και κατοίκους της Αθήνας να στηρίξουν την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα και να έρθουν μαζί μας για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Να γυρίσουν την πλάτη σε όσους υποστηρίζουν πως «δεν γίνεται τίποτα» και να βαδίσουμε μαζί στον δρόμο της ρήξης και της ανατροπής, τον μόνο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας προς το καλύτερο.

Τους καλούμε να δώσουμε μαχητικό ενωτικό παρών στις συλλογικότητες, στις επιτροπές αγώνα και τις πρωτοβουλίες σε κάθε γειτονιά για περισσότερο πράσινο, καλύτερα και δημόσια σχολεία, ποιοτικό πολιτισμό και περιβάλλον, φτηνή και αξιοπρεπή κατοικία, υψηλού επιπέδου και χαμηλού κόστους δημόσια αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες, αλληλεγγύη στους/ις πρόσφυγ(ισσ)ες και τους μετανάστ(ρι)ες.

Να καταδικάσουμε τους εκπροσώπους του φασισμού, να μαυρίσουμε τις παρατάξεις που στηρίζουν την αντεργατική επίθεση και την υποταγή στα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα.

Να απορρίψουμε τα εκβιαστικά διλήμματα και να καταστήσουμε άχρηστο τον αντιδημοκρατικό φραγμό του 3%.

Στον 1ο και 2ο γύρο, αλλά κυρίως στον 3ο γύρο των μαχητικών αγώνων ανατροπής μετά τις εκλογές, δίνουμε μαζικό παρόν και ελπίδα με την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα.

Με τις ανάγκες μας μπροστά, για τη ρήξη και την ανατροπή!

Για τη ζωή που μας αξίζει, σε μια πόλη που θα μας ανήκει.