

Από τον σΑτΥρΟπΡόΚο



- **Ποιος το περίμενε;** Ο Σταύρος Δήμας που χαστουκίστηκε κάποτε από την αείμνηστη Μαρίκα Μητσοτάκη, προτείνεται από τον Σαμαρά, που τέθηκε στο παρελθόν εκτός ΝΔ από τον εθνικό μας «γουρλή» πάει για Πρόεδρος.
- **Πρόκειται σίγουρα για εκδίκηση** του Σαμαρά απέναντι στο Μητσοτακείο. Απορώ με τι καρδιά θα τον ψηφίσουν ο Κυριάκος και η Θεοδώρα;
- **Πάντως οι κακές γλώσσες λένε** ότι για την Τρίτη κρίσιμη ψηφοφορία ο Σαμαράς θα προτείνει πρόσωπο-έκπληξη που θα δώσει άλλοθι σε πολλούς βουλευτές άλλων κομμάτων ώστε να δώσουν την πολυπόθητη ψήφο.
- **Αν ισχύει κάτι τέτοιο** θα μιλάμε για υποψήφιο Πρόεδρο που είναι και χαστουκισμένος και «λαγός». Πάντως, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι αντιπροσωπεύει την ενότητα όλων των κεφαλαιούχων.
- **Πονηρός ο Σαμαράς. Θέλει να** μετατρέψει την ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία σε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία χρησιμοποιώντας τους 180 ψήφους για την εκλογή του Προέδρου και να συνεχίσει τη «σφαγή»!
- **Τυπικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας** πρέπει να εκφράζει πρώτα όλους τους Έλληνες. Για πρώτη φορά ένας υποψήφιος Πρόεδρος εκφράζει όλους τους Ευρωπαίους, του Αμερικάνους, τους Κινέζους κλπ.
- **Ο πρώτος υπουργός μνημονιακών οικονομικών** κύριος Παπακωνσταντίνου πάει Ειδικό Δικαστήριο, λέει, για τη Λίστα Λαγκάρντ, λέει. Γιατί; Επειδή δεν πρόλαβε να σβήσει κι άλλα ονόματα από τη λίστα;
- **Δηλαδή, αν γίνουν** εκλογές και κάνει κυβέρνηση ο ΣυΡΙΖΑ, θα σχίσει τα μνημόνια, θα διαγράψει το χρέος και θα βγει από το ευρώ και την ΕΕ; Μια παράκληση: Να είναι μεσημέρι για να έχουν προλάβει κάποιοι να ξυπνήσουν.
- **Ένας άλλος Σταύρος,** ο Θεοδωράκης ο ποταμάκης, θα ήθελε να κυβερνήσει κάποτε η Εθνική Ελλάδα και να πάψουν να βγαίνουν βουλευτές οι αγαπημένοι των τηλεοράσεων.
- **Τώρα, σαν το σχόλιο θα μπορούσε** να κάνει κάποιος για τα παραπάνω που να μην φαντάζει ασήμαντο μπροστά στη συγκλονιστική δήλωση του Σταύρου του ποταμάκη; Κάτι είπε ο Αϊνστάϊν περί βλακείας και σύμπαντος!
- **Ο Χαϊκάλης της ANEL** συνεχίζει το σήριαλ 50-50 και στην Βουλή, με αφορμή την εκλογή του Προέδρου. Παύλο το καταλάβαμε. Μπορεί και να ψηφίσεις αλλά μπορεί και να αρνηθείς να μην ψηφίσεις.
- **Ο Σαμαράς ανίχνευσε τη δημιουργία ρεύματος** στην ελληνική κοινωνία που πιέζει τους βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν Πρόεδρο τον εκλεκτό του. Εκτός από πρωθυπουργός λειτουργεί και ως αμπερόμετρο!
- **Ο Σαμαράς, όσο καιρό το κόμμα του βρίσκεται** στην κυβέρνηση, δεν ανίχνευσε ποτέ τη δημιουργία κανενός ρεύματος στην ελληνική κοινωνία που πίεζε τους βουλευτές να πουν «όχι» στα μνημόνια; Ούτε

εβονίτης να ήταν!

- **Έμαθε ότι βγάζουμε Πρόεδρο** και πλάκωσε και ο Γιωργάκης. Του άρεσε το παιχνίδι «Πρωθυπουργός της Ελλάδας» και θέλει να το ξαναπαίξει. Βολεύεται όμως και με το παιχνίδι «Αρχηγός κόμματος».

- **Πάντως από όλη την ιστορία** με το Ρωμανό, μένει μια πικρή γεύση για το πόσο έχει υποτιμηθεί η ανθρώπινη ζωή.

- **Και δεν μιλάω μόνο** γι' αυτούς που φρόντισαν να την υποτιμήσουν αλλά και για εμάς που τους αφήσαμε να το κάνουν. Βρε μπας κι ήρθε η ώρα να τους σταματήσουμε;