



Του Χρήστου Κυργιάκη

Εδώ δεν παραδίδεται κανένας διάβολε.

Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.

Έναν θα μαχαιρώνετε, χιλιάδες θα τον ανασταίνουν με την ανάσα τους, με τα δάκρυά τους, με την οργή τους και θα παραχώνουν τους φασίστες στις τρύπες τους..

Πενήντα εφτά θα δολοφονείτε, εκατομμύρια θα τους κρατάνε ζωντανούς, στη μνήμη, ψηλά στο φως του ήλιου, στην Ιστορία του ανθρώπου.

Εκατοντάδες θα τρομοκρατείτε, δεκάδες χιλιάδες θα υψώνουν μπροστά σας το ανάστημά τους και θα φαίνεστε λίγοι και μικροί όπως στ' αλήθεια είστε.

Πέντε μαθητές θα καταδίδετε στην αστυνομία και χιλιάδες άλλοι θα ξεχύνονται στους δρόμους για να σας διδάξουν το μάθημα το βασικό που λέγεται Αξιοπρέπεια.

Με κόφτες θα ανοίγετε τις πόρτες των σχολείων, παρέα με τους μπάτσους, γιατί τα λόγια σας κενά και κούφια δεν πιάνουν δεκάρα στις ψυχές και τα μυαλά των μαθητών.

Εδώ δεν παραδίδεται κανένας διάβολε.

Κανένας πριν φτάσουμε στη Σάντα Κλάρα.

Θα φουσκώνουν οι δρόμοι σαν ανθρώπινα ποτάμια και η βουή τους θα σας γεμίζει πανικό έτσι ανθρωπάκια που είστε.

Θα βουλιάζουν οι πλατείες από το άδικο που θέλει να ανασάνει και οξυγόνο δεν θα έχετε άλλο για να συνεχίσετε να εγκληματείτε.

Χτίζετε τείχη για να προφυλαχτείτε από τους άλλους και δεν παίρνετε χαμπάρι πως τελικά τους άλλους προστατεύετε από εσάς, γιατί είστε το σκοτάδι και η ασχήμια.

Θα χτίζετε παλάτια στις φτωχογειτονιές μέχρι που το δίκιο να γίνει τσουνάμι και να τα γκρεμίσει.

Κομπάζετε θρασύδειλα καβάλα στο καλάμι της εξουσίας αλλά τρέμετε από φόβο όταν οι πολλοί χρησιμοποιούν τη δύναμή τους.

Δείχνετε ανίκητοι αλλά τρέμει η ψυχή σας μπρος στο λαό τον Μέγα.

Εδώ δεν παραδίδεται κανένας διάβολε.

Όσα κι αν στήσετε τηλεοπτικά πανηγύρια και συνεντεύξεις.

Όσες κι αν παίξετε παραστάσεις στις Βουλής τα έδρανα.

Όση χολή και δηλητήριο κι αν βγάλετε από το στόμα σας, στο τέλος μ' αυτά θα δηλητηριαστείτε.

Δεν είμαστε καθένας μόνος του όπως εσείς και τα ποντίκια όταν το καράβι βουλιάζει.

Είμαστε «εμείς» και είμαστε ενωμένοι, γροθιά σιδερένια, λάβα πύρινη, φωτιά γεμάτη κάθαρση που θα σας κάψει όπως τη χολέρα.

Εδώ δεν παραδίδεται κανένας διάβολε.

Και να είστε σίγουροι. Πάλι θα μπούμε νικητές στη Σάντα Κλάρα. Και θα είναι μέρα μεσημέρι.