

ΤΟΥ **Γιώργου Μητραλιά**



Ατέλειωτα ψέμματα, ακατάσχετη μπουρδολογία και -κυρίως-χοντροκομμένη προπαγάνδα που όμως δεν λείπει το όνομά της, ιδού με τι βομβαρδιστήκαμε από τα ντόπια και ξένα ΜΜΕ στις μέρες που ακολούθησαν τη τρομοκρατική σφαγή στις Ράμπλας της Βαρκελώνης. Όλα αυτά δεν ήταν όμως τίποτα μπροστά σε ό,τι συνέβη το περασμένο Σάββατο, όταν τα καλά μας ΜΜΕ, με πρώτα και καλύτερα τα διεθνή και ντόπια τηλεοπτικά κανάλια, έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ “καλύπτοντας” τη μεγάλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Καταλονίας...

“Καλύπτοντάς” την για λογαριασμό ποιανού; Μα, προφανέστατα για λογαριασμό του βασιλιά της Ισπανίας, του πρωθυπουργού Ραχόι και φυσικά της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ιεράς Συμμαχίας των (νεοφιλελεύθερων) επιγόνων του Μέτερνιχ που αποφάσισαν και διέταξαν ότι μια ανεξάρτητη Καταλονία αποκλείεται δια ροπάλου! Πώς το πέτυχαν; Κατασκευάζοντας και παρουσιάζοντας μια **εικονική πραγματικότητα που δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με τη πραγματική παλλαϊκή διαδήλωση**. Και ιδού ευθύς αμέσως για τι επρόκειτο και πώς το έκαναν...

Κατ’αρχήν, αποσιώπησαν εντελώς αυτό που όλοι είδαν και σύσσωμος ο ίδιος ο καθεστωτικός τύπος της Μαδρίτης, που στηρίζει το βασιλιά και τον Ραχόι, κατάγγειλε την επαύριο Κυριακή ως “πελώριο σκάνδαλο” με πηχιάιους τιτλους. Ότι η διαδήλωση πήρε ευθύς εξ αρχής έντονο πολιτικό χρώμα και κατάληξε σε “επίδειξη δύναμης από τους Καταλανούς ανεξαρτηστές” που “έθεσαν την ανεξαρτησία πάνω από τα θύματα της τρομοκρατίας” (πρωτοσέλιδος τίτλος της El Mundo).

Πώς έγινε αυτό; Κατ’αρχήν, με το **παλλαϊκό πρωτοφανές γιουχαΐσμα που απηύθυναν οι περισσότεροι διαδηλωτές στο Ραχόι και κυρίως, στο βασιλιά ο οποίος έτυχε μάλιστα και του ρυθμικού συνθήματος “Fora el Borbo” που σημαίνει “Έξω ο Βουρβόνος”!**



Προφανώς, τα καλά μας ΜΜΕ και οι “απεσταλμένοι” τους στη Βαρκελώνη δεν άκουσαν τίποτα. Όμως, ούτε είδαν; Δεν είδαν τα δυο τεράστια μπλε πανώ που, -εξάλλου- φιγουράρουν και σε όλα τα σχετικά βίντεο, μπροστά από τα οποία πέρασαν ο βασιλιάς, ο Ραχόι και η κουστωδία τους; Τα δυο τεράστια πανώ που έγραφαν (στα ισπανικά, για να τα καταλαβαίνουν οι πάντες) τα εξαιρετικά εύγλωττα **“Δικές σας πολιτικές, δικοί μας νεκροί” και “Φελίπε 6ος και Κυβέρνηση, συνένοχοι στο εμπόριο όπλων”!**

Και δεν είδαν ούτε καν τη μεγάλη εικόνα που συνόδευε το ένα από αυτά, με τον τωρινό βασιλιά μαζί με τον (τόσο αμαρτωλό) μπαμπά του Χουάν Κάρλος και τον αγαπημένο τους (στις μπιζνες) βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας;

Και δεν είδαν, ούτε άκουσαν, ούτε διάβασαν κάτι σχετικά με τις καταγγελίες (των δυο από τα τρία κόμματα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο Καταλανικό Κοινοβούλιο, της **Esquerra Republicana** και της **CUP**), περί των επιχειρηματικών, στρατιωτικών και άλλων άνομων σχέσεων και συναλλαγών της ισπανικής μοναρχίας και της ισπανικής κυβέρνησης με τις αρχές της χώρας (Σαουδική Αραβία) που χρηματοδοτεί τους τζιχαντιστές και τους τρομοκράτες;

Έστω όμως ότι δεν πρόσεξαν και δεν είδαν ούτε αυτά τα πανώ. Πώς όμως τους ξέφυγε και **δεν αντιλήφθηκαν τις χιλιάδες σημαίες της ανεξάρτητης Καταλονίας, που όχι μόνο κυριαρχούσαν σε όλη τη διαδήλωση αλλά και περιστοιχίζαν το βασιλιά και το Ραχόϊ;** Και αν δεν είδαν τις σημαίες στη διαδήλωση, πώς και δεν τις πρόσεξαν σε όλα τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες που τα ίδια τα κανάλιά τους και οι ίδιες οι ιστοσελίδες και οι εφημερίδες δημοσίευσαν;

Φυσικά, ούτε άκουσαν, ούτε είδαν, ούτε αντιλήφθηκαν επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με την απλή κλασική λογοκρισία που όλοι γνωρίζουμε, αλλά με κάτι εντελώς καινούργιο και πολύ πιο εφιαλτικό: **Με την απόπειρα των ΜΜΕ να μας πείσουν ότι αυτό που βλέπουν τα ματάκια μας και ακούν τα αυτιά μας είναι ψεύτικο και δεν ισχύει, ότι είναι μια απλή ψευδαίσθηση, ενώ είναι αλήθεια και πραγματικότητα μόνον εκείνο που μας λένε τα ΜΜΕ ως “Μεγάλος Αδελφός” όχι του 1984 αλλά του 2017!**

Από πού όμως αντλούν όλοι αυτοί το θράσος της σιγουριάς τους ότι οι τηλεθεατές και οι αναγνώστες τους είναι άβουλα “πρόβατα” που χάφτουν τα πάντα και ποτέ δεν θα τους ζητήσουν λογαριασμό;

Μα, προφανώς από το γεγονός ότι έχουν ήδη προετοιμάσει τους πολίτες να γίνουν “πρόβατα” καθώς κανείς τους και κανένα από τα ΜΜΕ τους δεν τους έχει πει το παραμικρό για την Καταλονία και το μεγάλο της εθνικό (αλλά και κοινωνικό) ζήτημα. Όπως π.χ. ότι αυτές οι σημαίες που κυριάρχησαν στη διαδήλωση του περασμένου Σαββάτου, οι περίφημες **“Esteladas”** (με το αστέρι), είναι απαγορευμένες στην Ισπανία από την εποχή του Φράνκο (τότε έστειναν στον τοίχο όποιους τις κράδαιναν!) και ότι ακόμα και η τόσο διεφθαρμένη ηγεσία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (UEFA) απαγόρευσε πρόπερσι στους οπαδούς της Barca να την ανεμίζουν, πριν βέβαια κάνει πίσω μπροστά στην αποφασιστικότητα των καταλανών φιλάθλων να γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια την απαγόρευση.

Με άλλα λόγια, αυτές οι χιλιάδες Esteladas δεν είναι παίξε γέλασε και μόνο κάποιοι σε διατεταγμένη (προπαγανδιστική) υπηρεσία μπορούν να καμωθούν πως τις αγνοούν...

Αλοίμονο όμως, μακάρι να επρόκειτο μόνο για τις σημαίες της ανεξάρτητης Καταλονίας. Ενώ απέμεναν μόλις 45 μέρες για το δημοψήφισμα της 1ης Οκτωβρίου για την ανεξαρτησία των Καταλανών, τα καλά μας ντόπια και ξένα ΜΜΕ πολλά από τα οποία αφιέρωσαν ώρες και ώρες στη διαδήλωση του Σαββάτου ή ακόμα και πολύωρες απευθείας μεταδόσεις, δεν κατάφεραν να πουν ούτε μια (ούτε μια!) λέξη για το προσεχές δημοψήφισμα και για τις περίπου “πολεμικές” σχέσεις Μαδρίτης-Βαρκελώνης. Μόνον η ανταποκρίτρια της κρατικής μας τηλεόρασης στη Μαδρίτη είπε σε μια στιγμή πως “σε ένα μήνα θα ψηφίσει σε δημοψήφισμα η Βαρκελώνη”! Ψηφίζει...η Βαρκελώνη; Και για ποιο πράγμα ψηφίζει αυτή “η Βαρκελώνη”; Όποιος από τους τηλεθεατές κατάλαβε για τι επρόκειτο...κερδίζει ποδήλατο...

Πώς όμως να καταλάβει ή μάλλον να φανταστεί κανείς το παραμικρό όταν η ίδια ΕΡΤ έκανε συνεχώς λόγο (και με “σούπερ” στην οθόνη) για ισπανική “επαρχία” της Καταλονίας (!) και αγνοούσε επιδεικτικά τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της Καταλονίας, και όταν οι σχετικές ειδήσεις στον ελληνικό τύπο που ανέφεραν ως “πηγή” το ΑΠΕ, περιείχαν φράσεις σαν κι αυτή: **“Μολονότι η ένταση δεν έχει κοπάσει μεταξύ της ισπανικής κυβέρνησης και της περιφέρειας της Καταλονίας που διεκδικεί την αυτονομία της”.**

Πέρα από τις αρλούμπες περί έντασης που δεν έχει ακόμα κοπάσει(;), για ποιους άραγε Καταλανούς “αυτονομιστές” και για ποια άραγε “αυτονομία” που τάχα διεκδικεί η Καταλονία μιλάνε τα καλά μας ΜΜΕ;

Μα, η Καταλονία είναι ήδη “αυτόνομη” όπως και οι άλλες 15 “αυτόνομες κοιτότητες” του Ισπανικού Κράτους εδώ και...36 χρόνια! Και αυτό επειδή είναι το ισπανικό Σύνταγμα που αναγνωρίζει και κατοχυρώνει αυτές τις AUTONOMIAS (πανάθεμα, ελληνική είναι η λέξη!) τις τελευταίες δεκαετίες.

Στη πραγματικότητα, η Καταλονία διεκδικεί λοιπόν όχι τάχα την “αυτονομία” της που ήδη διαθέτει από το 1981, αλλά...την ανεξαρτησία της με τη δημιουργία της “Ανεξάρτητης Δημοκρατίας της Καταλονίας”. Και φυσικά, **το παλλαϊκό της κίνημα δεν είναι “αυτονομιστικό” αλλά “ανεξαρτησιακό”, όπως εξάλλου συμβαίνει τουλάχιστον και στη Χώρα των Βάσκων ή ακόμα και στη Γαλικία, δυο άλλες Autonomias όχι της “Ισπανίας” αλλά μάλλον του Ισπανικού Κράτους.**

Ψύλλοι στ’άχερα; Δεν το νομίζουμε επειδή αν ήταν έτσι τότε και οι διάφοροι δικοί μας Κολοκοτρώνηδες, Καραϊσκάκηδες ή Ανδρούτσοι θα μπορούσαν κάλλιστα να χαρακτηριστούν απλοί “αυτονομιστές” που ζητούσαν απλώς “αυτονομία”... εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας...

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε σχεδόν επ’άπειρον με τα καταλανικά καμώματα των ντόπιων και ξένων ΜΜΕ, καθώς μάλιστα τα περισσότερα από αυτά προσφέρονται για άφθονο γέλιο. Όμως, πρέπει κάπου εδώ να σταματήσουμε και να βγάλουμε το κύριο συμπέρασμά μας. Που δεν είναι άλλο από το εξής:

Είναι περισσότερο και από προφανές ότι όλα αυτά τα συνεχή, πολλαπλά και συστηματικά “ατοπήματα” των ΜΜΕ δεν μπορούν βέβαια να αποδοθούν σε απλές συμπτώσεις. Πρόκειται προφανώς για κάτι πολύ πιο σοβαρό και για αυτό πιο επίφοβο και εφιαλτικό, για τη **διατεταγμένη προπαγανδιστική υπηρεσία στην οποία βρίσκονται τα καλά μας ευρωπαϊκά ΜΜΕ όταν πρόκειται να αναφερθούν στην Καταλονία και στο λαό της σε αντιπαράθεση με την -προσφιλή τους- Μαδρίτη των επιγόνων του Φράνκο και την προστάτιδά της ευρωπαϊκή Ιερά Συμμαχία του νεοφιλελευθερισμού και της αντίδρασης.**

Μάταιη όμως η προσπάθειά τους και το ιερό τους μένος να κρύψουν πάσει θυσία την αλήθεια. Και όποιος αμφιβάλει, ας κάνει λίγο υπομονή. Σε μερικές βδομάδες ή ίσως και σε μερικές μέρες,... οι γαιδάροι θα πάψουν να πετάνε στην Καταλονία και τα δακρύβρεχτα ρεπορτάζ για την “εθνική ενότητα των Ισπανών” και τον καλό τους βασιλιά Φελίπε που μαζί με τον “κατασυγκινημένο” Ραχόι βαδίζουν επικεφαλής του καταλανικού λαού που τους αποθεώνει, θα μοιάζουν για αυτό που πάντα ήταν: **Στημένα κούφια λόγια της πιο φτηνής προπαγάνδας ενός σύγχρονου Big Brother...**

Σημείωση

1. Για την σημερινή πραγματικότητα στις σχέσεις Μαδρίτης-Βαρκελώνης, βλέπε εδώ: contra-xreos.gr/arthra

ΠΗΓΗ: www.contra-xreos.gr