



«Διαβεβαιώνουμε για μια ακόμα φορά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι η αλλαγή πολιτικής που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας για την Ελλάδα και την Ευρώπη» (ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ που εκδόθηκε την Παρασκευή). «Ο κ. Σαμαράς και το κόμμα του αντιπροσωπεύουν το χάος και το φόβο, ο ΣΥΡΙΖΑ την ελπίδα και τη **σταθερότητα**» (σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που εκδόθηκε την Πέμπτη).

Δεν θα ήταν υπερβολή να προβλέψει κανείς πώς στις μέρες που μεσολαμβάνω ως τις 29 Δεκεμβρίου - ημερομηνία κατά την οποία θα κριθεί αν θα βρεθούν οι 180 βουλευτές διατηρώντας στην εξουσία την κυβέρνηση του «μαύρου μετώπου» ή αν θα πάμε σε εκλογές- κάθε πολιτικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ θα περιέχει υποχρεωτικά τη λέξη **«σταθερότητα»!**

Θα ήταν όμως αφέλεια να πιστέψει κανείς ότι πρόκειται για επικοινωνιακό ελιγμό ή απλή αντίδραση απέναντι στην υπαρκτή κυβερνητική προπαγάνδα - αυτή που λειτουργεί σαν προβολέας, ώστε το «γατάκι της ευρωϋποταγής» του ΣΥΡΙΖΑ να έχει στον απέναντι τοίχο τη σκιά της «τίγρης που θα τρομάξει τις αγορές»!

Η επιλογή της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά πολιτική. Εκπορεύεται από τις βασικές αρχές της συνολικής του τακτικής. Της ίδιας που καλλιέργησε τη λογική της **εκλογικής αναμονής** και την προσδοκία μιας κυβερνητικής αλλαγής **καλύτερου διαχειριστή**. Ενώ ένα νέο κύμα σαρωτικών αντιλαϊκών μέτρων «περιμένει στη γωνία», η αξιωματική αντιπολίτευση προτιμά τον λαϊκό παράγοντα στον καναπέ, με μαξιλάρι την περίφημη (και αναντίστοιχη με τις λαϊκές ανάγκες) «διακήρυξη της Θεσσαλονίκης». Αν και μάλλον δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ολόκληρη, όπως διαμηνύουν δειλά δειλά τα στελέχη του...

Με κεκτημένη ταχύτητα από τις πρόσφατες επαφές με τους εκπροσώπους του πολυεθνικού κεφαλαίου στο Σίτι του Λονδίνου, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν με κάθε τρόπο να «καθησυχάσουν». Δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν θα υπάρξουν ανατροπές «εκτός του πλαισίου» που θέτουν οι «χρυσοί κανόνες» της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην ΕΕ.

**«Δεν θα αντιδράσουν οι αγορές εάν υπάρχει βιώσιμο χρέος, έξοδος από το Μνημόνιο και βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης και πολιτική σταθερότητας»** δήλωσε τη Δευτέρα ο βουλευτής του και μέλος της ομάδας χάραξης οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ **Γιώργος Σταθάκης**. Μια θέση που έρχεται σε πλήρη ταύτιση με το στίγμα της οικονομικής πολιτικής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως το περιέγραψε ο πρόεδρος του Αλέξης Τσίπρας, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Όπως είπε, το κυβερνητικό πρόγραμμα που εξήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη είναι «σχέδιο ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και κοστολογημένο. Όχι αυτά που θέλουμε να γίνουν, αλλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε συνθήκες δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Δεν διεκδικούμε νέα ελλείμματα, δεν θέλουμε νέα δάνεια». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «μόνο μια κυβέρνηση με ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης μπορεί να το πετύχει αυτό». Στην ίδια τοποθέτηση επιχείρησε να αποδεσμεύσει τις μνημονιακές πολιτικές από τη φυσική τους μήτρα, δηλαδή τα κάθε λογής σύμφωνα σταθερότητας της ΕΕ, λέγοντας ότι ««το Μνημόνιο είναι καθεστώς, είναι το πλαίσιο νόμων που ρυθμίζουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας από την αγορά εργασίας μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού». Λες και δεν έχει ακριβώς αυτές τις ιδιότητες είτε το καθεστώς προληπτικής γραμμής στήριξης (ECCL) είτε το ολοκληρωτικό οικοδόμημα που έχει

διαμορφωθεί ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενδεικτικός της νευρικότητας που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πανικός μετά τη δήλωση του γραμματέα της ΚΕ του κόμματος Δημήτρη Βίτσα, περί του ότι «δεν θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα του διμήνου που συμφωνήθηκε με τους δανειστές». Μια δήλωση η οποία απλά αναφέρονταν στον υποθετικό χρόνο έναρξης των διαπραγματεύσεων με την τρόικα, αν προκύψει νέο κυβερνητικό σχήμα. Άλλωστε ο Δ. Βίτσας στις ίδιες δηλώσεις αναφέρθηκε σε κυβερνητικό πρόγραμμα που θα στοχεύει σε «διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ρήτρα ανάπτυξης, μορατόριουμ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εκτός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού». Ακόμη όμως κι αυτό εκτιμήθηκε ως... επιπολαιότητα αταίριαστη με την «ευαίσθητη» πολιτική συγκυρία. Επιστρατεύθηκε ολόκληρο το επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αμβλύνει τις εντυπώσεις με διαρροές στα Μέσα Ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προκλήθηκε αντίστοιχη «αναταραχή» όταν πριν από λίγο καιρό ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ **Αλέξης Μητρόπουλος** δήλωνε πως *«εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ενδεχομένως να συνεχίσει τη μνημονιακή πολιτική»*. Ούτε όταν στην Αυγή ο αρθρογράφος **Θανάσης Καρτερός** αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον γίνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει *«μια νίκη που θα τον υποχρεώσει να στρογγυλέψει το πρόγραμμά του για να εξασφαλίσει την αναγκαία στήριξη ή ανοχή. Με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί σε μια πολιτική ψαλιδισμένη»*.

Πηγή: **ΠΡΙΝ**