

του **Δημήτρη Αργυρού***



Οι πιο κρύες- λόγω καιρού, οι πιο σύντομες, και οι πιο κρίσιμες εκλογές, μετά το 1981, αν και κάποιοι λένε ότι είναι πιο κρίσιμες και από αυτές του 1920, φτάνουν στο τέλος τους. Την Κυριακή ψηφίζουμε, και όπως όλα δείχνουν οι τωρινοί μνημονιακοί διαχειριστές θα πάνε στα σπίτια τους, αν και έπρεπε να πάνε στο «γουδί». Όλα δείχνουν ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στα όρια της αυτοδυναμίας λένε κάποιοι. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει αυτοδυναμία ή θέλει συμμετόχους και συνενόχους στο νέο γύρο μνημονιακής διακυβέρνησης.

Μα θα μου πείτε είσαι τόσο σίγουρος πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει μνημονιακή πολιτική. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Και μάλιστα χαιρέται για το πρόγραμμα ευρωΝτροκάκι. Ένα πρόγραμμα χαλάρωσης του χρήματος που η Μέρκελ το ήθελε αυστηρά ελεγχόμενο.

Ένα πρόγραμμα μη- μονεταριστικό άλλα εξίσου φιλελεύθερο με της Μέρκελ τα τερτίπια. Ένα πρόγραμμα που είναι αναγκαίο για να αντιμετωπιστεί η τεράστια κρίση ρευστότητας, που δεν είναι τίποτε άλλο, από κρίση υπερσυσσώρευσης. Έ για αυτό το πρόγραμμα χαιρέται ο ΣΥΡΙΖΑ, που για την Ελλάδα θα σημαίνει την συνέχεια των μνημονίων και της πολιτικής της λιτότητας.

Όποτε τι μένει για την φιλολαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μα τα δώρα στους συνταξιούχους, το 750 βασικό μισθό, και 300000 συσσίτια για τους απόρους. Όχι δεν είναι αρκετά, πόσο μάλλον που μπορεί να μην είναι και εφικτά, ειδικά η αύξηση του βασικού μισθού.

Ο κόσμος της εργασίας, της ανεργίας, της φτώχειας και της καταφρόνιας, που είναι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, θα τον ψηφίσει έστω και αν δεν τον εμπιστεύεται και τον πιστεύει. Πόσο μάλλον όταν δεν πιστεύει στις δυνάμεις τους ή δεν πιστεύει πως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν άρδην και να πάνε καλύτερα.

Είναι λογικό όταν ο κόσμος της εργασίας και της καταφρόνιας δεν πιστεύει στις συλλογικές του δυνάμεις, δεν πιστεύει πως μπορεί να γίνει ο καταλύτης θετικών εξελίξεων, δεν μπορεί και να στραφεί αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να ψηφίσει λίγο το ΚΚΕ που το ξέρει χρόνια και το ψηφίζει για την συνέπεια του. Ή γιατί είναι το ίδιο απαισιόδοξο με αυτόν. Δεν γίνεται τίποτε σήμερα, ψηφίστε- ενισχύστε το ΚΚΕ, και μετά βλέπουμε.

Ε σε αυτό το πλαίσιο το ανατρεπτικό μήνυμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε αυτές της εκλογές του εκλογικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ δεν βρίσκει εύκολα αποδεκτές στο πλατύ εκλογικό σώμα. Σίγουρα φταίει και το ίδιο το σχήμα ή η εκλογική συμμαχία για τα πολλαπλά σημαινόμενα που προβάλλει, χάνοντας την ουσία ή την κεντρική ιδέα.

Αλλά το βασικό ζήτημα είναι πως απαιτεί από τον κόσμο να μπει μπροστάρης και να σηκώσει σημαία αντίστασης και ανατροπής στους δυνάστες. Και αυτό δεν είναι έτοιμος όχι μόνο να το ακολουθήσει, αλλά

ούτε να το δεχτούν, οι πλατείες μάζες.

Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τόσο εξαιρέσεις περιοχών, τόπων, συντρόφων ή και η εξαίρεση μιας μειοψηφίας εργαζόμενων και νεολαιών που έδωσαν συγκλονιστικές μάχες το προηγούμενο διάστημα, αναγνωρίζοντας στις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον συνεπή και ενωτικό κόσμο του αγώνα, της μάχης και της σύγκρουσης. Ναι υπάρχει ο κόσμος του αγώνα που δεν είναι τόσο μικρός αριθμητικά όσο φαντάζονται και σίγουρα ποιοτικά έχει μεγάλο ειδικό βάρος.

Ο μαχητικός ανατρεπτικός της λόγος στο κόσμο του αγώνα αναγνωρίζεται για την συνέπεια της, και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που λένε: θα ψηφίσουμε τώρα ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει η χολέρα και αύριο μαζί θα είμαστε. Ή αν μας απογοητεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ είστε η τελευταία ελπίδα μας.

Ευχαριστούμε, μα αυτή η σκέψη είναι άκρως γραμμική και σχηματική. Γιατί δεν είμαστε εμείς και εσείς, άλλα μια άκρως αντιφατική και ανταγωνιστική ολότητα. Κατά συνέπεια μια αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να απελευθερώσει αντιδραστικές δυνάμεις και δυναμικές, που θα μας οδηγήσουν σε πολλή άσχημα αποτελέσματα.

Απεναντίας οι συνθήκες της ταξικής πάλης μπορεί να απελευθερώσουν ανατρεπτικά αποτελέσματα, μόνο με μια δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά. Και αυτό δεν εξασφαλίζεται με το ψηφίζω τώρα ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα είμαστε μαζί στις συσπειρώσεις και στον αγώνα.

Εξασφαλίζεται μόνο αν στις εκλογές η εκλογική συμμαχία ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΜΑΡΣ πάρει ένα σεβαστό εκλογικό αποτέλεσμα, που θα την κάνουν μετρήσιμη δύναμη και στο κεντρικό εκλογικό στίβο. Και αυτό όχι να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση οι μαχητές της, αλλά γιατί η ιδέες της θα εμφανιστούν ακόμη πιο κεντρικά. Ιδέες αντικαπιταλιστικής ανατροπής, ταξικής εργατικής αντεπίθεσης, εξόδου από ΕΕ-ευρώ.

Μόνο με μια δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΜΑΡΣ, θα μαρσάρει το εργατικό κίνημα για να εξασφαλίσει ακόμη και τα ελάχιστα που λέει πως θα κάνει η σοσιαλδημοκρατική- επί της ουσίας- κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο με μια δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΜΑΡΣ μπορούμε να ελπίζουμε να πάρουμε πίσω ένα τμήμα της υπεραξίας μας. Να αρχίσουν την επομένη των εκλογών και της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, απεργίες και καταλήψεις για να επιστρέψουν πίσω οι απολυμένοι, για αυξήσεις στους μισθούς και μείωση των ωρών εργασίας. Μόνο με μια δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΜΑΡΣ μπορούμε να δημιουργήσουμε τα συνθήκες να φύγουν οι δυνάστες.

Ναι γνωρίζω πως δεν είμαστε αυτοί, που έπρεπε να είμαστε. Αλλά θα γίνουμε αυτό που πρέπει να είμαστε, αν ο κόσμος του αγώνα μας εμπιστευτεί λίγο παραπάνω και συμμετέχει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΜΑΡΣ. Ας γίνει η αρχή την Κυριακή, η ελπίδα δεν βρίσκεται στα κοπεμί με τον Ντράγκι και την Μέρκελ, αλλά στην ανατροπή.

ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ.

**Υποψήφιος στο Νομό Ιωαννίνων με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ*

Πηγή: argiros.net