



Γράφει ο οικονομιστ

Η κυβέρνηση μας προτρέπει να μείνουμε στο σπίτι μας.

Όλους; Όχι βέβαια... Όσους έχουνε.

Αυτοί που με την πολιτική τους επιδιώκουν να αρπάξουν τα σπίτια του λαού, προτρέπουν τώρα να μείνουμε μέσα. Όσο ακόμη μας το επιτρέπουν. Γιατί, όταν περάσει η μπόρα του κορωνοϊού, τότε που ο κόσμος θα μετράει τους νεκρούς του, τα κοράκια θα πιάσουν και πάλι δουλειά.

Τα δημοσιογραφικά κλισέ του τύπου: “Οι πολίτες καλούνται να υπακούσουν μένοντας **στο σπίτι**” ή παλαιότερα: “οι πολίτες δε βρίσκουν να **παρκάρουν** όταν επιστρέφουν απ’ τη **δουλειά**”, είναι αποκαλυπτικά για το ποιοι λογίζονται μέλη **της κοινωνίας** για τα κανάλια και τα ΜΜΕ των καπιταλιστών.

Της **κοινότητας** που, εκτός από τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό που προτάσσουν κυριολεκτικά τα κορμιά τους για να φράξουν το δρόμο στον κορωνοϊό (και που ήδη νοσούν σε ποσοστό 12% ενώ η καραντίνα τους μειώθηκε στις 7 ημέρες, διότι “**πώς θα λειτουργήσει το σύστημα υγείας**”, όπως κατάμουτρα μας λένε!), περιλαμβάνει φαντάζομαι και τους υπαλλήλους και τις υπαλλήλους των φαρμακείων, των σούπερ μάρκετ, τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές, στα Pet Shop, τις τράπεζες, τους φούρνους, τα μανάβικα και τα κρεοπωλεία, τα περίπτερα τα βενζινάδικα και τα μίνι μάρκετ, τους ντελιβεράδες, τους εργαζόμενους των συνεργείων, των καταστημάτων γεωργικών προϊόντων, οπτικών, επισκευών και κινητής τηλεφωνίας που παραμένουν ανοιχτά...

Όχι όμως τους **δεκάδες χιλιάδες άστεγους** αυτής της χώρας, αυτή την ολόκληρη “**πόλη**” των αστέγων που “παρήγαγε” η πολιτική του κεφαλαίου όλα αυτά τα χρόνια, και που σε περίπτωση παγετού λαμβάνονταν υποτίθεται κάποια στοιχειώδη μέτρα για την προστασία τους. **Τώρα;**

Η “Καρχηδών” του καπιταλισμού, “καταστρεπτέα εστί...”