

Γράφει ο **kokkiniotis**



Μετά το αρχικό μούδιασμα, το στρατόπεδο του ΝΑΙ στην υποταγή, στα διαρκή μηνμόνια, στο ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων και τη βάρβαρη επίθεση στον κόσμο της εργασίας, άρχισε να σηκώνει απειλητικά κεφάλι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη μέρα εξαγγελίας του δημοψηφίσματος, κανείς -ούτε καν ο εκπρόσωπος του Ποταμιού- δεν τολμούσε να ταχθεί ανοιχτά υπέρ του ΝΑΙ. Συναισθάνονταν όλοι ότι «δεν τους παίρνει». Οι «δανειστές μας» απέσυραν αρχικά την πρότασή τους, σε μια προσπάθεια να ακυρώσουν το δημοψήφισμα. Για λόγους που είναι λίγο ως πολύ γνωστοί, η εικόνα άλλαξε. Το μαύρο μέτωπο του κεφάλαιου, της ΕΕ και του ΔΝΤ ανασυγκροτείται. Βγήκαν θαρρετά πολλοί, προτείνοντας το ανήκουστο: **Να ψηφίσει ο κόσμος την ίδια την καταστροφή του.** Παρά την αρχικά διαφανιζόμενη συντριπτική υπεροχή του «ΟΧΙ», η εικόνα άλλαξε ραγδαία, με το ΝΑΙ να ανεβαίνει απειλητικά, χωρίς όμως προς το παρόν να υπερτερεί του «ΟΧΙ». Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Με το που άλλαξε ο μήνας, διαφορετικός άνεμος πνέει στα ΜΜΕ. Άρωμα Ιουλίου άρχισε να αναδίδεται. Σε περίεργη συγχορδία τα κανάλια σήμερα, δεν περιορίζονται στην συνήθη άθλια προπαγάνδα τους υπέρ του κατάρπτου ΝΑΙ της ντροπής. Καταγγέλλουν με οργή στιγματίζοντας, όσους τολμούν να υπερασπίζονται το «διχαστικό ΟΧΙ», «μια επικίνδυνη επιλογή για τη χώρα που διακυβεύει την παραμονή της χώρας στο ευρώ» κλπ κλπ. Στιγματίζονται όσοι στήνουν περίπτερα, διακινούν υλικά κλπ υπέρ του ΟΧΙ.

Πολύς λόγος γίνεται για το **πανό** που αναρτήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, κάτι που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές από πολλά κανάλια με βραχεία μνήμη. Στις ίδιες τους τις ειδήσεις αν ψάξουν, θα δουν ότι κατά καιρούς είχαν αναρτηθεί και άλλα πανό στο ίδιο υπουργείο. Στη συγκεκριμένη όμως σημερινή ανάρτηση, δίνονται διαστάσεις εκτροπής, όπως θα δούμε στα βίντεο που ακολουθούν.

«**Επιμένει ο Τσίπρας στο δημοψήφισμα**», μας λένε όλοι. Οι τοκογλύφοι δανειστές στο απυρόβλητο, λες και «μας» χρηματοδοτούν δωρεάν -ούτε ένας δεν σκέφτηκε να μας αναφέρει, δημοσιογραφικά έστω, πόσα έχουν κερδίσει.



Δεν είναι μόνο οι εικόνες από τις συγκεντρώσεις του ΟΧΙ, που παρουσιάζονται σαν «Μένουμε Ευρώπη», ή η επιστράτευση εικόνων από τους σεισμούς στην Τουρκία. Για ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, μιλούν ξαφνικά ραδιόφωνα και έντυπα ΜΜΕ, που δεν είδαν τα προηγούμενα χρόνια ουρές σε συσσίτια, διανομή τροφίμων, 20.000 άστεγους στην Αθήνα, μια ολόκληρη πόλη -χώρια την μακάβρια 'πόλη' που θέρισαν οι αυτοκτονίες.

«**Βόρεια Κορέα**» η Ελλάδα για τα κανάλια, επειδή ακούγονται και κάποιες φωνές υπέρ του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της επόμενης Κυριακής. Του ΟΧΙ που 'διχάζει', όπως μας λένε. Που είναι καθεστωτικό! Το γεγονός ότι ακούγεται σποραδικά και αυτό μέσα στην επικοινωνιακή καταϊγίδα του ΝΑΙ, είναι

ολοκληρωτισμός μας λένε, καθώς συμπίπτει με τη θέση της κυβέρνησης. Πέρα από το ότι αυτό το τελευταίο είναι αρκετά συζητήσιμο (με τις διαφορετικές φωνές και τις παλινωδίες), ολοκληρωτισμός είναι, όχι μόνο να ταυτίζεις το περήφανο ΟΧΙ του κόσμου της εργασίας στην καταστροφή του, με τις επαίσχυντες 47++ σελίδες της κυβερνητικής πρότασης, αλλά ταυτόχρονα να θέτεις εκτός νομιμότητας, την υποστήριξη έστω, μιας επιλογής σε μια εκλογική διαδικασία.

### **Ας πάρουμε μια ιδέα από τα κανάλια σήμερα (1/7/2015):**

**ANT1:** «Μαρία, μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορεί κάποιος να συναντήσει αυτές τις εικόνες που αντικρίσαμε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ένα τεράστιο πανό με γραμμένο σύνθημα υπέρ του ΟΧΙ, ένα ΟΧΙ που ουσιαστικά οδηγεί την Ελλάδα εκτός Ευρώπης». «Έμεινε εκεί, να το βλέπει όλος ο κόσμος. Και ταυτόχρονα, είναι μία διαρκής απειλή για τους εργαζόμενους, όπως συμβαίνει στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και γιατί το λέω αυτό; Εμμέσως πλην σαφώς, έλεγαν στους εργαζόμενους: "Ή ψηφίζετε αυτό που προτείνει η κυβέρνηση, ή χάνετε τη δουλειά σας.»

Κουβέντα φυσικά δεν λένε για το όργιο ασφυκτικών πιέσεων σε εργαζόμενους να ψηφίσουν ΝΑΙ αν θέλουν να διατηρήσουν τη δουλειά τους. Πιέσεις που κάνουν **ακόμη πιο περήφανο, πιο ταξικό το αποφασιστικό ΟΧΙ** στην κάλπη της Κυριακής.

«Ανάλογο σκηνικό είχαμε και στο Δήμο Χαλανδρίου όπου υπάρχει πλακάτ που υποστηρίζει το ΟΧΙ με τις τραγικές συνέπειες που αυτό το αποτέλεσμα θα έχει. Δεν είναι τυχαίο που ο δήμαρχος Χαλανδρίου είναι ταυτόχρονα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ», μας λέει στη συνέχεια ο ANT1. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουν καμπάνια οι υποστηρικτές του ΟΧΙ στους Δήμους που έχουν δήμαρχο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ...

Ντύνουν μάλιστα το κήρυγμα με την εικόνα που βλέπουμε πιο πάνω. Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς, πρόκειται για περίπτερο του ΟΧΙ, το οποίο 'διχάζει', ενώ το ΝΑΙ στην υποταγή, στο κόψιμο των συντάξεων που αποκάλυπτα οι ίδιοι υποστηρίζουν, ενώνει κατά τους φωστήρες του ANT1. Δεν είναι πρωτότυπη η άποψη του ANT1, ότι δηλαδή πρέπει όλη μέρα να γανώνουν το κεφάλι του κόσμου με την μαύρη προπαγάνδα του ΝΑΙ της υποταγής και της εξαθλίωσης, ενώ αποτελεί ιεροσυλία να τολμήσει κανείς να υποστηρίξει το ΟΧΙ. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, στο δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου κάποιον άλλο Ιούλιο, του μακρινού **1973**.

Με πάθος καθεστωτικού ιεροκήρυκα ο **Δήμος Βερούκιος** τα χώνει στον πρωθυπουργό της χώρας, και αυτό μας το πλασάρουν για ενημέρωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στο τέλος οι νουθεσίες του προς 'τους δανειστές μας', όταν τους λέει να μη μας κουνάνε το δάχτυλο τόσο πολύ, όχι φυσικά για λόγους αξιοπρέπειας, αλλά γιατί φαντάζεστε; Για να μην 'πάρει ανάποδες' ο ελληνικός λαός και ψηφίσει από αντίδραση ΟΧΙ...

«Μία χώρα σε κατάσταση χάους, η οποία οδεύει σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα», λέει ο Πρετεντέρης. Του διαφεύγει φαίνεται ότι συνήθως, τα δημοψηφίσματα στις αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες τις οποίες υπερασπίζεται, δεν έχουν μία μόνο επιλογή. Κάθε δημοψήφισμα είναι εξ ορισμού 'διχαστικό'.

«Βλέπουμε να κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός υπέρ του ΟΧΙ», συνεχίζει οργισμένος και είρων την υπερ-κρατική ευρωενωσιακή προπαγάνδα υπέρ του ΝΑΙ, «πράγμα που είχε να συμβεί από το 1974, δε θυμάμαι να έχει υπάρξει παρέμβαση κρατικού μηχανισμού σε εκλογή στην Ελλάδα από το '74 και μετά». Και αυτό, την ίδια ώρα που από τον κατεξοχήν ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους, τα ΜΜΕ, κάνει ο ίδιος αυτό ακριβώς που καταγγέλλει.

«Ενδεχομένως πριν δεν είχαμε εκλογές βεβαίως», συμπληρώνει.

Μπορείτε να δείτε επίσης [εδώ](#) την παρέμβαση της **Έλλης Στάη** (η οποία μίλησε ως πολίτης και όχι ως δημοσιογράφος, όπως μας είπε) στο δελτίο ειδήσεων του **ALPHA**.