



## **ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ !**

Σήμερα Κυριακή 6/12, δώδεκα χρόνια από την δολοφονία του μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Κορκονέα, τόσο στην Πάτρα όσο και Πανελλαδικά επικρατούσε αστυνομοκρατία απέναντι στις κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν σύλλογοι, φορείς και σωματεία για τη σημερινή μέρα. Καταγγέλλουμε την στάση αυτή της κυβέρνησης και των δυνάμεων καταστολής! Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, με το κέντρο τη πόλης αποκλεισμένο από τα σώματα ασφαλείας, πραγματοποίησαν μαζική κινητοποίηση στο Νότιο Πάρκο, τηρούμενων όλων των μέτρων προστασίας. Αφού πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση, φωνάζοντας συνθήματα και μεταφέροντας τις αποφάσεις τους, οι ΦΣ προχώρησαν σε πορεία όπου και περικυκλώθηκαν από σώματα καταστολής αναίτια, καθώς τήρησαν τα υγειονομικά μέτρα (αποστάσεις, μάσκες). Παρά την αστυνομοκρατία οι Φοιτητικοί Σύλλογοι κατάφεραν να εγγυηθούν την ασφάλεια των μπλοκ τους και να πραγματοποιήσουν μια μαζική κινητοποίηση στην πόλη της Πάτρας, σπάζοντας την τρομοκρατία στον δρόμο!

Ο Γρηγορόπουλος δεν ήταν ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο θύμα της αστυνομικής βίας, αφού μέχρι και σήμερα, ακόμη και με αυτές τις συνθήκες επιβεβαιώνεται καθημερινά πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την αστυνομία ως το κυρίαρχο μέσο για να καταστείλει οποιαδήποτε προσπάθεια αγώνα από μεριάς του φοιτητικού, νεολαιίστικου και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος απέναντι στην μαύρη επίθεση που εξαπολύεται στα δικαιώματα του.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ όπως και τότε, έτσι και τώρα, στοχοποιεί την νεολαία ως «ανεύθυνη», ενώ εν μέσω πανδημίας δεν έχει μεριμνήσει ούτε στο ελάχιστο για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, αλλά επιλέγει να ενισχύει συνειδητά το στρατό την αστυνομία τα ΜΜΕ και τους μεγαλοεπιχειρηματίες, προτάσσοντας παράλληλα το αφήγημα της «ατομικής ευθύνης» προσπαθώντας να κουνήσει στο δάχτυλο σε λαό και νεολαία ότι αυτοί ευθύνονται για την πανδημία. Από το πρώτο κίόλας lockdown, είδαμε μέσα από κυνηγητά, χημικά και ανοιγμένα κεφάλια σε κινητοποιήσεις (ακόμα και υγειονομικών), πλατείες, ενώ η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται αποκάλυπτα την κατάσταση για να περάσει αντιλαϊκά νομοσχέδια (απαγόρευση διαδηλώσεων, συνδικαλιστικών δράσεων και πολυνομοσχέδια που αφορούν όλες τις

βαθμίδες της εκπαίδευσης) με αφορμή την πανδημία.

Απέναντι σε όλα αυτά, χρέος λαού και νεολαίας είναι να συνεχίσουν να αντιστέκονται! Ενώπιον στην πολιτική που θέτει σε αδιέξοδο το μέλλον μας, ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές που τσακίζουν την προοπτική μας, να δείξουμε ότι η νέα γενιά δεν υποτάσσεται και δε συμβιβάζεται με όλα αυτά που έρχονται να καταστρέψουν το μέλλον της και θα τα ανατρέψει! Να δείξουμε ότι τα πράγματα μπορούν και θα πάνε αλλιώς! Θα είμαστε εκεί σε όλες τις μάχες που έρχονται!

**ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ**

**ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ**