



Επί 20 μήνες, οι παρανόμως απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ με τον αγώνα τους ενάντια στο “μαύρο”, την ακροδεξιά συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και τις πολιτικές που εξαθλίωσαν εργαζόμενους, συνταξιούχους και έστειλαν στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους, δίδαξαν ήθος, αξιοπρέπεια και δημοκρατία. Μέσα από την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα της, η Ερτορεν έδωσε φωνή και δυνάμωσε τις εργατικές, κοινωνικές και αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, συντελώντας με αυτό τον τρόπο στην πτώση της μνημονιακής συγκυβέρνησης.

Ένα μήνα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, η ΝΕΡΙΤ συνεχίζει να εκπέμπει. Η ελπίδα έδωσε την θέση της στην αναμονή. Οι εργαζόμενοι και οι αλληλέγγυοι συνεχίζουν τον αγώνα για την ΕΡΤ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ αλλά κάθε μέρα που το Ραδιομέγαρο και οι συχνότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης παραμένουν υπό κατάληψη από το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ βαθαίνουν την πληγή της Δημοκρατίας. Κάθε μέρα που συνεχίζει να εκπέμπει η ΝΕΡΙΤ, τη νομιμοποιεί και απειλεί την αξιοπρέπειά μας. Κάθε φορά που ένα μέλος της Κυβέρνησης εμφανίζεται στους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς του μορφώματος, είναι πλήγμα στο ήθος και την αγωνιστική μας διάθεση.

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ανοίξει και τυπικά την ήδη “ανοιχτή” ΕΡΤ με όλες τις δομές που υπήρχαν την 11η Ιουνίου του 2013. Η «αξιολόγηση» έχει συντελεστεί ήδη από την αλληλέγγυα κοινωνία. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, έχουν περιγράψει με σαφήνεια ποια ΕΡΤ θέλουν. Κανένας δεν μπορεί να μηδενίσει τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα που πλέον αποτελούν κτήμα όλης της αλληλέγγυας κοινωνίας. Η όποια νομοθετική πρωτοβουλία οφείλει να βασίζεται στις συλλογικές αποφάσεις των εργαζόμενων. Έχουμε αποδείξει εξάλλου, εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι, με την παραγωγή ολοκληρωμένου ενημερωτικού και πολιτιστικού προγράμματος επί 20 μήνες, πως η αυτοδιαχείριση με οριζόντιες εργασιακές σχέσεις ίσων προς ίσους μπορεί και πρέπει να είναι το μοντέλο λειτουργίας της επόμενης μέρας.

Η επαναπρόσληψη των εργαζόμενων πρέπει να γίνει άμεσα, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ η καταβολή των δεδουλευμένων τους είναι πρωταρχική ανάγκη, τόσο ηθική όσο και υλική. Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ να εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου, με πλήρη, αποκλειστική απασχόληση και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς εξαιρέσεις. Να πάψει ο διαχωρισμός τακτικού και έκτακτου προσωπικού.

Η ακηδεμόνευτη ενημέρωση και η ποιοτική πολιτισμική/ψυχαγωγική οπτικοακουστική παραγωγή ενός πραγματικά ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αυθεντικά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΡαδιοΤηλεοπτικού Οργανισμού αποτελούν κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα. Η φωνή της ΕΡΤ οφείλει να μεταδίδεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και παντού στον κόσμο όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός.

Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικά και κοινωνικά, εφαρμόζεται από τους εργαζομένους χωρίς καμία εξαίρεση για τους πολίτες της χώρας και του κόσμου. Η ΕΡΤ υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της, ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί ανάχωμα στα φαινόμενα «κοινωνικού αυτοματισμού-κατακερματισμού-κανιβαλισμού», κάθε φορά που η όποια εξουσία επιχειρεί να τα καλλιεργήσει στη βάση της κοινωνίας στη λογική του «διαίρει και βασιλεύει». Η ΕΡΤ ελέγχει την εξουσία και δεν ταυτίζεται με αυτήν, δεν αποτελεί ούτε όργανο της κυβέρνησης και των μηχανισμών της, ούτε όργανο των κομμάτων και των μεμονωμένων ή οργανωμένων επιχειρηματικών «κύκλων».

Καλούμε την κυβέρνηση να εναρμονιστεί με τα δίκαια αιτήματα των αγωνιζόμενων εργαζομένων της «Ανοιχτής» ΕΡΤ όπως αναδείχτηκαν από τον αγώνα τους, καθώς και την κοινωνία να στηρίξει την ΕΡΤ που ονειρευόμαστε, γιατί το όνειρο αυτό είναι παιδί της, το γέννησε η ίδια.

**Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ, ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ,
ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ!**

Συνέλευση Αλληλέγγυων ΕΡΑ Καλαμάτας