



Η Τ.Ε. Χίου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με αφορμή τη δράση της Χρυσής Αυγής στη Χίο τις τελευταίες ημέρες σημειώνει τα εξής:

Καταδικάζουμε δημόσια τη δράση της Χρυσής Αυγής και του φασιστικού της πυρήνα. Η ομάδα αυτή προέβη σε προπηλακισμούς προσφύγων και κατοίκων της Χίου ασκώντας λεκτική και σωματική βία, με την κάλυψη της αστυνομίας, του λιμενικού, αλλά και της δημοτικής αρχής Βουρνού.

Ο λαός της Χίου δεν έχει τίποτα κοινό με αυτή την εγκληματική συμμορία που σκορπά το μίσος και τις δολοφονίες μιμούμενη τα τάγματα εφόδου των Ναζί.

Οι κάτοικοι της Χίου όλο το προηγούμενο διάστημα αγκάλιασαν με αλληλεγγύη τους πρόσφυγες, θύματα πολέμου και των πολεμικών παιχνιδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Χιλιάδες εθελοντές, απλοί οικογενειάρχες συνέδραμαν με την προσωπική τους εργασία και το υστέρημά τους συμπαραστεκόμενοι στο ανθρώπινο δράμα και αναδεικνύοντας το μεγαλείο ψυχής του χιώτικου λαού!

Τις τελευταίες εβδομάδες γινόμαστε μάρτυρες μίας συντονισμένης προσπάθειας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, των μέσων ενημέρωσης και φασιστικών κύκλων, να στοχοποιηθούν οι πρόσφυγες, με πρόσχημα ότι ζημιώνουν την εικόνα της χώρας. Σκοπός της κυβέρνησης είναι αφενός η νομιμοποίηση στα μάτια της κοινής γνώμης της απάνθρωπης και παράνομης συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας και αφετέρου ο αποπροσανατολισμός της από τα πραγματικά προβλήματα και τη νέα, αβάσταχτη φοροεπιδρομή που ετοιμάζεται, καθώς και του 4ου Μνημονίου, κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα γεγονότα της Χίου δείχνουν ότι υπήρχε καλά οργανωμένο σχέδιο με στόχο τη μεταστροφή των κατοίκων εναντίον των προσφύγων:

- Αποσιωπάται ότι η Αστυνομία ήταν αυτή που συνόδευσε τους πρόσφυγες από τη ΒΙΑΛ στο λιμάνι της Χίου, προκειμένου να δημιουργηθεί πρόβλημα που δημιουργήθηκε! Επισυνάπτουμε βίντεο στο οποίο αποδεικνύεται ότι η Αστυνομία και με τη συνοδεία περιπολικών οδήγησε τους πρόσφυγες στο λιμάνι, ενώ θα μπορούσε να τους οδηγήσει στο χώρο της Σούδας ή του ΔΗΠΕΘΕ.
- Αποσιωπάται επίσης ότι βάση της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας οι πρόσφυγες που αιτούνται άσυλο πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι. Δεν έχουν τελέσει κάποιο ποινικό αδίκημα για να κρατούνται φυλακισμένοι σε άθλιες συνθήκες!
- Αποδεικνύεται ότι η αδικαιολόγητη «επίθεση» των ΜΑΤ σε ολιγομελή ομάδα κατοίκων στα Ταμπάκικα ήταν στημένη, προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα αγανάκτησης στους κατοίκους της Χίου. Η επίθεση των ΜΑΤ ήταν εντελώς παράλογη, αφού και οι διαμαρτυρόμενοι ήταν ελάχιστοι, αλλά και κυρίως από το γεγονός ότι η μετακίνηση των προσφύγων στο χώρο το συγκεκριμένο βράδυ γινόταν με λεωφορεία, από άλλη είσοδο.
- Τα επεισόδια της προηγούμενης Πέμπτης στο λιμάνι έγιναν με την ανοχή και σε πολλές περιπτώσεις με τη συμμετοχή της Αστυνομίας που αν και εύκολα μπορούσε να προστατεύσει τους πρόσφυγες, τους άφησε βορά στις ορέξεις των φασιστών χωρίς να πραγματοποιήσει ούτε μία σύλληψη. Την ίδια στιγμή το διαδίκτυο είναι γεμάτο από βίντεο όπου ολοκάθαρα απεικονίζονται τα πρόσωπα των χρυσαυγιτών που

επιτέθηκαν σε πρόσφυγες, άντρες, γυναίκες και παιδιά! Εξακολουθούμε να περιμένουμε την αντίδραση της Εισαγγελίας Χίου που επιδεικνύει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην άσκηση ποινικών διώξεων.

- Σειρά από πολιτικά πρόσωπα της Χίου έριξαν λάδι στη φωτιά με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μηταράκη να κάνει λόγο για ανάγκη προστασίας των πολιτών, τον πρώην δήμαρχο Λαμπρινούδη να καλεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις και το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μιχαηλίδη να σιωπά ή να περιορίζεται σε ανέξοδα ευχολόγια. Στο ίδιο μοτίβο και οι Αντιδήμαρχοι Καραμανής και Καράλης, με τον πρώτο να δηλώνει μάλιστα ότι απειλήθηκε από πρόσφυγες δίνοντας θάρρος στο φασιστικό όχλο. Θλιβρότερη παρουσία ο ίδιος ο Δήμαρχος Μ. Βουρνούς που εμφανίστηκε στις κάμερες να τραβά και να σπρώχνει γυναικόπαιδα και να τους απειλεί «or you come with me or you go with them» δείχνοντας τους Χρυσουγίτες!

- Ακόμη χειρότερα ο Μ. Βουρνούς την επόμενη μέρα υιοθέτησε πλήρως την ατζέντα της Χρυσής Αυγής ζητώντας την εκκένωση της Χίου. Πρόκειται για μια λαϊκίστικη και επικίνδυνη ρητορεία κυρίως γιατί ο Δήμαρχος γνωρίζει πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο είναι αντικειμενικά αδύνατο να γίνει. Εντούτοις την υιοθετεί προκειμένου να χαϊδέψει τα αυτιά των φασιστών, ενώ ταυτόχρονα δίνει νομιμοποίηση στους χρυσουγίτες για νέες επιθέσεις προκειμένου να «ολοκληρωθεί η αποστολή» όπως την ονόμασε ο Αντιδήμαρχος Καράλης.

- Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αλλά και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη δεξιά νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του, τώρα μετακινείται επικίνδυνα προς την ακροδεξιά. Στοχοποιούν τους εθελοντές και τους αλληλέγγυους κάνοντας λόγο για ύποπτο ρόλο τους, μόνο και μόνο επειδή οι τελευταίοι ενημερώνουν τους πρόσφυγες για τα νόμιμα δικαιώματά τους βάση των διεθνών συνθηκών. Καλύπτουν τη δράση της αστυνομίας που με τη σειρά της καλύπτει τους χρυσουγίτες. Δείχνει ανοχή και αποδοχή στο κλίμα ατιμωρησίας των φασιστών. Είναι γνωστό ότι η κυβερνητική εξουσία πάντοτε και διεθνώς χρησιμοποιεί την ακροδεξιά όταν κινδυνεύει η πρωτοκαθεδρία της ή όταν βρίσκεται σε αδιέξοδο. Το γεγονός όμως ότι αυτό γίνεται από μια Κυβέρνηση που προέρχεται από την Αριστερά αποτελεί πρωτοφανή νομιμοποίηση της φασιστικής δράσης και εξαιρετικά κακό προηγούμενο.

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες και η ολιγαρχία γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι μακρόχρονες πολιτικές λιτότητας, οι άδικες και τεράστιες αναδιανομές του πλούτου εις βάρος των οικονομικά αδύναμων μπορούν να επιβιώσουν και να επιβληθούν μονάχα με τη χρήση του αυταρχισμού, της βίας, του φασισμού. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης κινούνται με ακροδεξιό πρόσημο, κάτι που δεν ενοχλεί διόλου τους «δημοκράτες» των Βρυξελλών, αφού τα περισσότερα από αυτά τα καθεστώτα είναι πειθήνια όργανα του αχαλίνωτου καπιταλισμού και της πλουτοκρατίας και δρούν ανενόχλητα εις βάρος των αδύναμων.

Μέσα σε αυτό το πνιγηρό πλαίσιο όπως τείνει να διαμορφωθεί, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Λαός έχει βιώσει επανειλημμένα την προσφυγιά αλλά και τη μετανάστευση. Τα τελευταία 6 χρόνια 500.000 νέα ελληνόπουλα, απελπισμένοι οικογενειάρχες, επιστήμονες με εξαιρετικές σπουδές, εγκατέλειψαν την Ελλάδα και μετανάστευσαν, όχι από επιλογή, αλλά προκειμένου να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογενείες τους. Να γλυτώσουν από τις ανάληπτες πολιτικές λιτότητας που ασκούνται στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδας, αλλά μονάδικο στόχο έχουν τον πλουτισμό των λίγων που νέμονται τις Τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης και τις εργολαβίες του Δημοσίου.

Καλούμε τους Χιώτες να έχουν στο μυαλό τους το δράμα των προσφύγων, αλλά και τις δυσκολίες των Ελλήνων μεταναστών που ήδη διαβιούν σε ξένες χώρες και όχι μόνο δεν θα οφεληθούν από την επικράτηση της ξеноφοβίας και του ρατσισμού, αλλά αντιθέτως θα αποτελέσουν τα πρώτα θύματα!

ΤΕΛΟΣ, ας σκεφτούν οι ΧΙΩΤΕΣ:

- Πότε είδαν τους φασίστες της Χρυσής Αυγής να υπερασπίζονται τους εργαζόμενους ενάντια στις

πολιτικές λιτότητας;

- Στήριξαν ποτέ τα δικαιώματα των συνταξιούχων ή των ναυτικών μας;
- Στάθηκαν ποτέ στο πλευρό των επιστημόνων, των φοιτητών, της νεολαίας;

Όλοι γνωρίζουμε πως οι φασιστικοί κύκλοι είναι όργανο επιβολής του κεφαλαίου, της ολιγαρχίας και των εγχώριων και ευρωπαϊκών αφεντικών.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους ΧΙΩΤΕΣ να απομονώσουν τους χρυσαυγίτες.

Ο ΑΓΩΝΑΣ για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ περνά μέσα από αγώνες ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο που εκπροσωπεί και οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε σφαγείο, ενώ τώρα ρίχνουν στην αρένα το τελευταίο τους όπλο, τη ΔΙΧΟΝΟΙΑ και τους ΦΑΣΙΣΤΕΣ!

- ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ

- ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και τους συνεργάτες της!