



Θα καίγονται, θα πνίγονται, θα
πεθαίνουν στη δουλειά και θα
δολοφονούνται.

**Αλλά δεν θα λογίζονται ως
άνθρωποι.**

Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων

Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων

Θέλουμε να φωνάξουμε. Θέλουμε να ουρλιάξουμε δυνατά από την αγανάκτηση, από τον πόνο και την οργή που μας προκαλεί κάθε λεπτό των τελευταίων ημερών...

Θέλουμε να καταγγείλουμε!

Να καταγγείλουμε μια κυβέρνηση ανύπαρκτη, που κάνει διακοπές και που προτιμάει να διοργανώνει σημαντικά δείπνα με “ήρωες πολέμου” και να κλείνει επιδεικτικά τα μάτια στις δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μια κυβέρνηση που πιάνεται συστηματικά απροετοίμαστη και αδιαφορεί για το αν θα μείνει έστω και ένα δάσος άκαυτο αρκεί μετά να ξεφυτρώνουν ανεξέλεγκτα, ανεμογεννήτριες “των κουμπάρων μας”.

Να καταγγείλουμε μια δολοφονική πολιτική που στήνει φράχτες - νεκροταφεία, που ληστεύει, βασανίζει, που πνίγει, που δολοφονεί καθημερινά και με κάθε τρόπο, μετανάστες και πρόσφυγες από άκρη σε άκρη της χώρας.

Να καταγγείλουμε κάθε επίσημα και μη χείλη που τολμούν να χαρακτηρίζουν “παράτυπη” την ανθρώπινη ζωή. Που έχουν το θράσος να μην την υπολογίζουν καν ως τέτοια! Θα μάθουμε άραγε ποτέ τα ονόματα των νεκρών της Πύλου και της Δαδιάς; Θα ανακτήσουν ποτέ αυτοί οι νεκροί την ανθρώπινη υπόστασή τους;

Να καταγγείλουμε τα ΜΜΕ της λίστας Πέτσα που έχουν ως μόνο μέλημα να μην αποδοθούν ευθύνες στη κυβέρνηση και να μην έχει πολιτικό κόστος ο Μητσοτάκης και η κλίκα του. Που ζέχνουν μισανθρωπιά σε κάθε εκπομπή και θρέφουν το φασισμό με κάθε φράση.

Θέλουμε να φτύσουμε κατάμουτρα όποιο ανθρωπόμορφο τέρας τολμάει να προβαίνει και να καλεί σε πογκρόμ μεταναστών. Αποτελεί πραγματικά ξεχωριστή κατηγορία κατάντιας να είσαι μετανάστης και φασίστας ταυτόχρονα!

Δεν είναι μόνο η κάπνα από τα καμένα δάση που μας πνίγει, είναι που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας

έχει αποκτηνωθεί πλήρως.

Ζητάμε το δίκιο των νεκρών.

Να τιμωρηθούν οι ένοχοι και οι ηθικοί αυτουργοί!

Να καταργηθούν άμεσα οι δολοφονικές αντιμεταναστευτικές πολιτικές!