

Για τα εμβόλια του covid19



Όλο και πιο έντονη γίνεται καθημερινά η συζήτηση που αφορά τα εμβόλια προφύλαξης από τον COVID19.

Μετά την έγκριση του εμβολίου και από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και την αναμενόμενη έναρξη των εμβολιασμών στη χώρα μας έχουν δει το φως πολλές επιστημονικές αναλύσεις και ανακοινώσεις και έχουν εκφρασθεί διχογνωμίες, προβληματισμοί, σκεπτικισμοί και επιφυλάξεις.

Μάλιστα η συζήτηση « φούντωσε» και στους υγειονομικούς χώρους μετά από το αίτημα του υπουργείου υγείας να συνταχθούν σε όλες τις ΥΠΕ, λίστες πρόθυμων υγειονομικών για εμβολιασμό. Αναπόφευκτα η συζήτηση ανάμεσα στους εργαζόμενους και στο λαό ανοίγει, όπως τέθηκε από την πλευρά του συστήματος , δηλαδή με την ερώτηση : «θα το κάνεις;» , για να εξαντληθεί είτε στο ναι είτε στο όχι. Μόνο που η «υπόθεση» εμβόλιο, αφορά πολλές πτυχές και παρεμβαίνει στην παρούσα φάση στην ζωή του λαού και των εργαζομένων με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Θέλουμε να επισημάνουμε τις κύριες πλευρές του ζητήματος:

- 1.** Ο επερχόμενος εμβολιασμός, ήδη εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, **χρησιμοποιείται από την προπαγάνδα της κυβέρνησης για να δώσει ελπίδα και διέξοδο από την σκληρή πραγματικότητα που ζει ο λαός και για την οποία ευθύνεται αυτή και το σύστημα που υπηρετεί.** Ενώ δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την πανδημία και έχει διαλύσει τις δομές περίθαλψης , προχωρεί την πολιτική της επίθεσης και της φασιστικοποίησης σπέρνοντας φτώχεια, ανεργία, πρόστιμα, καταστολή, και εκατόμβες νεκρών, θέλει να πείσει το λαό ότι τα βάσανα του φτάνουν στο τέλος ακριβώς για να προλάβει τις όποιες ενδεχόμενες λαϊκές αντιδράσεις. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές όπου όλη η χώρα βρίσκεται σε καραντίνα, η δυτική Αττική και η Κοζάνη υπό ασφυκτική πίεση, με γεμάτες ΜΕΘ και με διψήφιο και τριψήφιο αριθμό καθημερινών θανάτων. Αυτή είναι η κύρια χρησιμότητα του «εμβολίου» για το σύστημα.
- 2.** Όσο πλησιάζουμε προς την δυνατότητα προμήθειας και χορήγησης των σκευασμάτων, αυτό που κυριαρχεί είναι το ζήτημα τις επάρκειας και της διαθεσιμότητας των εμβολίων. Παρά τις κορώνες της κυβέρνησης ότι θα εξασφαλίσει γρήγορα και επαρκείς ποσότητες, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε τόσο απλό ούτε τόσο « στο χέρι» της, αλλά εξαρτάται από τα ιμπεριαλιστικά αφεντικά της και τον αναμεταξύ τους ανταγωνισμό που εξελίσσεται και σε αυτό το πεδίο. **Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει για το λαό τόσα εμβόλια, όσα θα της δώσουν τα αφεντικά της.** Γνωρίζοντας λοιπόν την μικρή ούτως ή άλλως αρχική διαθεσιμότητα, ή διαδικασία καταγραφής των διαθέσεων των εργαζομένων εξυπηρετεί κυρίως την διαχείριση της διανομής, αλλά πιθανά και την συνυπευθυνότητα που θέλει να χρεώσει στο λαό εκμεταλλευόμενη την όποια διστακτικότητα θα συνεχίζει να υπάρχει.
- 3.** Όπως οι ίδιοι ομολογούν στην καλύτερη των περιπτώσεων, το πλάνο εμβολιασμού της πλειοψηφίας του λαού, ξεπερνά τον μακρινό Ιούνιο. Η αναχαίτιση της μετάδοσης του ιού σε επίπεδα επιδημίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τον εμβολιασμό - ανοσία του 70-80 % του πληθυσμού. Μέχρι τότε ο λαός θα βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτό που αντιμετωπίζει και σήμερα και με όποια ένταση μπορεί να προκύψει. Η χρονική περίοδος του εξαμήνου και βάλε, είναι πολύ μεγάλη τόσο από την πλευρά των συνεπειών της πανδημίας (ξεπεράσαμε τους 4.300 νεκρούς) όσο και από όποια ζητήματα μπορεί να προκύψουν και επηρεάσουν την

διαθεσιμότητα ή και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων (π.χ. πολύμηνη συνύπαρξη με τον ιό, μεταλλάξεις κλπ). **Αυτό δεν αποτελεί αντικειμενικό γεγονός. Είναι αδυναμία και επιλογή του συστήματος.**

Εδώ να σχολιάσουμε ότι το πλάνο για τους λαούς συνολικά στον κόσμο, ξεπερνά το τέλος του 2021 και βλέπουμε... Η ιμπεριαλιστική πραχτική δεν μεταβάλλεται: Οι πλουσιότερες χώρες που αντιπροσωπεύουν το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν ήδη αγοράσει περισσότερη από τη μισή ποσότητα των μελλοντικών εμβολίων. Σήμερα ακόμη και τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κέντρα (Αγγλία, ΗΠΑ, Γερμανία) ενώ πανηγυρίζουν την έναρξη του εμβολιασμού ταυτόχρονα επιβάλλουν τα σκληρότερα lockdown από την αρχή της πανδημίας. Η αδυναμία του συστήματος να χρησιμοποιήσει το εμβόλιο με άμεσο και μαζικό τρόπο για να ελέγξει την πανδημία, διαμορφώνει αντίστοιχα και στο λαό μια επιφυλακτική στάση, να αντιμετωπίζει τον εμβολιασμό ως ένα ζήτημα που μπορεί να αναβάλλει προς το παρόν για να σιγουρευτεί περισσότερο για την ασφάλεια του.

4. Ο σκεπτικισμός που εκφράζει σημαντική μερίδα λαού έχει την εξήγησή του. Συγκρούεται με την πραγματική του αγωνία να δώσει τέλος στην ασφυκτική κατάσταση που βιώνει και δεν προκύπτει από τα δεδομένα ασφαλείας που ανακοινώνονται. Ούτε προκύπτει κατά κύριο λόγο -αν και επηρεάζεται- από την συνωμοσιολογία, που είναι καρπός της πολιτικής του συστήματος και της προσπάθειας του να φαντάζει παντοδύναμο στα μάτια του εχθρού λαού. **Προκύπτει από το αίσθημα ανεμπιστοσύνης, που έχει ο λαός απέναντι στο σύστημα της εξάρτησης και της εκμετάλλευσης. Απέναντι σε ένα σύστημα που δεν νοιάζεται για την ζωή του και τον αντιμετωπίζει σαν αναλώσιμο.** Η κούρσα ανταγωνισμού των διαφόρων επιστημονικών κέντρων που υπηρετούσαν και υπηρετούν την ανάγκη του κάθε ιμπεριαλιστή να προλάβει τον άλλο, σε συνδυασμό και με τα τεράστια κέρδη (δεκάδες δισεκατομμύρια) που προσδοκούν οι επιχειρήσεις (φαρμακευτικές, εφοδιασμού, μεταφορών κλπ) , δημιούργησε ακόμη περισσότερο ανασφάλεια και ως εκ τούτου, ο λαός, δεν αναγνώρισε, και σωστά, τη βιασύνη της όλης διαδικασίας ως έγνοια του συστήματος να μας σώσει.

5. Ωστόσο παρότι η προσπάθεια κατασκευής εμβολίου αποτέλεσε ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να αποτελεί, πεδίο ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού και επέκτασης της κερδοφορίας του κεφάλαιου, είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη τα οποία σκευάσματα έχουν παραχθεί να αξιοποιηθούν και να ενταχθούν στη μάχη για την αναστολή της πανδημίας.

6. Ο λαός στον αγώνα του για επιβίωση, στην ανάγκη του να παλέψει για το δικαίωμα στη ζωή και στη δουλειά έχει ανάγκη από ένα μαζικό, δωρεάν, ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Όπως έχει ανάγκη από φάρμακα και θεραπείες που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την αρρώστια. Όπως έχει ανάγκη και δικαίωμα για πρόληψη, περίθαλψη, νοσοκομεία, κλίνες ΜΕΘ, θεραπείες , προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, οδηγών λεωφορείων, δασκάλων, καθηγητών. Όπως έχει ανάγκη και δικαίωμα για νέα νοσοκομεία και δωρεάν μαζικά τεστ. Οφείλει να παλέψει για την μαζική πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο και να διεκδικεί την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας.

Τα δικαιώματά του ο λαός τα διεκδικεί και τα κατακτά με τους αγώνες του. Με την οργάνωση των αντιστάσεων του. Με την ανάπτυξη του κινήματός του.

23/12/2020

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ(μ-λ)