



Του **Γιώργου Σταματόπουλου** (Για τον ΣΥΡΙΖΑ Λαμίας, από τη στήλη: "Υποσημειώσεις", της Εφημερίδας των Συντακτών)

Εκδηλη η αγανάκτηση στη φωνή από την άλλη άκρη του τηλεφώνου. Η κυρία Ρούλα Φαλάρα-Κρασιώτη, μέλος της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Λαμίας, παρακαλεί να δημοσιεύσουμε το τι διημέφθη μεταξύ του υποψήφιου περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και μελών του ΣΥΡΙΖΑ σε επαφή που είχαν. Γράφει η εν λόγω κυρία:

«Όλοι οι έντιμοι και δημοκρατικοί πολίτες αγανακτούν με το ξεπούλημα της χώρας μας στα οργανωμένα συμφέροντα, ντόπια και ξένα. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Το ξεπούλημα της ιδεολογίας για την εξουσία κι αυτό το βιώνουμε τελευταία με θλίψη και οργή, παλαιά και ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που παλέψαμε να τον κάνουμε αξιόπιστο στην κοινωνία. Είχαμε όμως εφόδια τις πολιτικές μας αρχές και τα οράματά μας.

Να όμως που οι καιροσκόποι και οι επαγγελματίες πολιτικοί έκαναν πάλι το «θαύμα» τους. Ο λόγος για τον υποψήφιο περιφερειάρχη Στερεάς Βαγγέλη Αποστόλου που επιλέχθηκε κεντρικά με αντιδημοκρατικό τρόπο, γιατί δεν ρωτήθηκαν τα τοπικά όργανα και η βάση του κόμματος. Ο ίδιος ήρθε σε διαβούλευση με στελέχη του διεφθαρμένου ΠΑΣΟΚ (υπάρχει βέβαια κι ένα υγιές κομμάτι στη βάση) που στήριξαν με ζήλο την καλλικρατική «μεταρρύθμιση» και τις μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης. Που ήταν απέναντί μας στους κοινωνικούς αγώνες, που μας ειρωνεύονταν και μας πολεμούσαν. Και τώρα δεν θα αλλάξουν ούτε καρέκλα, γιατί θα συνεχίσουν την καριέρα τους ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (!), με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας Δημ. Τιμπλαλέξη, εν ενεργεία περιφ/κό σύμβουλο με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ.

Κι αυτό γιατί τον έχει επιλέξει προσωπικά, σε πλήρη αντίθεση με τα τοπικά όργανα και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο «ηγεμών» στη Στερεά Β. Αποστόλου, ο οποίος σε μια πολύ κόσμια διαμαρτυρία συντρόφισσας «πώς θα αντικρίσουμε τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε», απάντησε «να βάλετε πλερέζες»!

Αυτός είναι λοιπόν ο νέος ΣΥΡΙΖΑ των στελεχών! Υπάρχει όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ των ιδεολογικών μελών που θα πρέπει να δώσουν, όπως και η κοινωνία, ένα καλό μάθημα ως απάντηση στην αλαζονεία και στο έλλειμμα δημοκρατίας και πολιτικού ήθους».

Τι να πούμε. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα πάμε, μάλλον, κατά διαόλου. Ποιο νέο ήθος, ποια νέα νοοτροπία, ποια εναλλακτική αριστερή πρόταση· ο σκοπός πάνω απ' όλα και τα μέσα όλα αποδεκτά. Οι «επαγγελματίες» πολιτικοί μάς υπερβαίνουν. Μα, έτσι θα πάμε μπροστά; Έτσι θα υπερασπιστούμε τον νέο ανθρωπολογικό τόπο, αυτόν ντε της αυτάρκειας και του αλληλοσεβασμού; Δεν έχω σχόλια. Όταν σχολιάζω, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ δυσανασχετούν. Τι να κάνουμε; Ν' αφήσουμε να δικαιωνίζεται ο παλαιοκομματισμός; Προκειμένου να φύγει η μνημονιακή κυβέρνηση να δικαιολογούμε τα πάντα; Είναι αυτό πολιτική σκέψη-συμπεριφορά; Μήπως πρέπει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσουν επαφή με την πραγματικότητα; Μήπως πρέπει να πάψουν να είναι γελοίοι; Λέμε, μήπως;

gstamatopoulos@efsyn.gr

efsyn.gr