

Σωτήρης Λιαμπότης



Η Θεσπρωτία, και ειδικά η πόλη της Ηγουμενίτσας, φιγουράρει σε εικόνες τις τελευταίες μέρες. **Εικόνες καταστροφής από τα «έντονα καιρικά φαινόμενα», εικόνες που έχουν αναρτημένες στο διαδίκτυο κάτοικοι που επλήγησαν, εικόνες από τα τοπικά ΜΜΕ και μπλογκ, εικόνες και μονό εικόνες.** Σχόλια ,αντιδράσεις, καταλογισμός ευθυνών κανένας.

Οι μόνες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι αυτές της Δημοτικής αρχής δια στόματος δημάρχου ο οποίος δήλωνε: **“ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τα αίτια της πλημμύρας και αφού κοπάσει θα δούμε τα αποτελέσματα!!!...θα δούμε ποια είναι η γενεσιουργός αιτία !!!**

Μα για όσους ζουν σε τούτη την πόλη δεν μπορείς πλέον να κρύψεις το παραμικρό, όσο και να το ντύσεις με το περιτύλιγμα της ανάπτυξης .

Στολίδι χαρακτηρίστηκε η νέα είσοδος της πόλης που παραδόθηκε πριν από λίγους μήνες από τους προηγούμενους και σημερινούς τοπικούς άρχοντες και χτες δεν διέφερε πολύ από μια λίμνη. Έργα που δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια ευρώ κόστισαν (χρήματα από την υπερφορολόγηση του λαού μας). Και ήρθε μια καταιγίδα (όντως έντονη) να διαψεύσει όλους αυτούς που στο όνομα της «ανάπτυξης» δεν αφήνουν τίποτα όρθιο .

Στολίδι της Ηγουμενίτσας τα προηγούμενα χρόνια και το νέο λιμάνι για τους υψηλόβαθμους της χώρας. **“Είναι μακέτο αυτό το έργο”** είχαμε ακούσει δια στόματος Κ. Σημίτη .Το κεφάλαιο της χώρας μαζί και οι υποτακτικοί τοπικοί κολαούζοι του, δίχως να τους απασχολεί στο παραμικρό η προστασία του περιβάλλοντος στήνουν δρόμους και λιμάνια για να αυξήσουν τα κέρδη τους ακόμα πιο πολύ. Καταδικάζουν με τον χειρότερο τρόπο το περιβάλλον που ζούμε αλλά πιο πολύ καταδικάζουν όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο .

Εδώ πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι πάνω στη δήλωση του κ Δημάρχου στο:

....“ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τα αίτια της πλημμύρας”. Μα, κύριε δήμαρχε, από το σημείο που κάνετε δηλώσεις (Λαδοχώρι) σας είναι τόσο δύσκολο να καταλάβετε πως το λιμάνι είναι ψηλότερα από το Λαδοχώρι ; Μα, ξεχνάτε πως ο φυσικός χώρος της θάλασσας είναι εκεί που τα νερά έχουν εγκλωβιστεί; Αλλά οι υποστηρικτές της “ανάπτυξης” πήγατε τη θάλασσα 150 μέτρα πιο μακριά για να στήσετε τεράστια κτίρια και φράκτες από μπετόν.

Κάνατε το Λαδοχώρι ΥΠΟΓΕΙΟ στο βωμό του κέρδους. Φτιάξατε λιμάνια: νέο λιμάνι, κτίριο ένα του Σημίτη, κτίριο δύο του Καραμανλή)...και τα δύο, λέω εγώ ο κακόβουλος, της cosko το επόμενο διάστημα .

Φτιάξατε δρόμους (Εγνατία) μα, αν υπολογίσει κάποιος ειδικός τα τετραγωνικά μέτρα ασφαλοστρωσης, που εμποδίζει την απορρόφηση όμβριων υδάτων, από το Βασιλικό μέχρι την πόλη θα του προκύψει ένα ποτάμι από μόνο του δίχως αποδέκτη απορροής μετατρέποντας αναγκαστικά ως αποδέκτη το Λαδοχώρι. Και για να μην είμαι αχάριστος, δρόμο για την ευκολία μας φτιάξατε, “ξεχνώντας” βέβαια να μας πείτε ότι τον έχουμε πληρωμένο με δικά μας χρήματα. Κι ας αναγνωρίζεται με τις ευλογίες των νόμων σας ως ιδιωτικός που ο κόσμος πρέπει να τον χρησιμοποιεί με νοίκι (πέντε ευρώ στον Μπόμπολα χαράτσι στα διόδια).

Να πώς είναι δυνατόν μια πόλη που είναι αμφιθεατρικά κτισμένη με τη θάλασσα στα πόδια της να

καταφέρνει να πνίγεται για μια ακόμα φορά.

Για να πάμε την κουβέντα πάρα πέρα ας πιάσουμε τα γύρω προάστια με τη Νέα Σελεύκεια να βουλιάζει στα λασπόνερα. Γιατί άραγε, πολιτικοί άρχοντες αυτού του τόπου; Μήπως γιατί τα ρέματα ποτέ δεν καθαρίστηκαν όπως πρέπει ; Μήπως γιατί η δόμηση κάλυψε ανεπανόρθωτα μερικά απ αυτά; Μήπως γιατί ο τόπος και οι υποδομές (φρεάτια ανύπαρκτα, όχι απλά βουλωμένα) εδώ και πολύ καιρό δείχνουν βομβαρδισμένες ;

Για να πάμε πάρα πέρα: Μαυρούδι – οικισμός Εθνικής Αντίστασης. Πριν καμία εβδομάδα όλοι μας είδαμε κάποιες εργασίες αποκατάστασης από την προηγούμενη πλημμύρα στην περιοχή. Εργασίες που θυμίζουν μια φράση που χρησιμοποιείται στην οικοδομή: **“προσπαθεί να φτιάξει δέκα κυβικά μπετόν με ένα μυστήρι”**, δηλαδή μερεμέτια σε μια καταστροφή που εκτυλίσσεται εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι μας ξέρουμε και σχολιάζουμε συχνά πώς αν κατεβάσει το βουνό θα πνιγούμε. Και το βουνό κατεβάζει και οι κατοικίες στο ύψος της εθνικής οδού μόνιμα πλημμυρίζουν .

Εδώ τα προβλήματα με τα ρέματα είναι ακόμα χειρότερα, ρέματα φραγμένα με μπετόν για να εξυπηρετήσουν μικροκομματικά συμφέροντα και... το χαρακτηριστικότερο όλων: ρέμα δρόμος και μάλιστα μονόδρομος . Απ’ το Μαυρούδι έως και την Εθνική Αντίσταση χωματόδρομοι εν έτει 2014 (όπως προφητικά έγραφε την προηγούμενη εβδομάδα τοπική εφημερίδα) ...εικόνες τριτοκοσμικές .

...και αφού κοπάσει θα δούμε τα αποτελέσματα!! δηλώνει η Δημοτική αρχή. Κόπασε και είδαμε: ΛΑΣΠΕΣ, παντού ΛΑΣΠΕΣ. Και όταν ξεκίνησαν να τις καθαρίζουν, από τις τράπεζες το έκαναν. Ποια άλλα μπορεί να ήταν τα αποτελέσματα με την αντιπεριβαλλοντική πολιτική που έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται στον τόπο μας;

Αν και δεν μπορεί να κλείσει εδώ αυτή η συζήτηση γιατί τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό, ας σταθούμε στη σημαντική αυτή αναζήτηση . **....θα δούμε ποια είναι η γενεσιουργός αιτία!** δηλώνει η Δημοτική αρχή.

Είμαστε πεπεισμένοι πως για ακόμα μια φορά η απάντηση που θα δώσει θα είναι ότι “τα έντονα καιρικά φαινόμενα ευθύνονται για αυτό που συνέβη” και στη συνέχεια δηλώσεις ότι “ θα αποζημιωθούν (μήπως δεν ξέρουμε πια ότι οι αποζημιώσεις αυτές είναι ψίχουλα, ίσα ίσα για να δικαιολογηθεί η επίσημη δήλωση) οι πληγέντες” και θα κλείσει το θέμα εκεί, ...μέχρι την επόμενη πλημμύρα.

Αυταπάτες δεν έχουμε πως η αναζήτηση από τη μεριά της επίσημης αρχής για τη γενεσιουργό αιτία θα ακολουθήσει το δρόμο της πραγματικής αναζήτησης και λύσης. Δεν τους συμφέρει γιατί οι τοπικοί πολιτικοί άρχοντες έχουν εφαρμόσει όλοι τους μέχρι τα τώρα τις πολιτικές της εκάστοτε αντιλαϊκής κυβέρνησης,.....(Εδώ οφείλουμε να εμπλέξουμε και τον αντιπεριφερειάρχη. Θα το κάναμε από την αρχή, αλλά όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε κάποια δήλωσή του μέχρι την ώρα που γράφεται το κείμενο αυτό!)

ΔΕΝ θα βγουν ποτέ να μας πουν πως ευθύνη έχει το καπιταλιστικό σύστημα και όσοι το στηρίζουν. Κι αν ακούγεται «βαρύς» και «ξύλινος» αυτός ο λόγος τότε, το μικρό και μεγάλο κεφάλαιο του τόπου μπορούμε σίγουρα να το διακρίνουμε γύρω μας που καταστρέφει τα πάντα μόνο και μόνο για το κέρδος .

Σωτήρης Λιαμπότης

για την “Ανατροπή στη Πόλη και το Χωριό”

Ηγουμενίτσα μια μέρα μετά από μια ακόμη πλημμύρα .

<http://anatotropistinpolikaitoxwrio.blogspot.gr/>